



Δεν είμ' εγώ σπορά της τύχης
ο πλαστοργός της νιας ζωής.
Εγώ 'μαι τέκνο της ανάγκης
κι ώριμο τέκνο της οργής

Κ. Βάρναλης

Οδηγητής

#1070 | ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2019 | 2 ευρώ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

Να καταγγελθεί η συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις βάσεις



**Να κλείσουν η βάση της Σούδας
και οι άλλες αμερικανοΝΑΤΟϊκές
στρατιωτικές βάσεις**

**Καμία συμμετοχή των
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
σε ιμπεριαλιστικές αποστολές
στο εξωτερικό**

**Αποδέσμευση
από ΝΑΤΟ - ΕΕ**

**Να δυναμώσει η κοινή πάλη και
αλληλεγγύη των λαών ενάντια
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και
το σύστημα που τον γεννά**



Μαθητικές Εκλογές. Η μάχη για πραγματικά μαθητικά συμβούλια τώρα ξεκινά!

8

Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από την κρίση και τη διάσπαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ την περίοδο 1989-1991

32

Ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στο 45^ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή»

21

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ!



Συνέντευξη με τον Κώστα Θεοδωρόπουλο, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΜΑΣ

18

3 Να καταγγελθεί η συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις βάσεις

4 Σχόλια

6 Το μέλλον δεν μπορεί να απαγορευθεί!
Το μέλλον της νεολαίας είναι ο Σοσιαλισμός!

10 Πάμε ... γυμνάσιο! Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτώβρη 1940...

13 Προσεχώς στην τάξη!

14 Μαθητικοί αγώνες από το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές στην Πετρούπολη

15 Θέατρο από μαθητές για μαθητές!

16 Γιατί υπάρχουν παρατάξεις στις σχολές;

20 Προσφυγικό-Μεταναστευτικό. Η πολιτική ΕΕ-κυβερνήσεων είναι βαμμένη με αίμα...

29 Τα συνδικάτα, οι αγώνες, το δικαίωμα στην απεργία είναι τα όπλα μας... Δεν τα καταθέτουμε στον αντίπαλο!

30 Άρθρο για την έναρξη της χρονιάς στις σχολές κατάρτισης

31 Συνέντευξη με τον Θανάση Σγούρο, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ

35 Ένα μνημείο ελάχιστος φόρος τιμής στους αλύγιστους της Γυάρου

36 Στον αέρα η δωρεάν και ασφαλής στέγαση των φοιτητών στη Χαλκίδα

38 Ρεπορτάζ από επίσκεψη του «Οδηγητή» στο ναζιστικό στρατόπεδο Μπούχενβαλντ

40 Άρθρο για τη νέα χρονιά στα Στέκια της ΚΝΕ

42 Ο «Οδηγητής» προτείνει...

43 Ρεπορτάζ από το 4^ο Φεστιβάλ ΚΕΘΕΑ Reload

44 Επιστήμη: 60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΟΥ "LUNA 3". Όταν "φωτίστηκε" η "σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού"...

45 Με αφορμή την καθιέρωση από την Ιερά Σύνοδο της ημέρας "αγέννητου παιδιού"

46 Συνέντευξη με τον Ισμαήλ Λόπες, μέλος του ΠΓ της Ομοσπονδίας Νέων Κομμουνιστών Μεξικού

Το σκίτσο στο δεύτερο εξώφυλλο του "Οδηγητή" είναι του Κωνσταντίνου Ρουγγέρη

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΝΕ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ!

"Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος...

δε θα πάψεις στιγμή να αγωνίζεσαι για το δικίο!", Τ. Λειβαδίτης

Μπορεί τώρα να ξεκινήσες το Γυμνάσιο ή φέτος να το τελειώνεις. Μπορεί να έχεις κατέβει σε πορείες με τους συμμαθητές σου ή σε απεργίες με τους γονείς σου, αλλά μπορεί και όχι. Αν όμως θυμώνεις με τη φτώχεια και την εκμετάλλευση που υπάρχει γύρω μας... Αν δεν ανέχεσαι να βλέπεις ανθρώπινες ζωές να χάνονται από πολέμους και πρόσφυγες να καταδικάζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης... Αν ονειρεύεσαι να ζήσεις σε έναν καλύτερο κόσμο... Αν θαυμάζεις τον Τσε Γκεβέρα και τόσους άλλους κομμουνιστές αγωνιστές... τότε έχουμε κάτι κοινό!

Έλα μαζί μας να αλλάξουμε τον κόσμο! Γνώρισε την ΚΝΕ!

Γίνε κι εσύ ένας νέος επαναστάτης!

Σάββατο 19 Οκτώβρη, στις 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΚΟΑ (Αχαρνών 241, στάση Αγ. Νικολάου του ΗΣΑΠ). Θα μιλήσει ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ Νίκος Αμπατιέλος.

ΟΔΗΓΗΤΗΣ: Όργανο του ΚΣ της ΚΝΕ, www.odigitis.gr, e-mail: mail@odigitis.gr **Ιδιοκτησία:** ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ, **Εκδότρια - Διευθύντρια:** Αναστασία Μοσχόβου, **Διεύθυνση:** Λεωφόρος Ηρακλείου 145, Νέα Ιωνία, ΤΚ: 14231, **Κωδικός:** 3995, **ISSN** 1791-3594, **Τηλ.:** 210-2592514, 210-2592517

Κομμουνιστική Επιθεώρηση

Κυκλοφορεί το τεύχος 5/2019

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

- **Αλέκα Παπαρήγα:** Η στρατηγική σημασία της άρνησης συμμετοχής του ΚΚΕ σε αστική κυβέρνηση (2012-2015)
- **Κώστας Μπορμπότης:** Η σοσιαλδημοκρατία - Διαχρονικά επικίνδυνος εχθρός του εργατικού κινήματος (β' μέρος)
- **Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ για την Εργατική Συνδικαλιστική Δουλειά:** Για τη δουλειά μας στα Εργατικά Κέντρα
- **Hans Heinz Holz:** Η λενινιστική πολιτική φιλοσοφία του μαρξισμού

ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

- **Ελένη Μηλιαρονικολάκη:** Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτισμός. Στόχοι και επιδιώξεις

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

- **Καρλ Μαρξ - Φρίντριχ Ένγκελς:** Αλληλογραφία για το Κεφάλαιο, τόμος Α'

Κομματικά Ντοκουμέντα



Να καταγγελθεί

η συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις βάσεις

- **Να κλείσουν η βάση της Σούδας και οι άλλες αμερικανοΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές βάσεις**
- **Καμία συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό**
- **Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ - ΕΕ**
- **Να δυναμώσει η κοινή πάλη και αλληλεγγύη των λαών ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και το σύστημα που τον γεννά**



Με απίστευτο θράσος το τελευταίο διάστημα εξελίσσεται μια προσπάθεια εξωραϊσμού της αμερικανονατοϊκής πολιτικής στην Ελλάδα. Με "σκηνοθέτη" την αμερικάνικη πρεσβεία προωθούνται καλοστημένες διαφημίσεις και προγράμματα που στοχεύουν ειδικά τη νεολαία για να γνωρίσει τις «κοινές αξίες» που μοιράζονται οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Επίκεντρο αυτής της άθλιας καμπάνιας είναι το «*Σε κάθε επόμενο βήμα, μαζί Το μέλλον ένας λευκός καμβάς που περιμένει να γραφτεί*».

Σε κάθε βήμα που κάνουν μαζί... Ο ελληνικός λαός γίνεται κινούμενος στόχος

Οι υπογραφές που θα πέσουν από την κυβέρνηση της ΝΔ και τον Αμερικάνο ΥΠΕΞ Πομπέο αυτές τις μέρες, στα πλαίσια της "Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας" θα μετατρέψουν την Ελλάδα σε μια απέραντη στρατιωτική βάση για τους φονιάδες των λαών για "απεριόριστο" χρόνο. Τα "προοίμια" της Β' φάσης του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας έχουν την υπογραφή της απερχόμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στη βάση της Σούδας επήλθε κορεσμός, στην Αλεξανδρούπολη έγινε πραγματική απόβαση νατοϊκών δυνάμεων για να προωθηθούν σε ασκήσεις στα σύνορα με τη Ρωσία και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στάθμευσαν μόνιμα στη Λάρισα. Άλλωστε ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζ. Πάιατ έδωσε με μεγάλη σαφήνεια τον κοινό βηματισμό που έχουν κατακτήσει οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Είπε δηλαδή ότι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «*Ο ρυθμός της αμυντικής συνεργασίας μας είναι υψηλότερος από ότι ήταν για δεκαετίες*» και συμπλήρωσε πως «*τώρα έχουμε μια καθαρή δέσμευση από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (...) για να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα*». Όλα τα στελέχη των κομμάτων του "ευρωατλαντικού τόξου" επιχειρηματολογούν υπέρ της συμφωνίας λέγοντας ουσιαστικά ότι με την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ η Ελλάδα "προστατεύεται" από τις διεκδικήσεις της άρχουσας τάξης της Τουρκίας... Πρόσφατα η Ελλάδα αναβαθμίστηκε στα σχέδια των ΗΠΑ που πλέον χαρακτηρίζουν τη χώρα «κράτος πρώτης γραμμής». Τι είδους ασφάλεια περιέχει αυτός ο χαρακτηρισμός; **"Κράτος πρώτης γραμμής" σημαίνει η Ελλάδα να γίνει ορμητήριο για τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ στον Περσικό, "διάυλος" για να παραμείνει η Τουρκία στο στρατόπεδο του ΝΑΤΟ με πιθανό αντάλλαγμα τη συνδιαχείριση σε Αιγαίο και Κύπρο. Η χώρα γίνεται μαγνήτης μεγάλων κιν-**

δύων. Σχεδόν καθημερινά γίνονται δηλώσεις Ρώσων και Ιρανών πως θα στρέψουν τους πυραύλους τους σε χώρες που φιλοξενούν αμερικάνικες βάσεις, σε περίπτωση που απειληθούν οι χώρες τους. Πλευρά ακριβώς αυτής της βαθύτερης εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους είναι η αύξηση των προσφυγικών ροών, με τραγικές συνέπειες για την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Με την απαράδεκτη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζει η ΝΔ, το Αιγαίο μετατράπηκε σε θάλασσα νεκρών και τα νησιά και η χώρα μας σε αποθήκη ψυχών. Οι εικόνες με δύτες να ανασύρουν νεκρά παιδιά από τον βυθό, βρέφη να βγαίνουν καμένα από τα φλεγόμενα container του κολαστηρίου της Μόριας, έχουν την αιμάτινη υπογραφή της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και όλων των αστικών κομμάτων της χώρας.

Στον "καμβά" του παρόντος και του μέλλοντος έχουμε ταξικό πόλεμο

Αυτό που κινεί τις αστικές κυβερνήσεις και τα διάφορα επιτελεία να προχωράνε και να υπερασπίζονται μια πολιτική για βάσεις του θανάτου παντού, είναι αυτό που τους κινεί να φέρνουν νομοσχέδια με τον παραπλανητικό τίτλο "ανάπτυξη παντού". Η προώθηση δηλαδή των συμφερόντων μιας χούφτας εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων. Αυτοί είναι οι μόνοι κερδισμένοι. Οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις προσδοκούν τη "γεωστρατηγική αναβάθμιση" της χώρας και μερτικό από τη λεία. Οι καπιταλιστές είναι αυτοί που βγαίνουν κερδισμένοι και από τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για μείωση της φορολογίας, κατάργηση των ΣΣΕ, περαιτέρω χτύπημα στη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων. **Οι εργαζόμενοι και η νεολαία δεν πρέπει να θαμπώνονται από τους διάφορους φερετζέδες που προσπαθούν να φορέσουν στην αντιλαϊκή πολιτική, από τα καλέσματα σε "ταξική ειρήνη".** Το δέος που προκαλούν

οι διάφορες επιστημονικές ανακαλύψεις, η τεχνολογική εξέλιξη σε μια σειρά κλάδους, είναι αποτέλεσμα της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας εκατομμυρίων ανθρώπων σήμερα, στηριγμένη στην κοινωνική πείρα που έχει κατακτηθεί. Οι όροι ζωής και εργασίας για τον εργαζόμενο άνθρωπο επιβεβαιώνουν ότι η καπιταλιστική παραγωγή τον τοποθετεί στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, έρμαιο ανταγωνισμών και πολεμικών συρράξεων.

Με την ορμή που μας δίνει η επιτυχία του Φεστιβάλ... κάνουμε πράξη αυτό που τρέμουν!

Η συμμετοχή χιλιάδων νέων ανθρώπων στις εκδηλώσεις του 45ου Φεστιβάλ επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μια υπολογίσιμη δύναμη που δεν την έχουν στο χέρι, που μπορεί να δυναμώσει τη σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αμερικάνικης πρεσβείας, των αστικών κόμματος και του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Αυτή η κρίσιμη μάζα πρέπει και μπορεί σήμερα να ισχυροποιηθεί. **Όλοι όσοι σήμερα γεμίζουν οργή από τις φρικιαστικές εικόνες στους καταυλισμούς των προσφύγων, από τα τρομαγμένα βλέμματα μικρών παιδιών που βλέπουν τους γονείς τους να πνίγονται στο Αιγαίο μπορούν να δώσουν αγωνιστική απάντηση.** Όλοι όσοι σήμερα ανησυχούν για τα φιτίλια του πολέμου που σιγοκαίει στην περιοχή, που δεν συμβιβάζονται με το δράμα των χιλιάδων ξεριζωμένων μπορούν να διεκδικήσουν να κλείσουν οι ξένες βάσεις στη χώρα, να αποδεσμευτεί η Ελλάδα από ΝΑΤΟ-ΕΕ. Αυτό που τρέμει περισσότερο η άρχουσα τάξη είναι να δυναμώσει η οργάνωση και η μαχητική δράση για έναν κόσμο χωρίς κρίσεις-πολέμους-φτώχεια και εκμετάλλευση. Να κάνουμε τους φόβους τους πράξη.

Σωκράτης Μπουντόλος,
μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ

#Respect στον "οικολόγο" Αλ Γκορ από τον ΣΥΡΙΖΑ!

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πλέον σε σίγουρα χέρια.. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Κόκκαλης αναγνώρισε στο πρόσωπο του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ έναν άνθρωπο που νοιάζεται πραγματικά για τη Γη και το κλίμα. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι ο Αλ Γκορ ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ όταν η Γιουγκοσλαβία βομβαρδίστηκε με **60.000 βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανού** που έσπειραν τον θάνατο σε χιλιάδες αμάχους, μόλυναν αέρα, έδαφος και νερό. Εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από τόσες συναντήσεις με τα "γεράκια" των ΗΠΑ έχουν μπερδέψει τις βόμβες με...δενδροφυτεύσεις.



Συνεχίζει να σπέρνει εφιάλτες...

Το ναζιστικό απόβρασμα και "ανεξάρτητος" ευρωβουλευτής Ι. Λαγός ζει τον τρόπο όποτε επισκέπτεται τις Βρυξέλλες, γιατί στην πόλη υπάρχει λεωφόρος "Στάλινγκραντ". Γι' αυτό και έκανε αίτημα στην Ευρωβουλή να αλλάξει όνομα η συγκεκριμένη οδός. Το Στάλινγκραντ έγινε ο τάφος των ναζί, γι' αυτό στοιχειώνει ακόμα τους απανταχού νοσταλγούς του Χίτλερ. Ο υπόδικος εγκληματίας ναζιστής Λαγός, όπως και όλοι οι ναζιστές, είναι γνωστά θρασίμια. Αν είχαν λίγο θάρρος θα έλεγαν ότι τα ονόματα που θέλουν να δώσουν σε πλατείες και δρόμους είναι αυτών που στην Ελλάδα έκοβαν κεφάλια αγωνιστών για να παίρνουν μεροκάματο από τους φασίστες κατακτητές, αυτών που έκλεισαν χιλιάδες σε θαλάμους αερίων και φούρνους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η Ιστορία έχει γραφτεί. **Τον φασισμό τον τσάκισε ο κόκκινος στρατός. Ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος.**

Ειλικρινείς δηλώσεις...

Όταν πρωτοαναλάμβαναν τα χαρτοφυλάκια των υπουργείων οι νέοι υπουργοί της κυβέρνησης δήλωναν ότι δεν θα μηδενίσουν το έργο των προκατόχων τους, ότι «δεν θα γκρεμίσουν, αλλά θα χτίσουν» και άλλες τέτοιες φράσεις "πολιτικού πολιτισμού". Όταν πήγε ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ, είπε ο Τσίπρας με νόημα: «Θέλω να συγχαρώ τον Μητσοτάκη της Νέας Υόρκης». Και όταν ο Μητσοτάκης ανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ να μιλήσει για την κλιματική αλλαγή τη συνέδεσε με την καταστροφή στο Μάτι, με αποτέλεσμα οι ΣΥΡΙΖΑίοι να τον κατηγορήσουν σχεδόν για λογοκλοπή! Αυτές οι (εκ)δηλώσεις ειλικρίνειας δείχνουν καθαρά πως μπορεί να είναι ανταγωνιστές όχι όμως και αντίπαλοι. Δεν γίνεται να συμφωνούν σε όλα, αλλά συμφωνούν στα βασικά. Πάντα τέτοια παιδιά! Να βοηθάτε ο ένας τον άλλον και οι δύο μαζί τα αφεντικά...

Άποροι ξενοδοχοί...

Κύμα συμπαράστασης έχει ξεσηκωθεί για το πιο "ευάλωτο" στρώμα της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή τους ξενοδόχους! Μετά το "κανόνι" του τουριστικού κολοσσού της "ThomasCook" έχουν κινητοποιηθεί οι πάντες ώστε να μην πληγούν οι στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας. Για τη σωτηρία των δύστυχων εκατομμυριούχων έχουν βγει μπροστά: δήμαρχος Ρόδου, υπουργοί της ΝΔ, η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι και η Εφημερίδα των Συντακτών (με "μοναδικούς εργοδότες τους αναγνώστες της") που δημοσίευσε άρθρο με τίτλο "Και καθυστερημένο και ανεπαρκές το σχέδιο στήριξης των ξενοδόχων!" Μάλλον για όλους αυτούς οι περίπου **4.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό**, που θα χάσουν έσοδα και δεν θα μπορέσουν να πάρουν επίδομα, που είναι στον αέρα οι μισθοί και οι θέσεις εργασίας τους είναι οι βολεμένοι της υπόθεσης. Καθείς εφ' ω ετάχθη.



Μαζί σου μια ζωή μες στην παράνοια ...

Ποιοι μιλάνε;

Με αφορμή το πρόσφατο αντικομμουνιστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, υπενθυμίζουμε τα εξής:

- Ο πρώτος πρόεδρος της Κομισιόν ήταν ο **Βάλτερ Χαλσάιν**, πρώην βαθμοφόρος του στρατού των ναζί.
- Στις βαλτικές χώρες, που είναι μέλη της ΕΕ, **τα μέλη των Waffen SS τιμούνται** και λαμβάνουν συντάξεις ως αντιστασιακοί.
- Η ΕΕ στήριξε το φασιστικό καθεστώς της Ουκρανίας που υμνούσε τον συνεργάτη των ναζί, Στεπάν Μπαντέρα.
- **260 στρατηγούς του Χίτλερ** έγιναν ανώτατα στελέχη του NATO με την ίδρυσή του το 1949.
- Στις αρχές του 1944 οι ΗΠΑ συμφώνησαν να φυγαδεύσουν όλους τους εγκληματίες της Γκεστάπο, με αντάλλαγμα να τους παραδοθεί το κατασκοπευτικό δίκτυο της δεύτερης στην ΕΣΣΔ.

Και έρχονται σήμερα, πατώντας και στην ιστορική άγνοια μεγάλου μέρους της νεολαίας, να παρουσιάσουν την ΕΣΣΔ, που έδωσε 20 εκατομμύρια νεκρούς στον αγώνα για τη συντριβή του φασισμού, ως σύμμαχο με τη ναζιστική Γερμανία. Τα ψηφίσματά τους τα πετάμε στα σκουπίδια!

Κάστρα της αμερικάνικης πρεσβείας... ...και της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ φαντάσματα...

Το παιχνίδι που υπήρχε στο φεστιβάλ της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο "Ηρωες, με τον Άρη στο βουνό" εκτιμούμε ότι πήρε περίεργη τροπή. Αρχικά, σίγουρα θα εμφανίστηκαν δυσκολίες αφού λογικά δεν θα υπήρχαν μέλη και φίλοι της νεολαίας-φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ για να το παίξουν. Αν τελικά βρέθηκαν κάποιοι από την ΠΑΣΠ-ΑΣΣΟΕ να μπουν στον ρόλο, δεν το ξέρουμε. Αν ξεπεράστηκε τελικά αυτός ο σκόπελος σίγουρα νέα εμπόδια υψώθηκαν. Την εμφάνιση του θα έκανε λογικά με ποδήλατο (λόγω οικολογικής ευαισθησίας) ο Αμερικανός πρέσβης. Ήθελε να φωτογραφηθεί με φόντο μια πρόχειρη μακέτα αγάλματος του Τρούμαν μαζί με νεολαίους. Όσοι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν στον χώρο, εν είδει αρνητικού συσχετισμού, φόρεσαν ισραηλιτικά φουλάρια (που τους έφεραν νεολαίοι του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς όταν είχαν πάει για δενδροφύτευση στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη της Παλαιστίνης), έσπευσαν να γίνουν κάδρο στη φωτογραφία.

Αυτή την εκτίμηση κάνουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αν έγινε κάτι άλλο ας μας βρει ένα μέλος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν χώρο εκπαίδευσης ή δουλειάς να μας πει ότι δεν έγινε ακριβώς έτσι...

Αλλά να είναι σίγουροι ότι η ένταση της καταστολής και της ασυδοσίας παίρνει απάντηση από τον οργανωμένο λαό και τη νεολαία.

Περιβαλλοντικές ευαισθησίες...

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν... Πάνω από 3.000 εταιρείες σε όλο τον κόσμο στήριξαν κινητοποιήσεις ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει την ελπίδα να ξαναέρχεται στο "κίνημα" για την προστασία του περιβάλλοντος. Κανάλια εφοπλιστών προβάλλουν νύχτα μέρα κινητοποιήσεις με κυρίως σύνθημα "άλλαξε το σύστημα όχι το κλίμα". Ας μην αναλύσουμε ποια συμφέροντα και ποιες επιδιώξεις έχει ο καθένας από τους παραπάνω όταν προσπαθεί να καθορίσει τι περιεχόμενο πρέπει να έχει ο αγώνας χιλιάδων ανθρώπων που ανησυχούν για τις καταστροφές που επιφέρει η καπιταλιστική παραγωγή στο περιβάλλον. Είναι περίεργο όμως που κανένα κανάλι και μέσο δεν προβάλλει για παράδειγμα την **κινητοποίηση από τετρακόσιους και πλέον μαθητές (σχεδόν όλα τα σχολεία στα Α. Λιόσια ήταν σε κατάληψη την 1^η Οκτώβρη) για οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ στη Φυλή**. Μάλλον όταν οι μαθητές συγκρούονται με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και των εργολάβων για μια διαχείριση απορριμμάτων που έχει στουμπώσει με καρκίνο όλη τη Δυτική Αττική μολύνουν το "περιβάλλον" της συναίνεσης...

Αυτοί πήραν το μήνυμα και εμείς συνεχίζουμε!

Ο πρωθυπουργός βρήκε την ευκαιρία ανήμερα της απεργίας να μας ξαναθυμίσει τον ρόλο του. Ο πρωθυπουργός που εκλέγεται με λιγότερο από το 30% των εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών μίλησε για "μειοψηφίες" και για "δημοκρατία στα συνδικάτα". Ο πρωθυπουργός, που ταλαιπωρεί εκατομμύρια εργαζόμενους επειδή είναι πιστός (όπως και οι προηγούμενοι) στις απαιτήσεις μιας χούφτας καπιταλιστών, μίλησε για ταλαιπωρία λόγω της απεργίας. Αυτός ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη δυσφορία του για τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων και έκλεισε το αντι-απεργιακό του παραλήρημα με την απειλή ότι «θα προχωρήσουμε μπροστά», εννοώντας την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου "σκούπα" για τα εργασιακά δικαιώματα.

Αυτή η δυσφορία δείχνει ότι πήρε το μήνυμα!

«Θέλουν να κάνουν απεργία όποτε γουστάρουν...»

Αυτή την... "κατηγορία" εξαπέλυσε ο αιώνιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ Παναγόπουλος προς το ΠΑΜΕ και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που συσπειρώνονται σε αυτό, αλλά και πολλές ακόμα που αφήτησαν τη συνδικαλιστική μαφία της οποίας ο ίδιος ηγείται και αποφάσισαν απεργίες το προηγούμενο διάστημα. Αλήθεια, τι διαφορετικό είπε ο διορισμένος πρόεδρος της ΓΣΕΕ από αυτά που προωθούν εναλλάξ από τη θέση της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ; Πού αλλού, αν όχι στο να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να αποφασίζουν απεργίες, αποσκοπούν οι απαγορευτικές προϋποθέσεις για την επίτευξη απαρτίας και οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις των συνδικάτων;

Ας το βάλουν όλοι αυτοί καλά στο μυαλό τους: Οι εργαζόμενοι, τα εκατομμύρια ζωντανά συνδικάτα που υπάρχουν στη χώρα, οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα θα συζητούν, θα πραγματοποιούν Γενικές Συνελεύσεις και θα αποφασίζουν κινητοποιήσεις και απεργίες **όποτε γουστάρουν**, όποτε δηλαδή το απαιτούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, χωρίς να παίρνουν την άδεια του κράτους, της εργοδοσίας και του κάθε εγκάθετου.

ΥΓ: Είναι τέτοια η ταύτιση απόψεων της στενής ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ με την κυβέρνηση που δεν προκαλεί εντύπωση ούτε το γεγονός ότι μετέτρεψαν τα γραφεία της Συνομοσπονδίας των εργατών της χώρας σε προεκλογικό κέντρο της ΝΔ, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.



ΜΙΚΡΕΣ αγγελίες



ΣΕ ΕΙΔΑ

Να γράφεις πως πρέπει να καταργηθεί η αργία της 17^{ης} Νοέμβρη. Κυρία Σώτη μου ο καθένας επιλέγει ποιες επετείους θα τιμάει. Εμείς τον άλλον μήνα θα είμαστε έξω από την Πρεσβεία, εσύ βάλε καμιά κολοκύθα στο κεφάλι για να γιορτάσεις το Χάλογουιν με τον κύριο πρέσβη.



ΣΕ ΕΙΔΑ

Να συμμετέχεις στις κινητοποιήσεις ενάντια στις εξορύξεις... Μιλιά, όμως, δεν έχεις βγάλει Γιαννάκη για την επίσκεψη Πομπέο και την ανανέωση της συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ για τις βάσεις του θανάτου. Βαρουφάκη, μήπως αυτά είναι άσχετα με τις εξορύξεις;



ΣΕ ΑΚΟΥΣΑ

Να μιλάς στη Βουλή για το πόσο σημαντικό είναι «το καθεστώς φοροασυλίας που προβλέπεται στο Σύνταγμα για τους εφοπλιστές προκειμένου να είναι πρώτοι στον κόσμο.» Ραγκούση, βλέπω ότι και από την αντιπολίτευση εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζετε να δουλεύετε "για την Ελλάδα των πολλών"...



ΔΙΑΒΑΣΑ

Στη διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι οραματίζεται μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Γι' αυτό μάλλον είναι υπέρ του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του "Μητσοτάκη της Νέας Υόρκης". Έχουν κι αυτοί τα ίδια οράματα...

Το μέλλον δεν μπορεί να απαγορευτεί! Το μέλλον της νεολαίας είναι ο Σοσιαλισμός!



Στις 19 Σεπτέμβρη, με αφορμή την 80^η επέτειο από την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο εξισώνεται ο κομμουνισμός με τον φασισμό, μη διατάζοντας να χαρακτηρίσει την ΕΣΣΔ ως... «*σύμμαχο και συνεργάτη της ναζιστικής Γερμανίας*». Το ψήφισμα φτάνει στο σημείο να χρεώνει στην ΕΣΣΔ την ευθύνη για την έναρξη του Πολέμου!

Το συγκεκριμένο ψήφισμα πέρασε με 535 ψήφους (από το Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Φιλελεύθερους, τους Πράσινους και

τους Συντηρητικούς Μεταρρυθμιστές), 66 κατά και 52 λευκά. Το ΚΚΕ -και μέσα από την Ευρωκοινοβουλευτική του ομάδα- από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε αυτό το απαράδεκτο ψήφισμα. Αντίστοιχη στάση κράτησαν και άλλα ΚΚ στις χώρες τους. Μεγάλη ήταν και η αντίδραση από μαζικούς φορείς και οργανώσεις, ανάμεσά τους και 28 Οργανώσεις Νεολαίας από όλη την Ευρώπη που υπέγραψαν κοινό ψήφισμα μετά από σχετική πρόταση της ΚΝΕ, στο οποίο σημειώνουν μεταξύ άλλων: «*Το μέλλον δεν μπορεί να απαγορευτεί! Το μέλλον της νεολαίας είναι ο Σοσιαλισμός!*»

Αυτοί που το ψήφισαν προσποιούνται ότι "Έσχάνε" πώς:

- Οι ίδιες οι ιμπεριαλιστικές χώρες "έσπρωχναν" τη ναζιστική Γερμανία απέναντι στην ΕΣΣΔ. Το 1938 υπογράφεται η Συμφωνία του Μονάχου μεταξύ της Αγγλίας, της Γαλλίας, της ναζιστικής Γερμανίας και της φασιστικής Ιταλίας, με το οποίο "παρέδιδαν" στον Χίτλερ εδάφη της Τσεχοσλοβακίας.

- Το σύμφωνο μη επίθεσης (το λεγόμενο Σύμφωνο Μόλοτοφ - Ρίμπεντριμπ) υπογράφηκε το 1939. Με αυτό η ΕΣΣΔ επεδίωκε να κερδίσει χρόνο για την προετοιμασία της εν όψει του πολέμου. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο, η σοσιαλιστική οργάνωση της παραγωγής και της κοινωνίας έδωσε τη δυνατότητα στην ΕΣΣΔ να μεταφέρει ολόκληρες παραγωγικές μονάδες στα μετόπισθεν, ενώ αναδιαρθρώθηκε ολόκληρη η πολεμική βιομηχανία.

- Η ΕΣΣΔ έδωσε πάνω από 20 εκατομμύρια νεκρούς στη μάχη με τον ναζισμό. Ταυτόχρονα, οι κομμουνιστές πρωτοστάτησαν σε όλη την Ευρώπη στη δημιουργία αντιστασιακών κινημάτων, όπως το ΚΚΕ στην Ελλάδα με τη δημιουργία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ.

Επίσημη ιδεολογία της ΕΕ είναι ο αντικομμουνισμός!

Η αστική τάξη, οι θεσμοί της, όπως είναι η ΕΕ και το ευρωκοινοβούλιο, τα αστικά κόμματα επιχειρούν με κάθε τρόπο να ανακόψουν την επιρροή των κομμουνιστών, το κύρος τους μέσα στον λαό. Με τον αντικομμουνισμό μαρτυρούν τον φόβο τους, αναγνωρίζουν ότι το σύστημά τους δεν είναι άτρωτο. Ειδικά σε μια περίοδο που το ενδεχόμενο εκδήλωσης νέας κρίσης είναι κοντά, η εκδήλωση ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου είναι πιθανή, η αντιλαϊκή πολιτική προς όφελος του κεφαλαίου συνεχίζεται, είναι κρίσιμο για το σύστημα να αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια ή ενδεχόμενο ώστε η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια να μετατραπεί σε οργανωμένη πάλη για την ανατροπή.

Δεν είναι τυχαίο ότι το ψήφισμα αναφέρει ότι «*καταδικάζει όλες τις εκδηλώσεις και τη διάδοση, μέσα στην ΕΕ, ολοκληρωτικών ιδεολογιών, όπως ο ναζισμός και ο σταλινισμός*», υπενθυμίζοντας ότι «*διάφορες χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση ναζιστικών και κομμουνιστικών συμβόλων*».

Σε άλλο σημείο το ψήφισμα καλεί τα κράτη - μέλη «*να καταπολεμούν τις οργανώσεις που διαχέουν τη ρητορική*

του μίσους και τη βία στους δημόσιους χώρους, αλλά και επιγραμματικά, και με παράλληλο σεβασμό της εγχώριας έννομης τάξης και δικαιοδοσίας, να απαγορεύσουν ουσιαστικά τις νεοφασιστικές και νεοναζιστικές ομάδες και κάθε άλλο ίδρυμα ή ένωση που εξαίρει και εξυμνεί τον ναζισμό και τον φασισμό, ή κάθε άλλη μορφή ολοκληρωτισμού», ενισχύοντας τα μέτρα περιορισμού και απαγόρευσης της δράσης ΚΚ σε κράτη - μέλη της ΕΕ.

Η ΕΕ πρωτοστατεί στην εξίσωση φασισμού - κομμουνισμού

- Για το γράψιμο του συγκεκριμένου κατάπτυστου κειμένου (που στηρίχτηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία του ευρωκοινοβουλίου) πρωτοστάτησαν δυνάμεις προερχόμενες από τις χώρες του Βίσεγκραντ, με τις πιο ακραίες σκοταδιστικές αντιλήψεις και πρακτικές, που ηρωποιούν τον ναζισμό και προκαλούν με τις ρατσιστικές τους θέσεις! Ο εκλεγμένος με τη Χρυσή Αυγή ευρωβουλευτής, Λαγός, (νυν "ανεξάρτητος") ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να ζητήσουν την εφαρμογή του ψηφίσματος.

- Η 23^η Αυγούστου έχει ανακηρυχθεί σε "Ευρωπαϊκή μέρα μνήμης στα θύματα του ολοκληρωτισμού και των αυταρχικών καθεστώτων", και κάθε χρόνο η λυκοσυμμαχία την τιμά με φιέστες κατασυκοφάντησης του σοσιαλισμού.

- Φέτος ανήμερα της επετείου της Μεγάλης αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, υπογράφηκε από τους ηγέτες της ΕΕ διακήρυξη - μνημείο αντικομμουνισμού, η οποία δικαιώνει όλη τη μεταπολεμική ρητορική που δικαιολογούσε τα εκτελεστικά αποσπάσματα, τις φυλακίσεις, τις εξορίες και τους βασανισμούς χιλιάδων κομμουνιστών και αγωνιστών. Στη διακήρυξη φιγουράριζε και η υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα (ως πρωθυπουργού).

- Η ΕΕ χρηματοδοτεί με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ προγράμματα με σκοπό τη διάδοση του αντικομμουνισμού, τη διαστρέβλωση της Ιστορίας!

- Με τις ευλογίες της ΕΕ, μαζί με το ξήλωμα κομμουνιστικών συμβόλων και τις διώξεις βετεράνων αντιστασιακών, αποκαθίστανται και αποδίδονται τιμές σε συνεργάτες των ναζί.

Η εξίσωση του κομμουνισμού με τον φασισμό σκοπό έχει να θάψει τον πρώτο για να ξεπλυθεί ο δεύτερος.



Φωτογραφίες σαν κι αυτή θέλουν να σβήσουν από την μνήμη των λαών. Στιγμιότυπο από την παρέλαση της Νίκης, στις 24 Ιούνη του 1945. Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, του Θρυλικού Κόκκινου Στρατού, παραδίδουν 200 σημαίες και λάβαρα του ηττημένου στρατού των Ναζί, ως μία ακόμη απόδειξη της τίτνιας προσφοράς της Σοβιετικής Ένωσης στην Αντιφασιστική Νίκη των Λαών.

Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά το ποιοί είναι απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, ποιοί είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να το εγκλωβίσουν σε αδιέξοδα μονοπάτια, παραχαράσσοντας την ιστορία και διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα! Γι' αυτό και δεν μας κάνει εντύπωση η "ομοψυχία" με την οποία όλα τα κράτη και η πλειοψηφία των κομμάτων και των ευρωβουλευτών στήριξαν το ψήφισμα αυτό!

Η απάντηση από την άλλη, δεν μπορεί να δοθεί υψώνοντας τη σημαία της αστικής δημοκρατίας, δηλαδή άλλης μορφής της δικτατορίας του κεφαλαίου, δεδομένου ότι ο φασισμός είναι δικό της "παιδί".

Σε κάθε σχολείο, αμφιθέατρο, χώρο δουλειάς, κάνουμε τους φόβους τους πραγματικότητα!

Οι νέοι και οι νέες πρέπει να καταδικάσουμε κάθε προσπάθεια συκοφάντησης των αγώνων του διεθνούς κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, της προσπάθειας οικοδόμησης του σοσιαλισμού τον 20^ο αιώνα.

Χρειάζεται το εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα να δείξει ετοιμότητα και επαγρύπνηση αφού η ένταση του αντικομμουνισμού αποτελεί προπομπό για νέα μέτρα, νέα επίθεση στη ζωή και τα δικαιώματα της νεολαίας. Τον καλλιεργεί το καπιταλιστικό σύστημα, η δικτατορία του κεφαλαίου προκειμένου να εγκλωβίσει συνειδήσεις στην κυρίαρχη αστική ιδεολογία, να καλλιεργήσει τον συμβιβασμό και την ηττοπάθεια.

Κάθε νέος κομμουνιστής και αγωνιστής χρειάζεται να αποκαλύπτει την αλήθεια, να μην αφήνει να πέσει τίποτα κάτω από όλα αυτά που μπορεί να ακούμε στα μαθήματα, ή να προβάλλονται από άλλες δυνάμεις.

Η προσπάθεια για να κατακτήσουμε τη γνώση, να μάθουμε την αλήθεια, το τι κρύβεται πίσω από αυτά που γράφονται σε σχολικά και επιστημονικά συγγράμματα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε τον αγώνα για άλλη κοινωνία.

Η διεκδίκηση ολοκληρωμένης μόρφωσης σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης είναι μάχη για να κατακτή-

σουμε περισσότερες συνειδήσεις στον δρόμο της σύγκρουσης και της ανυπακοής. Είναι μάχη για να μη μένει η νεολαία με σταυρωμένα τα χέρια. Γι' αυτό και η μάχη αυτή είναι μάχη πολιτική.

Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να ισχυροποιηθεί ο αγώνας για την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος! Να δυναμώσει ο αγώνας για τη διεκδίκηση όλων των σύγχρονων αναγκών με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, απέναντι στην κυβέρνηση και τα κόμματα του κεφαλαίου, στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, συνολικά στο αστικό κράτος και τους μηχανισμούς του.

Ψάξ' το παραπάνω

"Ποιος βοήθησε τον Χίτλερ;", Ι.Μ. Μαϊσκι, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή

Το Αντιφασιστικό Προστατευτικό Τείχος στο Βερολίνο (1961-1989)

Τον Νοέμβριο συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από την κατεδάφιση του λεγόμενου "τείχους του Βερολίνου". Τις επόμενες μέρες πολλά δημοσιεύματα θα βγουν για το λεγόμενο "τείχος του αίσχους".



Φωτογραφία από τους "εορτασμούς" για τα 20 χρόνια από την πώση του τείχους το 2009. Ξεχωρίζουν στην φωτογραφία: Η γνωστή και μη εξαιρετέα Άνγκελα Μέρκελ, ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο ακροδεξιός Σίλβιο Μπερλουσκόνι, το γεράκι των ιμπεριαλιστικών πολέμων, η ΥΠΕΞ των ΗΠΑ εκείνη την περίοδο, Χίλαρι Κλίντον, ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί. Αυτοί έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν. Η πολιτική τους υψώνει νέα πελώρια "τείχη", σαρώνει τα δικαιώματα και τις ζωές των λαών, σπέρνει τον όλεθρο και τον πόλεμο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη για να διασφαλιστούν τα κέρδη μίας χούφτας επιχειρηματικών κολοσσών.

Ποιος "διέσπασε" τη Γερμανία;

ΗΠΑ, Αγγλία και Γαλλία επεδίωκαν τον διαμελισμό της Γερμανίας πριν τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στα σχέδια αυτά εμπόδιο έμπαινε η ΕΣΣΔ, η οποία έκανε συμβιβασμό με τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις στη Διάσκεψη της Γιάλτας (1945) όπου και αποφασίστηκε η προσωρινή κατοχή της Γερμανίας από τις νικήτριες δυνάμεις. Η Γερμανία χωρίστηκε σε τέσσερις ζώνες κατοχής (αμερικανική, αγγλική, γαλλική, σοβιετική) και το Βερολίνο - παρόλο που ήταν μέσα στη σοβιετική ζώνη - σε τέσσερις τομείς αντίστοιχα.

Στη βάση αυτού του διαχωρισμού δημιουργήθηκε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (ΟΔΓ), στις 23 Μάη 1949 (ανεπίσημα από το Δεκέμβριο του 1947), κάτω από την επίμονη προσπάθεια των ΗΠΑ και της Βρετανίας, για να μην προχωρήσει, με βάση και τη διάσκεψη του Πότσταμ, η ενοποίηση της Γερμανίας. Σε αναφορά του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το 1946, για τις εξελίξεις στη Γερμανία επισημαίνεται: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αποδεχτούν καμία πιθανή κυριαρχούμενη από τους κομμουνιστές Γερμανία».

Η Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία (ΓΛΔ) ιδρύθηκε στις 7 Οκτώβρη 1949, και ενώ είχαν ήδη προχωρήσει νομισματικές και συνταγματικές αλλαγές στην ΟΔΓ επιβεβαιώνοντας ότι ο αρχικός διαχωρισμός της Γερμανίας αποτέλεσε μέσο για τις επιδιώξεις των καπιταλιστικών κρατών. Επιδιώξεις που αφορούσαν τόσο το χτύπημα της ΕΣΣΔ, όσο και την ισχυροποίηση της παρουσίας και της επιρροής τους στην Ευρώπη.

Γιατί ανεγέρθηκε το τείχος;

Το Βερολίνο βρισκόταν στην καρδιά της ΓΛΔ άρα, ούτε ανήκε γεωγραφικά, ούτε συνόρευε με την ΟΔΓ. Σαν να αποτελούσε για παράδειγμα, ένα τμήμα της Αθήνας έδαφος του βουλγαρικού κράτους!

Γι' αυτή του τη γεωγραφική θέση, το Δυτικό Βερολίνο επιλέχθηκε από τον διεθνή ιμπεριαλισμό ως παγκόσμιο κέντρο της ιμπεριαλιστικής στρατηγικής ενάντια στον σοσιαλισμό, που προχωρούσε με γρήγορους ρυθμούς:

- Το 1955 η ΟΔΓ (Δυτική Γερμανία) εντάσσεται στο NATO, πλήρως στρατιωτικοποιημένη ήδη από το 1954. Ταυτόχρονα μια σειρά πρώην στελέχη των ναζι αξιοποιούνται τόσο μέσα στο NATO όσο και στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού της ΟΔΓ.

- Οι μουσικές υπηρεσίες της ΟΔΓ διέθεταν 10.000 πράκτορες στη ΓΛΔ, και δεκάδες οργανώσεις δρούσαν αντεπαναστατικά.

- Το 1953 γίνονται προσπάθειες για πραξικόπημα που αποκρούεται από τον λαό της ΓΛΔ και τη βοήθεια του Κόκκινου Στρατού. Το 1960 γίνεται νέα προσπάθεια και τα αμερικάνικα στρατεύματα παραβιάζουν τα σύνορα της ΓΛΔ.

Ως συνέπεια των παραπάνω, στις 13 Αυγούστου

1961 η ΓΛΔ απάντησε στην εντεινόμενη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα κάνοντας πράξη το αυτονόητο δικαίωμά της: να θεμελιώσει διακριτά κρατικά σύνορα με την ανέγερση του Αντιφασιστικού Προστατευτικού Τείχους και να υπερασπίσει και με αυτόν τον τρόπο την εργατική εξουσία.

Η πτώση του τείχους δεν σηματοδότησε την αποκατάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Τα καπιταλιστικά κράτη, αυτά που πανηγύρισαν για την "πτώση" του τείχους, ύψωσαν πολλά περισσότερα, όπως στην Παλαιστίνη και το Μεξικό. Με την επικράτηση της αντεπαναστάσεως, υψώθηκαν νέα μεγαλύτερα "τείχη" στα δικαιώματα της νεολαίας, μπήκαν πολλά ανυπερβλητά εμπόδια στο πως θα ζήσει, το πως θα σκεφτεί το μέλλον της με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα.

Ψάξ' το παραπάνω

"Αλήθειες και Ψέματα για το Σοσιαλισμό, 3. Για την παραχάραξη της ιστορίας", εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, σελ. 51 - 65

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η μάχη για πραγματικά μαθητικά συμβούλια τώρα ξεκινά!

Ακόμα μια σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει... Τα σχολεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν με δεκάδες προβλήματα και ελλείψεις σε καθηγητές και βιβλία, συγχωνεύσεις και αλλαγές ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, σημαντικά κτηριακά προβλήματα λόγω μη σεισμικής θωράκισης σε σχολικά κτήρια... Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υλοποιεί κατά γράμμα τον νόμο Γαβρόγλου και έχει επιπλέον εξαγγείλει την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων, εξετάσεις σε κάθε τάξη για τον τελικό βαθμό του απολυτηρίου, όπως και ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που θα καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Ήδη σε μια σειρά από πόλεις έχουν γίνει οι πρώτες μαθητικές κινητοποιήσεις, προετοιμάζονται τα επόμενα βήματα των μαθητικών αγώνων για όλα όσα απασχολούν τους μαθητές, για το σχολείο και τη ζωή που έχουν ανάγκη και τα οποία σήμερα νέες και παλιές κυβερνήσεις τους τα στερούν.

Αυτές τις μέρες, όμως, γίνεται και κάτι ακόμα στα Γυμνάσια, τα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ όλης της χώρας... Κάτι που μπορεί να παίξει αποφασιστικό



ρόλο για όλη τη χρονιά. Αυτές τις μέρες εκλέγονται σε όλα τα σχολεία τα μαθητικά συμβούλια, τα 5μελή και τα 15μελή.

Γιατί είναι σημαντικές οι μαθητικές εκλογές; Τι είναι τα 5μελη και τα 15μελή; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους; Τι μπορούμε να καταφέρουμε μέσα από αυτά; **Σε αυτές τις ερωτήσεις θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με τη βοήθεια ενός... ωρολόγιου σχολικού προγράμματος...**

1^η ώρα **Ιστορία**

Τα 5μελή και τα 15μελή δεν ήταν πάντα δεδομένα

Αμέσως μετά την πτώση της Χούντας το 1974, οι μαθητές κέρδισαν το δικαίωμα να συζητάνε ελεύθερα και να αποφασίζουν για όσα τους αφορούν μέσα και έξω από το σχολείο. Αυτή ήταν μία μεγάλη κατάκτηση των μαθητών, που ήρθε ως συνέχεια της συμμετοχής τους στις λαϊκές κινητοποιήσεις, στον αντιδικτατορικό αγώνα και την εξέγερση του Πολυτεχνείου (Νοέμβρης 1973). Το δικαίωμα των μαθητών να συζητούν, να οργανώνουν Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα μαθητικά συμβούλια δεν τους το χάρισε κανείς!



2^η ώρα **Μαθηματικά**

Απλή Αριθμητική: $1 \times 1 = 1$, $1 \times 2 = 2$... $1 \times 100 = 100$, $1 \times 200 = 200$

Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς...

Η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα μας κάνει πιο δυνατούς.

Το δικαίωμα στη μόρφωση είναι απαίτηση όλων των μαθητών.

Τα 5μελή και 15μελή συμβούλια μπορούν να ενώσουν όλους τους μαθητές, μαζί με τους καθηγητές και τους γονείς, στον αγώνα για ένα σχολείο καλύτερο, πιο δίκαιο και πιο δημιουργικό.

Μπορούν να συντονιστούν με άλλα μαθητικά συμβούλια της γειτονιάς, της πόλης ή ακόμα και της χώρας για να ακούγεται ακόμα πιο δυνατά η φωνή των μαθητών.

ΝΤΡΗΙΙΙΙΝ! **Διάλειμμα**

"Κανείς μόνος, όλοι για έναν και ένας για όλους"

Η αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα, ανεξάρτητα από καταγωγή, χρώμα, θρησκεία, ειδικές ικανότητες ή χαρακτηριστικά είναι το στήριγμα για κάθε μαθητή.

Τα 5μελή και 15μελή συμβούλια μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες ώστε κανένας μαθητής να μην αισθάνεται μόνος, στο περιθώριο, να μη γίνεται θύμα σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας. Να παίρνουν πρωτοβουλίες, ώστε να μπορούν όλα τα παιδιά του σχολείου να πάνε εκδρομή, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας.



3^η ώρα **Έκθεση**

Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να συζητάνε και να εκφράζουν τις απόψεις τους, σε συνελεύσεις και άλλες εκδηλώσεις

Τα 5μελή και 15μελή συμβούλια υπερασπίζονται το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των μαθητών ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή. Μπορούν να βγάλουν ανακοινώσεις, περιοδικά, να στήνουν σελίδες στο internet.

Όταν οι μαθητές κουβεντιάζουν οργανωμένα, κόβουν τον αέρα σε όσους λένε ότι οι μαθητές δεν είναι ώριμοι να συζητάνε, να αποφασίζουν, να δρουν. Το να πραγματοποιείται όποτε χρειάζεται Γενική Συνέλευση του σχολείου, συνελεύσεις τάξεων, να ενημερώνεται το σύνολο του σχολείου για τις αποφάσεις του 15μελούς είναι δικαίωμα των μαθητών.

4^η ώρα Γυμναστική

Ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών, στο ακριβοπληρωμένο και βαρετό δρομολόγιο σπίτι-σχολείο-φροντιστήριο συνεχώς περιορίζεται.

Το δικαίωμα στον αθλητισμό έχει μετατραπεί σε πολύ "ακριβό σπορ" για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Τα 5μελή και 15μελή συμβούλια μπορούν να πρωτοστατήσουν στη διεκδίκηση αθλητικών χώρων, γηπέδων σε κάθε σχολείο, αθλητικού εξοπλισμού, να οργανώσουν αθλητικά τουρνουά μεταξύ των τάξεων ή με άλλα σχολεία της περιοχής.

**5^η ώρα Φυσικές Επιστήμες****Η φύση και οι νόμοι της μας διδάσκουν**

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα γιγαντώνονται εις βάρος της φύσης και της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, για να κερδίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί κολοσσοί, οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές.

Τα 5μελή και 15μελή συμβούλια μπορούν να οργανώσουν δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και να έχουν διεκδικήσεις για χώρους πρασίνου, σύγχρονα και δημόσια πάρκα στις γειτονιές τους.

**6^η ώρα Καλλιτεχνικά & Μουσική****Η τέχνη και ο πολιτισμός είναι ανάγκη έκφρασης και δημιουργίας**

Τα 5μελή και 15μελή συμβούλια μπορούν να δώσουν ανάσα στη δημιουργικότητα των μαθητών, μέσα από πολύμορφες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με τη διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, φεστιβάλ, μέσω λειτουργίας βιβλιοθηκών.

7^η ώρα Κοινωνιολογία

Ο πόλεμος και η φτώχεια, που προκαλούνται από το σύστημα, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, τις κυβερνήσεις, καταδικάζουν χιλιάδες μαθητές από όλο τον κόσμο στην προσφυγιά και τον ξεριζωμό. Τα προσφυγόπουλα και τα παιδιά μεταναστών που βρίσκονται στα ελληνικά σχολεία είναι καλοδεχούμενα, είναι ισότιμα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Τα 5μελή και 15μελή συμβούλια (και ιδιαίτερα σε σχολεία που φιλοξενούν προσφυγόπουλα) μπορούν να δυναμώσουν τον αγώνα για να ξεριζωθεί το δηλητήριο του φασισμού, του ναζισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας από τις γειτονιές και τα σχολεία, ώστε να μην στοχοποιείται κανένας μαθητής για το χρώμα και την καταγωγή του.

**Και όταν το κουδούνι χτυπήσει για το σχολάσμα...**

... κανείς μαθητής να μην γίνει θύμα των dealers των ναρκωτικών ουσιών!

Τα 5μελή και 15μελή συμβούλια μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας, που θέλει τους νέους "φτιαγμένους" και αμέτοχους στη ζωή: με έμπρακτη στήριξη, με εκδηλώσεις και δράσεις ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά μαζί με τους καθηγητές και τους γονείς, μαζί με θεραπευτικές κοινότητες, όπως το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, με φορείς όπως το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών, που μπορούν να βοηθήσουν στην ενημέρωση και την πρόληψη της σχολικής κοινότητας γύρω από το ζήτημα της εξάρτησης από ουσίες.



Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, η ανάδειξη εκατοντάδων αγωνιστικών μαθητικών συμβουλίων σε όλη την Ελλάδα θα είναι ένα βήμα στην οργάνωση των αγώνων των μαθητών για μόρφωση και ζωή με δικαιώματα! **Εκατοντάδες εκλεγμένα μέλη και φίλοι της ΚΝΕ σε ακόμα περισσότερα μαθητικά συμβούλια σε όλη τη χώρα σημαίνει πως θα καταφέρουμε να δυναμώσουμε η συζήτηση μεταξύ των μαθητών, να ακούγεται η αλήθεια, να παίρνονται πρωτοβουλίες για αγωνιστικές και άλλες δράσεις για ό,τι απασχολεί τους μαθητές μέσα και έξω από το σχολείο, να γίνεται πιο όμορφη η καθημερινότητα των μαθητών στο σχολείο.** Θα είναι πιο έτοιμοι συνολικά οι μαθητές να απαντήσουν σαν μία γροθιά στα συντριπτικά χτυπήματα που δέχονται στο δικαίωμα τους στην ολόπλευρη μόρφωση, αφού θα είναι καλύτερα οργανωμένοι, ενωμένοι και συντονισμένοι.

Πολλά παιδιά είναι απογοητευμένα από το πώς λειτουργεί το 15μελές του σχολείου τους. Δεν είναι αισιόδοξοι γιατί δεν ξέρουν πως έχουμε τη δύναμη όλοι μαζί να μετρήσουμε βήματα στον αγώνα μας, στον τρόπο λειτουργίας της σχολικής μας κοινότητας. Πιστεύουν πως δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα και πως τελικά θα εκλεγούν παιδιά που δεν έχουν διάθεση να αλλάξουν τα πράγματα, είναι τσιράκια του διευθυντή ή ακόμα χειρότερα το κάνουν για την πάρτη τους. **Δεν ξέρουν πως τα μαθητικά συμβούλια μπορούν, αν είναι αγωνιστικά, να πετύχουν πολλά.** Δεν ξέρουν πως πέρσι ο αγώνας εκατοντάδων συντονισμένων μαθητικών συμβουλίων σε πανελλαδικό επίπεδο καθυστέρησε για έναν ολόκληρο χρόνο τον νόμο Γαβρόγλου, έκανε την κυβέρνηση να φοβηθεί και να το ψηφίσει με κλειστά σχολεία μέσα στο Πάσχα. Δεν ξέρουν τις δεκάδες κινητοποιήσεις και δράσεις, την υποδοχή των προσφυγόπουλων, τα School Art Festivals, τις συναυλίες, τα αθλητικά τουρνουά που έχουν πραγματοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια...

Οι μαθητικές εκλογές είναι μαθητικές εκλογές!

Σύμφωνα με τον σχολικό κανονισμό **οι εκλογές για το 5μελές γίνονται μέσα στον πρώτο μήνα των μαθημάτων, ενώ για το 15μελές μέσα στις πρώτες 45 μέρες των μαθημάτων** και μετά τις εκλογές των 5μελών.

Τα μαθητικά συμβούλια είναι των μαθητών και την ευθύνη για τον ορισμό και τη διεξαγωγή των μαθητικών εκλογών, για το πότε και πώς θα γίνουν, για τη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής κ.τ.λ. **την έχουν οι μαθητές.** Ούτε το Υπουργείο, ούτε η διεύθυνση του σχολείου μπορούν να αποφασίζουν το περιεχόμενο της συζήτησής τους (λένε πως για να συνεδριάσει ένα 15μελές πρέπει να έχει την άδεια και τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή!)...





ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΗ 1940...

Μαθαίνουμε την αλήθεια!

Διδασκόμαστε για τους σημερινούς αγώνες!

Η 28^η Οκτώβρη 1940 είναι η μέρα που η φασιστική Ιταλία επιτέθηκε στην Ελλάδα. Έτσι "μπήκε" και η χώρα μας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που είχε ήδη ξεκινήσει. Ο ελληνικός λαός απάντησε στην επίθεση αυτή με το "ΟΧΙ" στον φασισμό-ναζισμό και την ηρωική του πάλη στα βουνά της Πίνδου. Στη συνέχεια αγωνίστηκε ηρωικά μέσα από τις γραμμές του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) και του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ), που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία του ΚΚΕ.

Η ήττα του φασισμού-ναζισμού φέρει τη σφραγίδα της Σοβιετικής Ένωσης και του Κόκκινου Στρατού. Αντίστοιχα, η απελευθέρωση της Ελλάδας επιτεύχθηκε χάρη στην πρωτοπόρα δράση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Το τσάκισμα του φασισμού επιτεύχθηκε χάρη στην πάλη των λαών, αποτελεί ένα μέρος τιπάνιας προσφοράς της Σοβιετικής Ένωσης σ' όλους τους λαούς, στην ανθρωπότητα.

Η στάση του αστικού κόσμου

Τι έκαναν οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι μεγαλέμποροι και τα κόμματά τους, φιλελεύθερα, κεντρώα, δεξιά και ακροδεξιά, οι πρόγονοι των σημερινών καπιταλιστών και των κομμάτων τους; Ένα τμήμα τους εγκατέλειψε τη χώρα αρπάζοντας τα κρατικά αποθέματα σε χρυσό και εγκαταστάθηκε μαζί με το Παλάτι στη Μ. Ανατολή όπου υπό την προστασία των Βρετανών, αλλά και σε διαπλοκή με τους συνεργάτες των κατακτητών, σχεδίαζαν την "επόμενη μέρα", πώς θα διατηρήσουν την εξουσία τους, ενώ ήταν οι απόντες του αγώνα. Ένα τμήμα της αστικής τάξης της Ελλάδας συνεργάστηκε με τους κατακτητές. Ένα άλλο τμήμα της που ανέλαβε να διεξάγει "αντικοχικό αγώνα", συνεργάζοταν άλλοι με τους Βρετανούς, άλλοι με τους Γερμανούς ή και με τους δύο, για να χτυπηθούν το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και το ΚΚΕ.

Γιατί έγινε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος;

Κάθε χρόνο ακούμε πολλά στο σχολείο, στα διάφορα τηλεοπτικά αφιερώματα αλλά λίγα για τις πραγματικές αιτίες του πολέμου. Το σίγουρο είναι ότι κανένας πόλεμος δεν ξεκινά ξαφνικά, επειδή κάποιος "μανιακός" το αποφασίζουν, ούτε λόγω τυχαίων γεγονότων.

Ο Β' Παγκόσμιος ιμπεριαλιστικός πόλεμος ήταν το αποτέλεσμα των μεγάλων αντιθέσεων μεταξύ των καπιταλιστικών χωρών για το ξαναμοίρασμα του κόσμου, των αγορών και των πρώτων υλών. Όλα τα καπιταλιστικά κράτη ανταγωνίζονταν για τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλίων οδηγώντας τους λαούς στη μεγαλύτερη ανθρωποφαγή στην Ιστορία. Η μεγάλη οικονομική κρίση του καπιταλισμού (1929-33 και 1937-38) όξυνε όλες τις αντιθέσεις τους. Η ηττημένη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, Γερμανία ήθελε τη ρεβάνς, ενώ οι "αδικημένες" της προηγούμενης μοιρασιάς Ιταλία και Ιαπωνία ζητούσαν το "κάτι παραπάνω". Ταυτόχρονα, βασικός στόχος της ναζιστικής Γερμανίας -αλλά και των άλλων καπιταλιστικών κρατών- ήταν η Σοβιετική Ένωση, στην οποία γινόταν η πρώτη προσπάθεια στην Ιστορία για την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Η δικτατορία της 4^{ης} Αυγούστου

Ο πόλεμος βρήκε την Ελλάδα κάτω από τη δικτατορία του Μεταξά που είχε επιβληθεί την 4^η Αυγούστου του 1936. Η δικτατορία ήταν επιλογή των εκμεταλεωτών και είχε τη στήριξη του Παλατιού, της Αγγλίας και όλων των αστικών κομμάτων που της έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης ή ανοχής. Η δικτατορία της 4^{ης} Αυγούστου ενίσχυσε παραπέρα την πλουτοκρατία, εξαθλίωσε το λαό, επιτέθηκε στο εργατικό-λαϊκό κίνημα χτυπώντας πρώτα απ' όλα το ΚΚΕ.

Ο Μεταξάς αντιτάχθηκε στους Ιταλούς γιατί Έλληνες πλουτοκράτες που είχαν το πάνω χέρι στις εξελίξεις είχαν ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς με το βρετανικό κεφάλαιο και συνεπώς επιδίωκαν συμμαχία με τη Μ. Βρετανία. Δεν είχε σχέση με το "ΟΧΙ" του ελληνικού λαού. Όταν τον Απρίλη του 1941 επιτέθηκε η ναζιστική Γερμανία, μέσα σε λίγες μέρες δόθηκε η εντολή για συνθηκολόγηση άνευ όρων. Έτσι η χώρα βρέθηκε κάτω από την τριπλή κατοχή των Γερμανών, Ιταλών και Βούλγαρων φασιστών. Όσον αφορά τους στρατευμένους, γύριζαν σπίτια τους με τα πόδια ή με όποιο μέσο έβρισκαν, αγανακτισμένοι από την εγκατάλειψη στην τύχη τους.

Το ΚΚΕ οργανώνει την Αντίσταση

Ο πόλεμος βρήκε το ΚΚΕ στην παρανομία, με χιλιάδες στελέχη και μέλη του στα μπουντρούμια, στις εξορίες. **Και από εκεί όμως σάλπισαν την αντίσταση με πρώτο τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Νίκο Ζαχαριάδη!** Όλοι οι έγκλειστοι ζήτησαν να σταλούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Η δικτατορία όχι μόνο απέρριψε όλα τα αιτήματα, αλλά και τους παρέδωσε στους κατακτητές.

Οι κομμουνιστές δραπετεύουν και μαζί με όσους βρίσκονται στην παρανομία οργανώνουν την αντίσταση. Ξεχωριστή ήταν η συμβολή τους και στη Μάχη της Κρήτης. Όταν έφτασαν εκεί στελέχη του ΚΚΕ από νησιά των Κυκλάδων αμέσως πήραν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί η επικείμενη επέμβαση του γερμανικού στρατού. Πήραν μέρος στη μάχη χωρίς δεύτερη σκέψη.

Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ δημιουργείται τον Μάη του 1941 η Εθνική Αλληλεγγύη, τον Αύγουστο του 1941 το Εργατικό Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΕΑΜ) και στις 27 Σεπτεμβρίου του 1941 το θρυλικό ΕΑΜ όπου συσπειρώθηκε η συντριπτική πλειοψηφία του λαού: Ερ-

γάτες, φτωχοί αγρότες, νεολαίοι. Στις 16 Φλεβάρη 1942 δημιουργήθηκε το ένοπλο τμήμα του, ο ΕΛΑΣ, με καπετάνιο τον Άρη Βελουχιώτη.

Λίγο αργότερα (23 Φλεβάρη 1943) ιδρύθηκε η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η ΕΠΟΝ που συσπειρώσε στις τάξεις της πάνω από 600.000 νέους και νέες της Ελλάδας. Δίπλα της πολέμησαν μικρά παιδιά, τα θρυλικά Αετόπουλα, που έγραψαν τις δικές τους σελίδες ηρωισμού. Με την απεργία και τα συλλαλητήρια, με το σαμποτάζ και το όπλο στο χέρι, με την πένα και το "χωνί", οι ΕΑΜίτες και οι ΕΛΑΣίτες έδωσαν τη μάχη,

απελευθερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, σώζοντας τον λαό από την πείνα, δημιουργώντας στις απελευθερωμένες περιοχές την Αυτοδιοίκηση, τις Συνελεύσεις του χωριού, τη Λαϊκή Δικαιοσύνη και τη Λαϊκή Παιδεία. Για πρώτη φορά ψήφισαν οι γυναίκες και οι νέοι από 18 χρονών.

Το ΚΚΕ έδωσε χιλιάδες απ' τα καλύτερα παιδιά του στον αγώνα του λαού μας στα χρόνια της κατοχής. Μόνο η Κομματική Οργάνωση Αθήνας είχε 5.000 νεκρούς αυτά τα χρόνια. Έτσι το ΚΚΕ καλλιέργησε στην πράξη τον μαζικό λαϊκό ηρωισμό.



Η λευτεριά φτερουγίζει πάνω από την Αθήνα...
...τα πανό του ΚΚΕ, τα τρία κόκκινα δοξασμένα γράμματα, σε πρώτο πλάνο...

Ναζισμός-φασισμός: Η πιο βάρβαρη, εγκληματική μορφή του καπιταλισμού

Ο Χίτλερ ανέβηκε στην εξουσία κοινοβουλευτικά, με τη στήριξη και ανοχή όλων των υπόλοιπων αστικών κομμάτων. Ο ναζισμός-φασισμός ήταν γέννημα του καπιταλισμού, μια άγρια, εκμεταλλευτική μορφή διαχείρισης του συστήματος. Η καπιταλιστική κρίση του '29-'33, ο αντικομμουνισμός και αντισοβιετισμός που καλλιεργούνταν έστρωσαν το έδαφος. Το ναζιστικό κόμμα που παρουσιαζόταν ως "αντισυστημικό" και "υπέρ των φτωχών Γερμανών", ενισχύθηκε με δισεκατομμύρια από γερμανικά, αλλά και αμερικανικά, αγγλικά μονοπώλια και επιχειρηματικούς ομίλους όπως η "Standard oil", η "Ford", η "Siemens", η "Κρουπ", η "Τίσεν" κ.ά. Με τη δική τους στήριξη ήρθε ο Χίτλερ στην εξουσία. Αυτούς υπηρέτησε. Το ναζιστικό καθεστώς μετέτρεψε πρώτα τους Γερμανούς εργάτες σε σκλάβους για τα κέρδη των Γερμανών καπιταλιστών. Ο πόλεμος ήταν το επόμενο βήμα για να επεκταθούν τα γερμανικά μονοπώλια σε νέες αγορές και πηγές, αλλά και για να χτυπηθεί η Σοβιετική Ένωση.



Ο όρκος του ΕΛΑΣίτη

Ορκίζομαι στον ελληνικό λαό και τη συνειδήσή μου, ότι θ' αγωνιστώ έως την τελευταία σταγόνα του αίματός μου για την πλήρη απελευθέρωση της Ελλάδος από τον ξενικό ζυγό. Οτι θ' αγωνιστώ για την περιφρούρηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και την αποκατάσταση και κατοχύρωση των ελευθεριών και όλων των κυριαρχικών δικαιωμάτων του.



Ο όρκος του ταγματσαφάιτη

Ορκίζομαι εις τον Θεόν τον άγιον τούτον όρκον, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Γνωρίζω καλώς ότι διά μίαν αντίρρησην εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας διά του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθῆ παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων.



Λόρδος Μπάιρον

Έχε γεια χαρά Σπουδάζουσα Γενιά
που βγήκες στον αγώνα για τη Λευτεριά
βουνά και κάμποι και της Αθήνας
όλοι οι δρόμοι αντιλαλούν
«Λόρδος Μπάιρον» Λόχος ΕΛΑΣ - ΕΠΟΝ
Ιερός Λόχος των Σπουδαστών

Εμπρός Νεολαία Σπουδάζουσα
εμπρός εμπρός
Εμπρός στον αγώνα τα νιάτα μας
εμπρός εμπρός
Δημοκρατία Ελευθερία
καινούργια Γνώση και Προκοπή
«Λόρδος Μπάιρον» Λόχος ΕΛΑΣ - ΕΠΟΝ
Ιερός Λόχος των Σπουδαστών

Έχε γεια χαρά Σπουδάζουσα Γενιά
που βγήκες στον αγώνα για τη λευτεριά
κουράγιο και σπάζουν οι αλυσίδες
και θα ῥθουν τα φλάμπουρα της αυγής
«Λόρδος Μπάιρον» Λόχος ΕΛΑΣ - ΕΠΟΝ
Ιερός Λόχος των Σπουδαστών

Στα χρόνια της Κατοχής, στα πλαίσια της γενικότερης ανάτασης του λαϊκού κινήματος, η σπουδάζουσα νεολαία ρίχνεται μαζικά και με ορμή στον εθνικοαπελευθερωτικό - αντιφασιστικό αγώνα. Εκφραστής και οργανωτής της πάλης είναι η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), που είχε δημιουργηθεί στα πλαίσια του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. "Λόρδος Μπάιρον". Έτσι ονομάστηκε ο υποδειγματικός λόχος του ΕΛΑΣ Σπουδαστών της Αθήνας. Πήρε το όνομα του από τον Άγγλο φιλέλληνα ποιητή. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη της προστασίας ΕΠΟΝίτικων ομάδων όταν έγραφαν συνθήματα στους τοίχους, όταν μοίραζαν προκηρύξεις ή όταν ξεσήκωναν τον λαό με τα χωνιά τους.

Ξακουστές έχουν μείνει οι μάχες του λόχου "Λόρδος Μπάιρον" στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές, κατά την κρίσιμη ταξική σύγκρουση το Δεκέμβρη του 1944.

Η Σοβιετική Ένωση συντρίβει τον φασισμό

Βασικός στόχος της ναζιστικής Γερμανίας ήταν εξαρχής η Σοβιετική Ένωση. Αν κατάφερνε τη διάλυση του πρώτου εργατικού κράτους στον κόσμο θα πετύχαινε μια νίκη στο όνομα του παγκόσμιου καπιταλισμού. Οι ισχυρές καπιταλιστικές χώρες της εποχής, ΗΠΑ - Μ. Βρετανία - Γαλλία κινούνταν με τρόπο που ευνοούσε το χιτλερικό καθεστώς. Η Συμφωνία του Μονάχου (1938) ήταν μια τέτοια κίνηση που έδωσε αέρα στα πανιά του Χίτλερ, καθώς Αγγλία και Γαλλία ουσιαστικά του χάρισαν ολόκληρη την Τσεχοσλοβακία.

Όταν η ΕΣΣΔ κατάλαβε πως τα περιθώρια στενεύουν γύρω της και εξάντλησε κάθε άλλη προσπάθεια αναγκάστηκε να υπογράψει το σύμφωνο μη επίθεσης Μολότοφ - Ρίμπεντροπ (1939) κάτι που της εξασφάλισε 21 πολύτιμους μήνες για την πολεμική προετοιμασία της.

Περισσότερα από 20.000.000 έφτασαν οι ανθρώπινες απώλειες της Σοβιετικής Ένωσης, ανάμεσά τους το άνω των κομμουνιστών, 2.000.000 μέλη του Κόμματος των Μπολσεβίκων που έδωσαν την ίδια τους τη ζωή για την υπεράσπιση της σοσιαλιστικής πατρίδας και

την απελευθέρωση των λαών. Οι απώλειες των ΗΠΑ και της Βρετανίας ήταν 405.000 και 375.000 αντίστοιχα. Οι δύο τελευταίες άνοιξαν το δεύτερο μέτωπο στην Ευρώπη το 1944 ουσιαστικά για να ανακόψουν την απελευθερωτική πορεία του Κόκκινου Στρατού.

Την 1^η Μάη του 1945 η σημαία της ΕΣΣΔ κυμάτισε στη Γερμανική Βουλή (Ράιχσταγκ) στο Βερολίνο. Ήταν ουσιαστικά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, του έπους που έγραψαν οι λαοί, με μπροστάρη τον λαό της Σοβιετικής Ένωσης και τον Κόκκινο Στρατό που συνέτριψε τη ναζιστική Γερμανία και τους συμμάχους της. Με μπροστάρηδες τα Κομμουνιστικά Κόμματα και τα παρτιζάνικα κινήματα που ίδρυσαν σε όλη την Ευρώπη.

75 χρόνια από την Απελευθέρωση

Φέτος στις 12 Οκτώβρη θα γιορτάσουμε τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τον ΕΛΑΣ. Τότε που ο λαός κατέκλυσε σαν ορμητικό ποτάμι τους δρόμους της πρωτεύουσας και πανηγύριζε τη νίκη του. Στα πανό και τα συνθήματα αποτυπώνονταν το κύρος του

ΚΚΕ, ενώ ο Ριζοσπάστης που κυκλοφορούσε μετά από 8 χρόνια παρανομίας έγινε ανάρπαστος.

Το 1944 την περίοδο της απελευθέρωσης και των τελευταίων εδαφών στην Ελλάδα είχε δημιουργηθεί επαναστατική κατάσταση και ο λαός είχε τη δυνατότητα να στέψει τη νίκη του ενάντια στους ναζί και τους συνεργάτες του με την κατάληψη της εξουσίας. Το ΚΚΕ που καθοδήγησε τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα δεν είχε επεξεργαστεί ανάλογη στρατηγική. **Σήμερα έχει μελετήσει και έχει βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από την ηρωική ιστορική πορεία του, τα οποία αποτυπώνονται στους τόμους του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ (1918-1949) αλλά και στο σύγχρονο Πρόγραμμά του.**

Διδασκόμαστε, εμπνεόμαστε, συνεχίζουμε!

Όταν ένας λαός αποφασίσει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του τότε μπορεί να κάνει το αδύνατο δυνατό, μπορεί να νικήσει αυτόν που στα μάτια του φαίνεται ανίκητος. Τι θα είχε γίνει αν εκείνα τα χρόνια είχε επικρατήσει η λογική ότι «τίποτα δε γίνεται» ή ότι «οι αγώνες δεν έχουν αποτελέσματα».

Οι εκμεταλλευτές, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές από τη μία μεριά και η εργατική τάξη, ο λαός από την άλλη, είναι δύο «κόσμοι» σε διαρκή αναμέτρηση. Ούτε σε συνθήκες ιμπεριαλιστικού πολέμου δεν είχαν και δεν θα έχουν κοινά συμφέροντα. Οι καπιταλιστές θέλουν μια «πατρίδα» που θα εξασφαλίζει την κερδοφορία τους μέσω της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι και τα παιδιά τους έχουν ανάγκη από μια πατρίδα λεύτερη από ντόπιους και ξένους εκμεταλλευτές. Γι' αυτό ο μόνος γνήσιος, αληθινός πατριωτισμός είναι ο αγώνας για να πάρει ο λαός τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του. **Είναι η πάλη για μια καλύτερη ζωή. Για να κάνει ο λαός κουμάντο στον πλούτο που παράγει με την εξουσία στα χέρια του, χωρίς μονοπώλια και εκμεταλλευτές.**



Μικρά παιδιά στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

Άνοιξη... Αθήνα 1944... Τρεις πράκτορες...

Βιβλιοπαρουσίαση

Ο Γερμανός υπολοχαγός των Ες Ες, ο Άγγλος και ο νεαρός αγωνιστής του ΕΑΜ. Η αποστολή είναι μία... το **“Τέταρτο Ράιχ”**... Για κάθε έναν όμως από τους πράκτορες είναι διαφορετικός ο στόχος...

«Η Γερμανία είχε ξεκινήσει με πέντε φορές μεγαλύτερη πολεμική παραγωγή από τους Σοβιετικούς και τώρα, με όλη την Ευρώπη να δουλεύει γι' αυτήν, της ήταν ολότελα αδύνατο να φτάσει τους ρυθμούς της σοβιετικής παραγωγής. Οι όροι είχαν αντιστραφεί-η Σοβιετική Ένωση ήταν τώρα πέντε φορές ισχυρότερη από τη χιτλερική Γερμανία.»

Αυτός είναι και ο λόγος της αποστολής. Οι Γερμανοί αποφασίζουν να φτιάξουν ένα **δίκτυο κατασκοπίας**, “το Τέταρτο Ράιχ”, έτσι ώστε σε περίπτωση ήττας και υποχώρησης από τις χώρες της Ευρώπης που είχαν καταλάβει, να συνεχίζουν να μαθαίνουν πληροφορίες.

Ο Γερμανός υπολοχαγός των Ες Ες φτάνοντας στην Αθήνα συναντά τον συνεργάτη των Γερμανών, αλλά και των Άγγλων, τον Έλληνα Μάνο Βεντήρη, για να ξεκινήσει το δίκτυο. «Οι Γερμανοί είχαν αποφασίσει να μη χρησιμοποιήσουν στο “δίκτυο” κανέναν από τους παλιούς πράκτορες.»

Ο Μάνος Βεντήρης ήταν αυτός που θα επέλεγε τους νεαρούς που θα μαθήτευαν στη μυστική σχολή ασυρματιστών. «Είχε αποφασίσει να διαλέξει νέους ανθρώπους από τον κύκλο του γιού του», ακόμη κι αν ο γιος του ήταν αγωνιστής του ΕΑΜ. Δεν ήθελε να κινήσει υποψίες, ενώ θα τους έλεγε πως η σχολή αυτή θα ήταν για το καλό του τόπου..

Οι Άγγλοι, που ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα, παριστάνοντας τους “συμμάχους” των ανταρτών, του ΕΛΑΣ, στέλνουν τον Άγγλο πράκτορα Τομ να μάθει για αυτό το δίκτυο κατασκοπίας.

Ο Αλέξης, νεαρός αγωνιστής του ΕΑΜ, γίνεται μαθητευόμενος στη μυστική σχολή ασυρματιστών, μπαίνοντας σφήνα μέσα σε αυτήν τη “σφηγγοφωλιά”, στο δίκτυο κατασκοπίας. Μαθήματα κατασκοπίας, ασύρματοι, κρυπτογραφημένα μηνύματα, κίνδυνος για την αποκάλυψη της ταυτότητας του ΕΑΜίτη αγωνιστή γίνονται η νέα καθημερινότητα του πρωταγωνιστή μας!

Όμως ο ΕΑΜίτης αγωνιστής περνά όλο και περισσότερες ώρες με το “μούτρο” Μάνο Βεντήρη που συνεργάζεται με τους Άγγλους και του Γερμανούς. Κάνει δουλειές για αυτόν. Οι σύντροφοι του Αλέξη παραξενεύονται, απογοητεύονται, νιώθουν ότι τον έχουν χάσει από σύντροφό τους. «- Είναι ή δεν είναι κίνδυνος για μας αυτό το πισωγύρισμα του Αλέξη;»

Συμμαχίες, δράση, κινήγι κατασκόπων, αμφιβολίες για τους συντρόφους, αποστολές, όρκος για την ελευθερία, ο αγώνας ενός λαού για την απελευθέρωση μπλέκονται μέσα σε αυτό το βιβλίο.

Ποιος όμως από τους τρεις πράκτορες θα καταφέρει να ολοκληρώσει την αποστολή του;

Ποιος από τους τρεις θα καταφέρει να κρατήσει κρυφή την ταυτότητά του;

Κι όταν ο ένας αποκαλύπτεται, τι γίνεται στη ζωή του, αλλά και στη ζωή των άλλων δύο;

«Η ιστορία του βιβλίου αυτού στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα: Μια ξεχωριστή κι εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή, που αποτελεί μια ολότελα άγνωστη σελίδα της εποποιίας της Εθνικής μας Αντίστασης...» όπως λέει ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής, από τον πρόλογο του βιβλίου.



ΠΡΟΣΕΧΘΕ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Makingithappen #NOT

Στη Α' φάση του Στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων ΗΠΑ-Ελλάδας, ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Κατρούγκαλος και ο αμερικάνος ΥΠΕΞ Μ.Πομπέο, πέρα από το να "καταμερίσουν" ποιες περιοχές της Ελλάδας θα φιλοξενήσουν στρατιωτικές υποδομές των "αγγέλων" ΗΠΑ-NATO, αποφάσισαν να αναπτύξουν δραστη-

ριότητα και σε μια θεματική ενότητα που την ονόμασαν «Επαφές Πολιτών» Ακολούθησε η παράδοση της αντιλαϊκής "σκυτάλης" από τον ΣΥΡΙΖΑ στη ΝΔ. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζ. Πάιατ, έσπευσε να συγχαρεί την Υπουργό Παιδείας της ΝΔ, Ν. Κεραμέως, και να της επισημάνει ότι έχουν πολλά ζητήματα να "τρέξουν" μαζί.

Τι γίνεται; Με χρηματοδότη από το αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών, "τρέχουν" οι παρακάτω δραστηριότητες:

1 Το πρόγραμμα FLEX, ειδικότερα το υποπρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Ευρώπη και Ευρασία, παρέχει υποτροφίες για ένα χρόνο σε σχολεία των ΗΠΑ. Κάθε μαθητής ζει με μια αμερικανική οικογένεια για ένα ακαδημαϊκό έτος, ώστε «να μάθει για τις αμερικανικές αξίες, να παρακολουθήσει ένα αμερικανικό σχολείο και να διδάξει στους Αμερικανούς για τη χώρα του».

2 Δυνατότητα διεξαγωγής συναυλιών από την ορχήστρα του αμερικάνικου στρατού σε σχολεία της Αττικής, ώστε ο αμερικάνικος στρατός να "αλληλεπιδράσει" με τους μαθητές!!

3 #makingithappen
Μια καμπάνια της αμερικάνικης πρεσβείας, με ιδιαίτερη στόχευση στις νέες ηλικίες (κυρίως αφορά το instagram), που εστιάζει σε ιστορίες προσωπικής επιτυχίας ανθρώπων, ώστε οι νέοι άνθρωποι να πιστέψουν πως ο δρόμος για να πετύχουν τα όνειρά τους, τις κοινωνικές ευαισθησίες τους είναι η συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς του κράτους των ΗΠΑ.

Τι στόχους βάζουν οι ίδιοι

Στην Ολοκληρωμένη Έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα, που εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2018, έμπαινε σαν στόχος για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, με τέτοιου είδους προγράμματα «να προωθήσουν μια θετική άποψη των αμερικανοελληνικών σχέσεων» και «οι Έλληνες πολίτες να κατανοήσουν τις προτεραιότητες των ΗΠΑ στην περιοχή και να υποστηρίξουν τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με τις ΗΠΑ, τους οικονομικούς δεσμούς και την πολιτική εμπλοκή». Κι αυτό γιατί, «ορισμένα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας είναι ιστορικά επιφυλακτικά για τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στην άμυνα, στην οικονομία και τα πολιτικά ζητήματα»...

Μια ματιά στο "τι παίζει" με το πρόγραμμα FLEX οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα

Το πρόγραμμα FLEX ιδρύθηκε το 1992 και - όπως λένε οι ίδιοι οι υπεύθυνοι του προγράμματος - από το 1993 παρείχε τέτοιες υποτροφίες σε 28.000 μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις εξής χώρες: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Τσεχία, Εσθονία, Γεωργία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Καζακστάν, Κιργιζία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία και Ουζμπεκιστάν. Δηλαδή, στοχευμένα σε χώρες ενταγμένες προηγούμενα στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο ή με ισχυρό αντιιμπεριαλιστικό λαϊκό αίσθημα. Σήμερα, οι απόφοιτοι FLEX εργάζονται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ, της Εκπαίδευσης και της δημοσιογραφίας, με δυο λόγια σε ιδιαίτερα κρίσιμα πόστα για τη διαμόρφωση της λεγόμενης "κοινής γνώμης".

Mas βρίσκουν απέναντι!

Η προσπάθεια να "ξεπλυθούν" τα εγκλήματα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού δεν θα περάσει! Θέλουν να εμπεδώσει η νέα γενιά ότι η συνεργασία των κυβερνήσεων ΗΠΑ-Ελλάδας αποτελεί ευκαιρία δημιουργίας και απασχόλησης.

Το Υπουργείο εξωτερικών των ΗΠΑ σε συνεργασία με τις ελληνικές κυβερνήσεις δεν θα μάθει στους μαθητές:

- Τις αξίες της Αμερικάνικης αστικής τάξης για την επιβολή της ισχύος δια πυρός και σιδήρου σε όλο τον πλανήτη. "Φτιάχνω βάσεις, στέλνω στρατεύματα, βομβαρδίζω και αυτά τα ονομάζω ανθρωπιστικές επεμβάσεις, αγώνα για τη δημοκρατία και τα διδάσκω κιόλας σαν αμερικάνικες αξίες..."

- Τις αξίες ενός συστήματος που έχει μετατρέψει ακόμα και τα σχολεία κυριολεκτικά σε εμπόλεμες ζώνες. Τα βομβαρδισμένα σχολεία, νοσοκομεία και σπίτια στην Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, τη Συρία. Τους πνιγμένους πρόσφυγες που δεν πρόλαβαν να είναι συμμαθητές μας, τις αλλαγές συνόρων και τους νέους πολέμους που ετοιμάζονται από τα Βαλκάνια ως τη Μέση Ανατολή.

Δε δεχόμαστε να γίνει η πατρίδα μας συνένοχη στα πολεμικά σχέδια και εγκλήματα των ΗΠΑ- NATO

Η συμφωνία θανάτου που πρόκειται να υπογράψει η κυβέρνηση της ΝΔ με την κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μας βρει στον δρόμο του αγώνα. Διεκδικούμε:

- Να καταγγελθεί η ελληνοαμερικανική "Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας".
- Να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες αμερικανοNATOικές στρατιωτικές βάσεις.
- Καμία συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.
- Αποδέσμευση από το NATO και την ΕΕ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Μαθητικός Ξεσηκωμός! Συνένοχοι στον φόνο δεν θα γίνουμε!

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε μαθητικό ξεσηκωμό ενάντια στη Συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ για τις βάσεις του θανάτου.

Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωσή της: «Το NATO δεν μας προστατεύει... Προκαλεί πολέμους - προσφυγιά - εξαθλίωση στους λαούς. Είναι δολοφονική μηχανή, που φτιάχτηκε για να κάνει πολέμους. Επνιξε στο αίμα τον λαό της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Λιβύης, της Συρίας. Το NATO έστησε δικτατορίες σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Απ' όπου έχει περάσει, έχει αφήσει τα ματωμένα ίχνη του, έχει σφαγιάσει λαούς σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, ξερίζωσε χιλιάδες ανθρώπους από την πατρίδα τους, γεννά καραβάνια προσφύγων. Το NATO φέρνει μεγαλύτερους κινδύνους για τους λαούς, δεν είναι εγγυητής της ειρήνης και της ασφάλειας. Εμείς συνένοχοι στον φόνο δεν θα γίνουμε! Θα μας βρουν απέναντί τους!».

Στις 12 Οκτώβρη προγραμματίζει μεγάλη μαθητική και φοιτητική συναυλία ενάντια στις βάσεις του θανάτου, στις ΗΠΑ, στο NATO, στις 7.30 μ.μ. στα Προπύλαια.

Μαθητικοί αγώνες από το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές στην Πετρούπολη



Με τον σεισμό της 19^{ης} Ιουλίου δημιουργήθηκαν σοβαρές ζημιές σε σπίτια και δημόσια κτήρια σε πολλές γειτονίες της Δυτικής Αθήνας. Ιδιαίτερα χτυπήθηκαν τα σχολεία, τα περισσότερα από τα οποία "κουβαλούν" πλέον κοντά 40 χρόνια πάνω τους. Σε κάποια από αυτά οι ζημιές δημιούργησαν πιο σοβαρά προβλήματα επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα των μαθητών, με αποτέλεσμα αυτοί να βγουν πάλι στους δρόμους!

Ένα κουδούνι που δεν χτύπησε στην ώρα του...

11 Σεπτέμβρη και το κουδούνι του 2^{ου} Γενικού Λυκείου Πετρούπολης δεν χτυπά. Οι μαθητές δεν περιμένουν στο προαύλιο να πάρουν βιβλία και πρόγραμμα για τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με τους ελέγχους που έγιναν, οι ζημιές που προκάλεσε στο κτήριο ο σεισμός το καθιστούν επικίνδυνο και δεν γίνεται να λειτουργήσει. Ένα ακόμα σχολείο από τα πολλά στην Αττική που -με έναν όχι και τόσο δυνατό σεισμό- κοντεύει να πέσει στα κεφάλια μας! Φυσικά η λύση που δόθηκε από το Υπουργείο δεν είναι χρήματα για άμεση επισκευή του. Είπαν στους μαθητές να μεταφερθούν στο 1^ο ΓΕΛ το οποίο θα λειτουργεί διπλοβάρδια. Δηλαδή μία βδομάδα μαθήματα πρωί και μία βδομάδα μαθήματα απόγευμα, που σημαίνει διάλυση της καθημερινότητας των μαθητών. Κάπως έτσι οι μαθητές των δύο σχολείων υποδέχτηκαν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να δοθεί ουσιαστική και άμεση λύση στο πρόβλημα τους.

...χτύπησε όμως το κουδούνι του αγώνα!

«Δεν γίνεται να λειτουργούμε πρωί-απόγευμα το 2019, έχουμε μια σειρά δραστηριότητες που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε!», μας λένε μαθητές των δύο σχολείων την πρώτη μέρα της κατάληψης. Κάποιοι πιο... ενημερωμένοι έχουν ακούσει και τις άλλες λύσεις που προτείνονται και πάνε τη κουβέντα παραπέρα «Λένε ότι θα φέρουν κοντέινερ. Θα μας στοιβάξουν δηλαδή μέσα σε κουτιά, λες και αυτό είναι σωστό σήμερα! Πρέπει να βρουν λύση για να γυρίσουμε στις αίθουσες μας», λέει μαθήτρια της Α' λυκείου από το 2^ο ΓΕΛ. Στη συγκέντρωση των παιδιών βρίσκονται πολλοί γονείς, αλλά και καθηγητές, αφού αναγνωρίζουν ότι οι λύσεις που προτείνονται δημιουργούν νέα προβλήματα στην καθημερινότητα των παιδιών.

Πολύ σημαντικός ήταν ο ρόλος της **Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πετρούπολης** από την πρώτη μέρα! Εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο **«Όχι στη δήθεν λύση των απογευματινών μαθημάτων»**, ώστε να

μάθουν όλοι οι μαθητές της πόλης το πρόβλημα των συμμαθητών τους σε 1^ο και 2^ο ΓΕΛ, διαμόρφωσε δίκαια αιτήματα, κάλεσε μαθητές-γονείς και εκπαιδευτικούς σε αλληλεγγύη, ανέδειξε ότι κανένα σχολείο δεν έχει ελεγχθεί και ότι παίζουν το κεφάλι τους "κορώνα-γράμματα" στην πιθανότητα ενός νέου σεισμού. Ανέδειξε ότι δίνονται εκατομμύρια σε μεγαλοεπιχειρηματίες, ενώ ούτε δεκάρα για τους μαθητές και τα σχολεία τους.

Και ενώ τα παιδιά βρίσκονταν σε αναβρασμό κάποιοι μηχανεύονταν τρόπους για να υπονομεύσουν τον αγώνα τους. Ο λόγος για τη νέα δημοτική αρχή Πετρούπολης (ΝΔ-ΚΙΝΑΛ), που έτρεξε να συμπαρασταθεί δήθεν στους μαθητές, αν και η πολιτική της τοποθέτηση βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τις ανάγκες τους. Μάλιστα τους έταξε και πούλμαν, για να διευκολύνει τη μεταφορά των μαθητών στο Υπουργείο Παιδείας, όπου θα διαδήλωναν για το ζήτημα τους. Όχι μόνο δεν ήρθαν τα πούλμαν, αλλά δεν υπήρξε και επίσημη δέσμευση από κανέναν για λύση του προβλήματος.

Η πρώτη βδομάδα της σχολικής χρονιάς περνούσε και αυτοί βρίσκονταν στον "αέρα"! Έτσι οι μαθητές των δύο σχολείων κατευθύνθηκαν στο Δημαρχείο. Βγαίνοντας στους δρόμους της Πετρούπολης και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Τέρμα πια στην κοροϊδία, φέρτε πίσω τα σχολεία», «Ίσα δικαιώματα για όλα τα παιδιά, όλα

τα σχολεία να είναι πρωινά!» αλλά και «Πάρτε τα κοντέινερ για τα υπουργεία!», οι μαθητές έκαναν σαφές ότι δεν θα κάνουν πίσω αν δεν πάρουν συγκεκριμένη απάντηση για το πρόβλημα τους. Επιπλέον όρισαν νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο, για να δεχτούν μια ακόμα φορά την κοροϊδία της δημοτικής αρχής που με προφάσεις προσπαθούσε να μην φτάσουν οι διαμαρτυρίες των μαθητών στα αυτιά της υπουργού.

Όμως η έγκαιρη αντίδραση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πετρούπολης ακύρωσε τα σχέδια τους, κι έτσι ο δήμαρχος βρέθηκε σα "βρεγμένη γάτα" να απολογείται στην υπουργό γιατί δεν απέτρεψε αυτή τη συγκέντρωση! Οι πρωτοβουλίες συνεχίστηκαν με κοινές συνελεύσεις γονιών και μαθητών, παρεμβάσεις στο δημοτικό συμβούλιο, όταν συζητήθηκε το θέμα τους, αλλά και νέα ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται!

Παρά τα εμπόδια που βρήκαν οι μαθητές της Πετρούπολης έδωσαν μια σημαντική μάχη που αφορά το σύνολο των μαθητών της χώρας και την ανάγκη τους να κάνουν μάθημα σε σύγχρονα και ασφαλή κτήρια.

Πέτυχαν με τον αγώνα τους και τις πιέσεις που άσκησαν να μην λειτουργεί πρωί-απόγευμα το 1^ο ΓΕΛ, δίνοντας ταυτόχρονα μια ηχηρή απάντηση στην κοροϊδία δημοτικής αρχής και υπουργείου. Δέχτηκαν την αλληλεγγύη των συμμαθητών τους και τώρα είναι έτοιμοι να συνεχίσουν αν δεν προχωρήσει άμεσα η επισκευή του 2^{ου} ΓΕΛ. Όπως επισημαίνει και η Συντονιστική Επιτροπή στην τελευταία ανακοίνωση της: **«Όσο δεν δεσμεύονται επίσημα για λύση στο πρόβλημα μας, τόσο εμείς δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις, με τον τρόπο που θα συναποφασίσουμε με τους συμμαθητές μας!»**



Οι μαθητές με το πανό τους και φωνάζοντας συνθήματα κατευθύνονται προς το δημαρχείο μαζί με γονείς και καθηγητές

Θέατρο από μαθητές για μαθητές!

Εκίνησαν με υλικό τις ωραίες ιδέες τους, την καλή συνεργασία τους, το μεράκι τους για το θέατρο, αλλά και την ανάγκη τους να δώσουν ένα μήνυμα για το σχολείο όπως είναι και... όπως θα έπρεπε να είναι. Έτσι πήραν τη βοήθεια των καθηγητών τους, έβαλαν και το ταλέντο τους και δημιούργησαν τον **“Μαθητικό Καζαμιά”**. Ο λόγος για τους **μαθητές του 3^{ου} ΓΕΛ Πετρούπολης** που ήρθαν στο 45^ο Φεστιβάλ ΚΝΕ- “Οδηγητή” και παρουσίασαν στη μαθητική σκηνή το θεατρικό τους. Ο “Οδηγητής” λίγο πριν το Φεστιβάλ συνάντησε τα παιδιά σε μια από τις πρόβες τους. Η Άννα και η Στέλλα που συμμετέχουν στο θεατρικό δέχτηκαν να μας πουν δύο λόγια γι’ αυτή τη δραστηριότητα.



Στιγμιότυπο από πρόβα της μαθητικής θεατρικής ομάδας.

Η καθημερινότητα γίνεται έμπνευση

Διαβάζοντας το σενάριο βλέπουμε ήδη από την αρχή τον πυρήνα του θεατρικού: «*Η ζωή στο σχολείο, η καθημερινότητα σε αυτό, αποτέλεσε για μας έμπνευση. Βάλαμε λοιπόν φαντασία, μουσική και χορό, πήραμε αποσπάσματα από θεατρικά κείμενα, γράψαμε κι εμείς μερικά και με κορμό έναν μηνιαίο καζαμιά βρεθήκαμε μπροστά στο κοινό.*»

Η Άννα μας λέει για το ξεκίνημα αυτής της ιδέας: «*Σκεφτήκαμε να συμμετάσχουμε στο Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας του Δήμου Πετρούπολης, όπου τελικά παρουσιάσαμε πρώτη φορά την παράστασή μας τον περασμένο Ιούνιο. Η συμμετοχή στη θεατρική ομάδα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έτσι αποφασίσαμε ότι αυτό που θα προετοιμάσουμε δεν θα είναι για μερικούς πρωταγωνιστές, αλλά για όλα τα παιδιά που έδειξαν προθυμία να παίξουν και προέρχονται από όλες τις τάξεις του Λυκείου μας. Επικεντρωθήκαμε λοιπόν στους πολλούς και φτιάξαμε αντίστοιχα πολλές αυτοτελείς σκηνές, με θέμα τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου δηλαδή του σχολείου που πηγαίνουμε!*»

Στο στόχαστρο των μαθητών το εξοντωτικό ανταγωνιστικό σχολείο

Καθώς ο πάγος σπάει, η συζήτηση χαλαρώνει και τα κορίτσια επιλέγουν να μας μιλήσουν για τα μηνύματα

της παράστασης, ενώ μοιράζονται μαζί μας και τις σκέψεις τους για το σχολείο σήμερα.

Η Στέλλα σημειώνει: «*Σε κάθε σκηνή υπάρχουν έντονοι διάλογοι. Περιγράφουμε την κατάσταση σε μια τάξη, σε ένα σπίτι όταν το παιδί φέρνει κακούς βαθμούς, έχουμε και μια σκηνή που εκτυλίσσεται σε σπίτι πλουσίων και αποτυπώνουμε τις αντιδράσεις των γονιών, όταν το παιδί αποφασίζει να γίνει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που θέλουν στο σπίτι του. Κάπου εμφανίζονται και μαθητές να κάνουν πορείες. Οι περιγραφές φυσικά γίνονται με τρόπο αστείο, όχι μόνο για να γελάσουν οι θεατές, αλλά και για να προβληματιστούν. Η περιγραφή οδηγεί στο μήνυμα. Και το μήνυμα το δίνουμε σε όλες τις κατευθύνσεις, στους συμμαθητές μας, τους γονείς και τους καθηγητές μας. Γιατί το σχολείο έχει πρόβλημα και όταν απλώς κοιτάμε το πρόβλημα γινόμαστε μέρος του.*»

Αμέσως παίρνει τον λόγο η Άννα για να συμπληρώσει: «*Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα; Ότι υπάρχει ένα σχολείο που εξοντώνει τη δημιουργικότητα των μαθητών του. Και το κάνει αυτό επειδή είναι μέρος αυτής ακριβώς της κοινωνίας, που βάζει στην άκρη τις ανάγκες της νεολαίας και όχι μόνο. Είναι το ίδιο πιεστικό σχολείο που βάζει τους μαθητές να ανταγωνίζονται ανελέητα ο ένας τον άλλον για να κερδίσουν σκόρπιες πληροφορίες στην πραγματικότητα και όχι γνώσεις. Εί-*

ναι το ίδιο σχολείο και η ίδια κοινωνία που δεν δίνουν ίσα δικαιώματα στους μαθητές τους, ούτε και την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.»

«*Αυτό το σχολείο γίνεται όλο και χειρότερο. Δε μας έφταναν οι διπλές πανελλαδικές που ήθελε ο Γαβρόγλου, ακούσαμε και από τη νέα υπουργό για εθνικό απολυτήριο! Αν αυτό δεν είναι παραπάνω ανταγωνισμός τότε τι είναι;*», επισημαίνει η Στέλλα.

Πώς θα γραφόταν το σενάριο για το ιδανικό σχολείο;

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δόθηκε αρχικά εύκολα. «*Ίσως γράφαμε ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι τώρα!*». Βέβαια τα κορίτσια κάτι παραπάνω είχαν σκεφτεί. Όπως μας είπαν το θεατρικό τους άρσε στον κόσμο, **γιατί έβαζε στο επίκεντρο την ανάγκη το σχολείο να καλλιεργεί ολόπλευρα την ανθρώπινη προσωπικότητα**. Είπαν ότι δεν μπορούν να φανταστούν ακριβώς το ιδανικό σχολείο, αλλά σίγουρα αυτό δεν θα ήταν εξετασιοκεντρικό και ανταγωνιστικό, αλλά θα εξασφάλιζε στους μαθητές το δικαίωμα στη μόρφωση, ενώ θα υπολόγιζε και την αξία του καθενός ξεχωριστά. Γιατί σύμφωνα με την όμορφη αλληγορία τους πολλοί μαθητές νιώθουν στο σημερινό σχολείο «*σαν το ψάρι που του λες να σκαρφαλώσει στο δέντρο*».



Η παράστασή τους στο Μαθητικό Στέκι του 45^{ου} Φεστιβάλ ΚΝΕ-“Οδηγητή” καταχειροκροτήθηκε από όσους βρέθηκαν εκεί για να την παρακολουθήσουν.

Γιατί υπάρχουν παρατάξεις στις σχολές;

Είναι το ερώτημα πολλών φοιτητών, ειδικά πρωτοετών που έχουν ακούσει πολλά και διάφορα για τον ρόλο των παρατάξεων στις σχολές... Η απάντηση είναι μια: το Πανεπιστήμιο δεν είναι σε γυάλα ούτε μπορεί να μπει, είναι τμήμα της κοινωνίας που ζούμε. Εκφράζονται σε αυτό πολιτικές απόψεις και δράσεις με ατομικό και συλλογικό τρόπο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή, τις σπουδές, το μέλλον των φοιτητών για αυτό και υπάρχουν οι παρατάξεις των φοιτητών. Το θέμα είναι

ποιες παρατάξεις είναι με το συμφέρον των φοιτητών και ποιες όχι; Ποιες δυνάμεις υπερασπίζονται τα σύγχρονα δικαιώματα των φοιτητών και παλεύουν για αυτά και ποιες θεωρούν "εκσυγχρονισμό" να σαρωθεί ό,τι έχει μείνει όρθιο; Ποιοι συμβάλλουν στην οργάνωση, την διεκδίκηση, τη συλλογική δράση, την ζωντανία των φοιτητικών συλλόγων και ποιοι έχουν ευθύνη για την απαξίωσή τους, την καλλιέργεια του συμβιβασμού και της λογικής "μόνος μου ενάντια στους άλλους" που οδηγεί σε αδιέξοδο;

Οι δυνάμεις της ΚΝΕ μέσα στις σχολές παλεύουν για τα σύγχρονα δικαιώματα των φοιτητών στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή

- Προβάλλουν το πραγματικά σύγχρονο Πανεπιστήμιο που μπορεί να υπάρξει στην κοινωνία που δεν υπάρχει αδικία και εκμετάλλευση. Αναδεικνύουν την πραγματική διέξοδο από τα σημερινά αδιέξοδα που γεννά το σημερινό σύστημα, την ανωτερότητα και επικαιρότητα της σοσιαλιστικής κοινωνίας.
- Αναδεικνύουν την ολοκληρωμένη πρόταση και τις θέσεις του ΚΚΕ που καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών για μόρφωση και δουλειά με βάση τις δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί στη σημερινή εποχή.
- Μπαίνουν μπροστά στη διεκδίκηση της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, της απόκτησης ολοκληρωμένης γνώσης των νόμων κίνησης της κοινωνίας, του κόσμου, των επιστημών, της τεχνολογίας, της ιστορίας, της έρευνας προς όφελος του λαού και της κοινωνίας.

- Αποκαλύπτουν και ενημερώνουν τους φοιτητές για την πολιτική, τις θέσεις και τα συμφέροντα που εκπροσωπούν παλιές και νέες κυβερνήσεις, η ΕΕ, τον πραγματικό ρόλο του ΝΑΤΟ που είναι πολεμική μηχανή.
- Δίνουν αποκαλυπτική απάντηση στην προπαγάνδα, τα επιχειρήματα, τη λογική με τα οποία οι εκπρόσωποι του σημερινού συστήματος προσπαθούν να εγκλωβίσουν το μυαλό της νέας γενιάς.
- Ηγούνται της οργάνωσης των αγώνων, των διεκδικήσεων, της συλλογικής δράσης των φοιτητών. Παίρνουν μέτρα για να δυναμώσουν οι σύλλογοι των φοιτητών, να αποτελέσουν αποκούμπι στην προσπάθειά τους να πάρουν πτυχίο.

- Οι εκλεγμένοι με την Πανοπουδαστική ΚΣ (το ψηφοδέλτιο που συγκροτούν σε όλους τους συλλόγους μέλη και φίλοι της ΚΝΕ) στα Διοικητικά Συμβούλια των συλλόγων πρωτοστατούν στην ενημέρωση των φοιτητών, την οργάνωσή τους, την μαζικοποίηση των συλλόγων, την δράση και την οργάνωση πολιτιστικών-αθλητικών δραστηριοτήτων.
- Πρωτοστατούν να ενισχυθεί το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, η μόνη πανελλαδική συσπείρωση φοιτητικών συλλόγων, φοιτητών και συνδικαλιστών που παλεύει σταθερά για τα δικαιώματα των φοιτητών ενάντια σε αυτούς που τα στερούν, δίνοντας πνοή στη λειτουργία και δράση των συλλόγων.



**Έκδοση
για τους
πρωτοετείς
φοιτητές**



Λίγα λόγια...

...Για τη ΔΑΠ, την κυβερνητική παράταξη της ΝΔ, την ΠΑΣΠ - παράταξη του ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό όπως και τα κόμματά τους!

Η ΔΑΠ είναι 1^η δύναμη στους φοιτητικούς συλλόγους εδώ και 32 χρόνια και έχει την βασικότερη ευθύνη για την διάλυση, τον εκφυλισμό των φοιτητικών συλλόγων.

- Πολλά από τα άσχημα πράγματα που έχουν ακούσει οι φοιτητές για τις παρατάξεις είναι τα έργα και οι ημέρες των ΔΑΠ και ΠΑΣΠ στις σχολές! Η διαπλοκή, η εξαγορά, οι μαζικές αντιγραφές είναι βασικά τους χαρακτηριστικά, δεν μπορούν να διαφέρουν άλλωστε από τη φυσιογνωμία των κομμάτων τους, από τις αξίες της εκμετάλλευσης, του ανταγωνισμού, της "λαμογιάς" που υπηρετούν.

- Υπερασπίζονται την αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων και προσπαθούν να πείσουν τους φοιτητές πως δεν πρέπει να αντιδράσουν σε αυτή, ότι γίνεται για το καλό τους, ότι όποιες επιμέρους διαφορές θα λυθούν σε διάλογο με το υπουργείο.

- Οι προτάσεις τους για την Ανώτατη Εκπαίδευση είναι οι κατευθύνσεις της ΕΕ, δηλαδή ό,τι υλοποιείται χρόνια τώρα.

Για παράδειγμα:

Η επιχειρηματικότητα δεν βοήθησε τα Ιδρύματα να πάρουν ανάσα, δεν αναβάθμισε τις υποδομές και το περιεχόμενο των σπουδών. Το αντίθετο, οδήγησε στη μείωση του κρατικού προϋπολογισμού, στην υποβάθμιση τμημάτων και σχολών, την επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, στην ανυπαρξία φοιτητικής μέριμνας.

Η σύνδεση με την καπιταλιστική αγορά εργασίας

...Για την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ - blocο

που μάλλον δεν την έχει ακούσει κάποιος φοιτητής γιατί δεν έχει καταφέρει ποτέ να καταγράψει ποσοστό μεγαλύτερο από 1,5%!

Για τον ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, μα περισσότερο για το συγκεκριμένο θέμα πως όσο και να υπερηφανεύεται πως είναι με τη νεολαία, η παράταξή του είναι σε μαζική ανυποληψία στις σχολές! Ίσως ένας λόγος είναι ότι "τη δουλειά την κάνουν ακόμα καλά" οι παλιές καραβάνες των ΔΑΠ και ΠΑΣΠ οπότε δεν υπάρχει περιθώριο για νέα παράταξη που θα υπερασπίζεται το έργο της κυβέρνησης και της ΕΕ στις σχολές.



Ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα σε στελέχη της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ... Τα λόγια είναι περιττά...

δεν αναβάθμισε τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα των νέων αλλά τα διέλυσε. Οδήγησε στην διάσπαση των πτυχίων, την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος, την δια βίου πανάκριβη μάθηση, την υποβάθμιση γενικών γνώσεων στις σπουδές.

Ο ανταγωνισμός και η αξιολόγηση των Ιδρυμάτων με τα κριτήρια της ΕΕ δεν τα κάνει καλύτερα αλλά χειρότερα για τις σπουδές. Κάθε χρόνο τα ελληνικά Πανεπιστήμια ανεβαίνουν στις κατατάξεις αλλά κάθε χρόνο τα προβλήματα για τους φοιτητές μεγαλώνουν. Για να γίνουν πιο ανταγωνιστικά τα Ιδρύματα ετοιμάζονται να μπουν νέοι φραγμοί στην πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, να διαγραφούν φοιτητές, να καταργηθούν οι μετεγγραφές όπως έγινε και με την μείωση εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας σήμερα.

- Καλλιεργούν στους φοιτητές την ανοχή στους πολεμι-

κούς σχεδιασμούς που μπλέκεται η χώρα, "καθαγιάζουν" το ΝΑΤΟ. Στα Διοικητικά Συμβούλια των συλλόγων υπερασπίζονται να δίνονται λεφτά για το ΝΑΤΟ και να μην δίνονται στην Εκπαίδευση, να συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας στα δολοφονικά σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ σε βάρος άλλων λαών, να ανανεωθεί η συμφωνία για τις Βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στη χώρα μας και να έρθουν πυρηνικά όπλα στον Άραξο εάν αυτό χρειάζεται!

- Τρομοκρατούν τους φοιτητές κάθε φορά που αυτοί αποφασίζουν να παλέψουν και να διεκδικήσουν. Ήταν οι βασικοί συκοφάντες του ασύλου όλα αυτά τα χρόνια ενώ υπερασπίζονται την παρουσία ΜΑΤ στις σχολές. Αξιοποιούν διάφορες δικαιολογίες όπως "θα χαθεί το εξάμηνο", "θα σε σταμπάρουν οι καθηγητές και δεν θα περάσεις μάθημα", "οι κινητοποιήσεις είναι παράνομες", "θα πάμε εμείς (εννοώντας τον εαυτό τους) και θα τα λύσουμε" ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να κάμψουν κάθε αγωνιστική δραστηριότητα.



...Για την παράταξη (σχήματα όπως αυτοσαποκαλούνται) των ΕΑΑΚ

Αυτοπροσδιορίζονται με διάφορα επίθετα π.χ. α-νεξάρτητοι, α-κηδεμόνευτοι, α-κομμάτιστοι. Σίγουρα είναι όμως ένα πράγμα: α-κίνδυνοι για τις κυβερνήσεις και το σύστημα.

Γιατί οι θέσεις και οι διεκδικήσεις τους δεν μπορούν να τα βάλουν με το έργο της κυβέρνησης της ΝΔ και τα συμφέροντα που υπηρετεί, δεν μπορούν να την πιέσουν.

- Δεν είναι «ιδεοληψία» της ΝΔ η κατάργηση του ασύλου. Είναι απαίτηση των επιχειρηματιών για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερες και μεγαλύτερες μπίζνες μέσα στα Πανεπιστήμια.

- Το Ν+2 δεν το επαναφέρει η ΝΔ γιατί έχει «εμμονή», αλλά γιατί είναι απαίτηση των βιομηχάνων η γρήγορη αποφοίτηση ώστε να μην χάνεται χρόνος στην βελτίωση των δεξιοτήτων των αποφοίτων από τη μία και από την άλλη να οδηγείται μεγαλύτερη μάζα φοιτητών σε μορφές μαθητείας και κατάρτισης.

- Δεν είναι μόνο οι νόμοι Γιαννάκου και Διαμαντοπούλου αλλά και οι νόμοι Γαβρόγλου που έχουν μετατρέψει το Πανεπιστήμιο σε επιχείρηση και τους φοιτητές σε πελάτες. Γι' αυτό η κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται με φόρα να εφαρμόσει ό,τι δεν πρόλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι για να πάρει τη ρεβανς... (αλήθεια από ποιόν;) ή να διαλύσει το δημόσιο και δωρεάν Πανεπιστήμιο, λες και μέχρι τον Ιούλη φοιτούσαμε σε κάποιο τέτοιο...

Οι φοιτητές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ με τα επιχειρήματα του

ΣΥΡΙΖΑ (όπως είναι τα παραπάνω)! Της προηγούμενης κυβέρνησης δηλαδή, που σάρωσε τα δικαιώματά λαού και νεολαίας και συνεχίζει να χτίζει ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές όπως το δίπολο "αριστερά - δεξιά", "πρόσδος - συντήρηση" για να μην φανεί ότι η ΝΔ υλοποιεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων, την πολιτική που υλοποιούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση.

- Εμποδίζουν τη συμπόρευση του φοιτητικού κινήματος με το εργατικό καταλήγοντας οι φοιτητές μόνοι τους και απομονωμένοι από τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους που έχουν την δύναμη να αλλάξουν τη σημερινή κατάσταση. Ψηφίζουν ενάντια στη συμμετοχή των φοιτητικών συλλόγων σε απεργιακές διαδηλώσεις, έχουν στο στόχαστρο το ΠΑΜΕ, τη δύναμη και τη ψυχή του εργατικού κινήματος που τα βάζει με τους εργοδότες, τις κυβερνήσεις και τα λαμόγια συνδικαλιστές.

- Αποτελούν μέρος του προβλήματος στη διάλυση και τον εκφυλισμό που επικρατεί στους φοιτητικούς συλλόγους. Καταγγέλουν τις επιτροπές και συνελεύσεις ετών, τμημάτων, ολόκληρους συλλόγους. Αποδυναμώνουν την οργάνωση των φοιτητών την ώρα μάλιστα που η κυβέρνηση την έχει βάλει στο επίκεντρο με την κατάργηση του ασύλου και με προσπάθειες παρέμβασης στο φοιτητικό κίνημα.



ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

“Να γίνουν περισσότεροι οι φοιτητές που θα πιστέψουν στην δύναμη της συλλογικής, οργανωμένης δράσης”

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά μπήκε δυναμικά καθώς οι εξελίξεις τρέχουν και η επίθεση στα δικαιώματα των φοιτητών δεν έκανε... διακοπές. Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) έχει ήδη ξεκινήσει καμπάνια με θέμα: “Άσυλο στη συλλογική διεκδίκηση των φοιτητών, για δημόσια και δωρεάν Παιδεία, ανάπτυξη της επιστήμης

και της έρευνας προς όφελος του λαού. Κόντρα στην καταστολή των αγώνων και τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα & κέρδη”. Ζητήσαμε από τον Κώστα Θεοδωρόπουλο, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΜΑΣ, να μας μιλήσει για το περιεχόμενο, τους σταθμούς και τους στόχους αυτής της καμπάνιας.



“Ο”: Τι πρωτοβουλίες περιλαμβάνει η καμπάνια του ΜΑΣ;

Κ.Θ.: Η καμπάνια περιλαμβάνει την οργάνωση της συζήτησης και ενημέρωσης των φοιτητών μέσα από **συνελεύσεις, κοινές συσκέψεις φοιτητικών συλλόγων, ανακοινώσεις**. Προγραμματίζεται **αγωνιστικό σχέδιο δράσης** σε κάθε σύλλογο για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές, την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, την πρόσληψη καθηγητών, την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της στέγασης, την άμεση επίλυση των σοβαρών ζητημάτων λειτουργίας που έχουν δημιουργηθεί στα πρώην ΤΕΙ που πανεπιστημοποιήθηκαν. Παίρνονται **πρωτοβουλίες για να καταγγελλεί κάθε προσπάθεια παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων στις σχολές**, να μείνει η κατάργηση του ασύλου στα χαρτιά. Ξεχωρίζουμε κάποιους **σταθμούς** που επιδιώκουμε να εκφράσουν την συντονισμένη, μαζική δράση των φοιτητών σε όλη την Ελλάδα:

- Την **κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων στο Υπουργείο Παιδείας** στις 24 Οκτώβρη.
- Τη διοργάνωση **φοιτητικών συλλαλητηρίων** στις 31 Οκτώβρη στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές πόλεις της χώρας.

- Τη διοργάνωση της **10^{ης} Πανελλαδικής Συνάντησης του ΜΑΣ** στις 10 Νοέμβρη.

- Τη συναυλία **ενάντια στο ΝΑΤΟ και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο**, μαζί με τους μαθητές, που θα γίνει στα Προπύλαια, το Σάββατο 12 Οκτώβρη στις 19:30.

- Τον **αγωνιστικό εορτασμό του Πολυτεχνείου**. Μπροστά στην επέτειο, επιδιώκουμε να οργανώσουμε τη συζήτηση στα αμφιθέατρα για την αποκάλυψη του πραγματικού χαρακτήρα του ΝΑΤΟ, να αναδείξουμε την ανάγκη απεμπλοκής της χώρας από τα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, να μάθουμε πλευρές από την ιστορία του εργατικού και φοιτητικού κινήματος που είχαν ως αποτέλεσμα εκτός των άλλων και την κατοχύρωση του ασύλου.

“Ο”: Τι επιδιώκετε μέσα από αυτή την πρωτοβουλία;

Κ.Θ.: Περισσότεροι φοιτητές να ξεπεράσουν τον **συμβιβασμό με τη σημερινή κατάσταση**, να κάνουν **κριτήριο τις πραγματικές τους ανάγκες και να υψώσουν ανάστημα απέναντι στην επίθεση που δέχονται τα δικαιώματά μας. Να γίνουν βήματα στην πορεία αλλαγής συσχετισμών στους συλλόγους** κάνοντας στην άκρη τις δυνάμεις που θέλουν να μετατρέψουν τους φοιτητές σε χειροκροτητές της σημερινής πολιτικής όπως ΔΑΠ και ΠΑΣΠ. Οι εκπρόσωποί τους στις σχολές βάζουν εμπόδια σε κάθε αγωνιστική προσπάθεια, διεκδίκηση των φοιτητών και πρέπει οι φοιτητές να τους προσπεράσουν.

Να μαζικοποιηθούν οι σύλλογοι, να ανέβει η συμμετοχή των φοιτητών στις γενικές συνελεύσεις, η οργάνωση των φοιτητών σε κάθε έτος και τμήμα, η συγκρότηση επιτροπών αγώνα με σκοπό να ζωντανέψουν οι σύλλογοι όπου ο συσχετισμός που υπάρχει βάζει εμπόδιο στη λειτουργία και δράση τους. Να γίνουν περισσότεροι οι φοιτητές που θα πιστέψουν στην δύναμη της συλλογικής οργανωμένης δράσης, θα κατανοήσουν

“Οδηγητής”: Για ποιο λόγο το ΜΑΣ πήρε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής της καμπάνιας;

Κώστας Θεοδωρόπουλος: Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα στις σπουδές και το εργασιακό μας μέλλον πάει από το κακό στο χειρότερο. **Η κυβέρνηση της ΝΔ εφαρμόζει πλήρως τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ που οι φοιτητές καταδίκασαν με τους αγώνες τους**, συνεχίζει το σάρωμα των δικαιωμάτων μας. Υπάρχει ανάγκη να εκφραστεί πανελλαδικά και ενιαία η εναντίωση των φοιτητών στην πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ, η διεκδίκηση σύγχρονων δικαιωμάτων στις σπουδές και τη δουλειά. **Οι φοιτητές με τον αγώνα τους να μπλοκάρουν το νομοσχέδιο για την Εκπαίδευση που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση της ΝΔ**, να κάνουν κουρελόχαρτο το νόμο για το άσυλο που ήδη ψήφισε με στόχο να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου μέσα στα Πανεπιστήμια για την καλύτερη προώθηση των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων!



ότι για να σπουδάσουμε, να δουλέψουμε, να ζήσουμε καλύτερα, χρειάζεται συλλογικός, οργανωμένος ανυποχώρητος αγώνας μαζί με τον εργαζόμενο λαό ενάντια σε όλους αυτούς που στερούν τα δικαιώματά μας.

“Ο”: Η κυβέρνηση ψήφισε την κατάργηση του ασύλου το καλοκαίρι. Υπάρχουν καταγγελίες συλλόγων για αύξηση της παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων στις σχολές. Τι έχετε να πείτε;

Κ.Θ.: Το άσυλο προστατεύει το δικαίωμά μας στη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση. Δε χαρίστηκε από κανέναν αλλά **κατακτήθηκε με σκληρούς και αιματηρούς αγώνες** από τους φοιτητές, το εργατικό-λαϊκό κίνημα! Στο σημερινό Πανεπιστήμιο **δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών**, δεν προάγεται η γνώση της αλήθειας, των νόμων της κοινωνικής εξέλιξης, πόσο μάλλον η συλλογική διεκδίκηση των φοιτητών. Γιατί **το σημερινό Πανεπιστήμιο λειτουργεί με βάση τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της ΕΕ, υπηρετεί το σύστημα της εκμετάλλευσης**, συνεργάζεται με τους δολοφόνους του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό ψηφίστηκε η κατάργηση του ασύλου, γι' αυτό το Υπουργείο κάθε τόσο προσπαθεί να βρει νέους τρόπους παρέμβασης στους φοιτητικούς συλλόγους. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο το ότι λίγους μήνες αφότου η κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο που περιλάμβανε την κατάργηση του ασύλου, **αστυνομικές δυνάμεις “κόβουν βόλτες” σε πανεπιστημιακούς χώρους, όπως έγινε πρόσφατα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας**. Η κυβέρνηση επιδιώκει να νομιμοποιήσει στη συνείδηση των φοιτητών ως φυσιολογική την αστυνομοκρατία. Η καλύτερη απάντηση των φοιτητών, βρίσκεται στην ισχυροποίηση των φοιτητικών συλλόγων, στην άνοδο της οργάνωσής τους, στην κοινή πάλη των φοιτητικών συλλόγων με τους εργαζόμενους για τις πραγματικές μας ανάγκες.

“Ο”: Με τη σημερινή κατάσταση που υπάρχει στο φοιτητικό κίνημα, υπάρχει ελπίδα βελτίωσης για τις σπουδές και το μέλλον των φοιτητών;

Κ.Θ.: Ναι υπάρχει. Βρίσκεται στους φοιτητές που προσπαθούν να πάρουν όσα περισσότερα εφόδια μπορούν, θέλουν να “κάνουν κάτι” μπροστά στα προβλήματα και τις δυσκολίες. Βρίσκεται στους **συνλόγους που η Πανσπουδαστική ΚΣ είναι 1^η δύναμη, στους 59 φοιτητικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα που συσπειρώνονται στο Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών** και με την αγωνιστική δράση τους αποδεικνύουν ότι δεν μας έχουν στο χέρι. Οργανώνουν αδιάκοπα τον αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματά μας, χαλάνε τη “σούπα” της συναίνεσης, της υποταγής που μας σερβίρουν κυβερνήσεις και τα παπαγαλάκια τους, αναπτύσσουν μια πολύμορφη αγωνιστική δραστηριότητα. Για αυτό και **το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών κατοχυρώνεται στη συνείδηση όλο και περισσότερων φοιτητών ως η μοναδική πανελλαδική αγωνιστική δύναμη στο φοιτητικό κίνημα**.

Βέβαια, δεν επαναπαυόμαστε. Η γενική κατάσταση στο φοιτητικό κίνημα χρειάζεται να αλλάξει γιατί δεν συμβάλλει ώστε να βγουν στο προσκήνιο οι ανάγκες μας. Δίνουμε τη μάχη καθημερινά, για να αλλάξει ο αρνητικός συσχετισμός που υπάρχει στην πλειοψηφία των φοιτητικών συλλόγων, να μαζικοποιηθούν, να υιοθετήσουν διεκδικητικό πλαίσιο πάλης για τις πραγμα-



Από την 9^η Πανελλαδική Συνάντηση του ΜΑΣ τον Δεκέμβριο του 2018.

τικές μας ανάγκες. Δίνουμε τη μάχη για να γίνει πράξη το σύνθημα **“ο Σύλλογος να είναι αποκούμπι για τις ανάγκες των φοιτητών”**. Στους συλλόγους που συσπειρώνονται στο ΜΑΣ υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Αυτοί οι σύλλογοι οργανώνουν εκδηλώσεις γνωριμίας και υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, δημιουργούν πολιτιστικές και αθλητικές ομάδες με πολύμορφη δράση, εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τα θύματα του ιμπεριαλιστικού πολέμου, τους πρόσφυγες. Αυτά τα παραδείγματα χρειάζεται να γενικευτούν σε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους.

“Ο”: Συχνά πολιτικές δυνάμεις και παρατάξεις που δρουν στους φοιτητικούς συλλόγους καταγγέλλουν πως το ΜΑΣ είναι “κομματικό”, τι απαντάτε;

Κ.Θ.: Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών είναι η μοναδική πανελλαδική συσπείρωση φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων, **συνλόγων οικότροφων, συλλόγων μεταπτυχιακών φοιτητών, επιτροπών αγώνα, επιτροπών ετών, φοιτητών και σπουδαστών που ενώνει τους φοιτητές στο δρόμο της συλλογικής και οργανωμένης διεκδίκησης, κό-ντρα σε κυβέρνηση- ΕΕ-επιχειρηματικούς ομίλους, για να κάνουμε πράξη τα όνειρα και τις σύγχρονες ανάγκες μας στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή**.

Όσες δυνάμεις βαπτίζουν τους αγώνες των φοιτητών “κομματικούς” στην πραγματικότητα θέλουν να αποδυναμώσουν αυτούς τους αγώνες, τροφοδοτούν την επικίνδυνη άποψη “έξω τα κόμματα”. Κρύβουν ότι

τα πραγματικά μας προβλήματα μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζουν συγκεκριμένα κόμματα, αποπροσανατολίζουν τους φοιτητές από την πάλη ενάντια στους πραγματικούς αντιπάλους μας. Για αυτό και οι δυνάμεις που υπερασπίζονται την αντιλαϊκή πολιτική, ΔΑΠ και ΠΑΣΠ, είναι οι πρώτες που την αναπαράγουν, αντιγράφοντας τα σκονάκια του Υπουργείου και άλλων κυβερνητικών παραγόντων που κάθε τόσο επιτίθενται στους αγώνες μας και με αυτό το επίχειρημα.

Ας μας απαντήσουν όμως οι δυνάμεις που κατηγορούν το ΜΑΣ ως “κομματικό”, τι ακριβώς εννοούν; Ότι οι σύλλογοι και οι διαδικασίες τους είναι κομματικές; Ότι εάν οι φοιτητές αποφασίζουν με την πάλη τους να συγκρουστούν με το σύστημα γίνονται κομματικοί; Αυτές οι λογικές ενισχύουν την διάσπαση των φοιτητών και των συλλόγων. Η επικίνδυνη λογική “μακριά οι φοιτητές από κόμματα”, σημαίνει μακριά από πολιτικές απόψεις, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι ανατρεπτικές και ριζοσπαστικές. Είναι άλλη μια πλευρά που αποδεικνύει πόσο εννοούν αυτές οι δυνάμεις τα περι “ελεύθερης διακίνησης ιδεών και δράσης”.



Η πολιτική ΕΕ-κυβερνήσεων

είναι βαμμένη με αίμα...

Τετάρτη 25 Σεπτέμβρη:

Ένα πεντάχρονο προσφυγόπουλο συνθλίβεται από φορτηγό και χάνει τη ζωή του καθώς παίζει σε χαρτόκουτα λίγο έξω από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Μόριας στη Λέσβο.

Κυριακή 29 Σεπτέμβρη:

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο ΚΥΤ της Μόριας, άφησε μια γυναίκα νεκρή, ένα παιδί με σοβαρά εγκαύματα και 19 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Δευτέρα 30 Σεπτέμβρη:

Νεκρός μάλλον από ασφυξία, εντοπίστηκε μέσα σε νταλικά που ήταν σταθμευμένη στην Ηγουμενίτσα και μετέφερε βαμβακόσπορο στην Ιταλία, ένας 16χρονος Αφγανός που προσπαθούσε να φτάσει στη χώρα προορισμού του.

Σχεδόν κάθε μέρα και μια τραγική είδηση, πολλές από τις οποίες περνάνε "στα ψιλά". Σχεδόν κάθε μέρα ακόμα περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες, κατατρεγμένοι από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, από την εκμετάλλευση και τη φτώχεια πέφτουν θύματα της απάνθρωπης πολιτικής της ΕΕ, που έχουν προσυπογράψει και υλοποιούν οι ελληνικές κυβερνήσεις, με εμβληματική τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας το 2016. Αλλά η τραγωδία δεν περιορίζεται στις ζωές που χάνονται. Οι ζωντανό τραβούν τον δικό τους Γολγοθά.

Σύγχρονα κολαστήρια

Το παράδειγμα της Μόριας είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό, αλλά δεν είναι το μόνο. Σήμερα το ΚΥΤ μαζί με τον καταυλισμό "φιλοξενεί" πάνω από 12.500 ανθρώπους, ενώ στήθηκε πάνω σε ένα παλιό στρατόπεδο, με υποδομές στέγης για 3.000 ανθρώπους και υγιεινής περίπου για 5.000. Έτσι υπάρχουν πάνω από 8.000 άνθρωποι που διαμένουν σε ελαιοκτήματα εκτός του ΚΥΤ, σε καλοκαιρινές σκηνές και παράγκες. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στα υπόλοιπα ΚΥΤ. Μπορεί σήμερα οι πιο ακραίες καταστάσεις να παρουσιάζονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όμως **προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική** και άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας όπου έχουν μεταφερθεί πρόσφυγες και μετανάστες και είναι δεδομένο ότι αυτά **το επόμενο διάστημα θα πολλαπλασιαστούν**.

Τα μέτρα της κυβέρνησης ΝΔ

Τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση για το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό προβλέπουν επικίνδυνη **κλιμάκωση της καταστολής στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα, ακόμη και με στρατιωτικά μέσα**. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους νεκρούς και κατατρεγμένους ανθρώπους. Κλιμάκωση της καταστολής προβλέπεται και στο εσωτερικό της χώρας με τη γενίκευση της φυλάκισης που γίνεται ο κανόνας για τη μεταχείριση προσφύγων και μεταναστών.

Με το νομοσχέδιο για την απόδοση ασύλου που θα φέρει για ψήφιση η κυβέρνηση, **σχεδόν εξαφανίζονται τα όποια δικαιώματα** είχε αφήσει ακόμη όρθια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, εφαρμόζοντας και τις οδηγίες της ΕΕ. Για παράδειγμα, θα απαγορεύεται ακόμα και να κάνει αίτηση για άσυλο όποιος δεν έχει το λεγόμενο "προσφυγικό προφίλ", μια καθαρά στατιστική έννοια που δεν παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, καταργείται το δικαί-

ωμα της έφεσης κατά της απόφασης ενώ θα προβλέπεται απέλαση με τη παραμικρή αντίρρηση.

Η προκλητική υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ

Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κρύψει τη δική του μεγάλη ευθύνη και να χαράξει και με αφορμή αυτό το ζήτημα κάλπικες διαχωριστικές γραμμές, παρουσιάζοντας το αίσχος της Μόριας και των στρατοπέδων συγκέντρωσης σαν να προέκυψε μετά τις τελευταίες εκλογές! Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος άρθρου της ανεπίσημης εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή της "Εφημερίδας των Συντακτών": «*Από τη Μόρια της αλληλεγγύης (!) στους ανθρώπους που καίγονται ζωντανό!*». Δηλαδή, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι πριν από δύο μήνες οι "Μόριες" ήταν ιδανικοί τόποι διαμονής και τώρα έγιναν κολαστήρια.

Οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ δεν παραγράφονται. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε, επειδή το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, το πνιγμένο προσφυγόπουλο στο λιμάνι του Σκαραμαγκά τον Ιούλη του 2017, τους δύο νεκρούς από έκρηξη φιάλης στη Μόρια τον Νοέμβρη του 2017, τους τρεις νεκρούς πάλι στη Μόρια τον Γενάρη του 2017.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση κανείς δεν πρέπει να μείνει απαθής

Ο λαός και η νεολαία χρειάζεται να ορθώσουν τείχος απέ-



"Η Μόρια είναι κόλαση". Αυτή είναι η κραυγή απόγνωσης που έστειλαν με διαμαρτυρία τους οι πρόσφυγες που παραμένουν εκεί. Διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες παραμονής τους και ζήτησαν να μεταφερθούν σε άλλες δομές.

ναντι σε αυτή την εγκληματική πολιτική βάζοντας στο στόχαστρο τις αληθινές αιτίες και τους πραγματικούς υπεύθυνους για την αθλιότητα σε βάρος προσφύγων, μεταναστών και νησιωτών. Να απομονώσουν όσους βρίσκουν πάτημα σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση για να χύσουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο, ενώ δεν βγάζουν άχνα για όλα τα παραπάνω.

Είναι ζήτημα που αφορά τα μαθητικά συμβούλια, τους φοιτητικούς συλλόγους, τα εργατικά συνδικάτα. Η απάντηση μπορεί να δοθεί διεκδικώντας την κατάργηση της Συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας, του διπλού εγκλωβισμού (στη χώρα και στα νησιά), το κλείσιμο των hot spots, τη μεταφορά των προσφύγων και μεταναστών στην ηπειρωτική Ελλάδα σε αξιοπρεπείς και δημόσιες δομές φιλοξενίας, με προοπτική τη γρήγορη μεταφορά τους στις χώρες πραγματικού προορισμού τους, την τήρηση των δικαιωμάτων για το άσυλο. **Προπάντων, όμως, χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης, που γεννά φτώχεια, πρόσφυγες και μετανάστες.**



Το **Φεστιβάλ** μας...

...μία εικόνα

από το όμορφο **μέλλον**
που θέλουμε να χτίσουμε

**Με συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο,
ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις
του 45ου Φεστιβάλ ΚΝΕ- "Οδηγητή" σε όλη τη χώρα**

Η πραγματοποίηση των κεντρικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ -για 10^η συνεχόμενη χρονιά- στο Πάρκο Τρίτη στο Ίλιον αποτελεί μια ακόμα συμβολή της ΚΝΕ στον αγώνα για Πάρκο ανοιχτό στο λαό και κλειστό στα επιχειρηματικά συμφέροντα, μια ακόμα συμβολή στην ανάδειξη των αιτημάτων ενάντια στην εγκατάλειψή του και την έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης. Το Πάρκο Τρίτη παραδόθηκε ακόμα πιο καθαρό απ' ό,τι πριν για τον λαό των δυτικών προαστίων της Αθήνας. Άλλω-

στε, ο σεβασμός στο πάρκο και ο καθαρισμός του είναι στοιχείο που "συνοδεύει" το Φεστιβάλ ΚΝΕ - "Οδηγητή" όλα τα χρόνια που διεξάγεται στον συγκεκριμένο χώρο.

Οι χιλιάδες νέοι και νέες, μαθητές, εργαζόμενοι, φοιτητές και σπουδαστές σχολών κατάρτισης, που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του 45ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - "Οδηγητή" σε όλη τη χώρα, μπορούν να συναντηθούν με τους κομμουνιστές σε κάθε χώρο, να δώσουν δυναμικό "παρών" στους αγώνες του επόμενου διαστήματος.



Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στο 45^ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στην Αθήνα

Φίλες και φίλοι,
Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Για άλλη μια χρονιά, το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του «Οδηγητή» ολοκληρώνει απόψε το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα! Ήταν αρχές καλοκαιριού του 1975 όταν γεννήθηκε η ιδέα να διοργανωθεί κάτι σημαντικό. Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ, παρόλο που είναι πλέον 45 ετών, παραμένει πάντα φρέσκο, εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο, κερδίζει σε πολυμορφία, παίρνοντας υπόψη του τις σύγχρονες ανησυχίες και τους προβληματισμούς της νέας γενιάς. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, ούτε εύκολο. Άλλωστε ο αντίπαλος, το αστικό κράτος ποτέ δεν μας χαρίστηκε. Όποτε μπορούσε έβαζε εμπόδια στην επικοινωνία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με τη νεολαία, ακόμα και στην ίδια τη διοργάνωση του Φεστιβάλ. Αντίθετα, άλλοι που προσπάθησαν, έχοντας μάλιστα όλα τα μέσα και τις διευκολύνσεις, αυτά τα 45 χρόνια να αντιγράψουν το Φεστιβάλ, εγκατέλειψαν γρήγορα την προσπάθεια. Κάποιοι το προσπαθούν ακόμα χωρίς επιτυχία. Γιατί το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του «Οδηγητή» είναι κάτι διαφορετικό. Έχει γερά θεμέλια. Πατάει γερά στην επαναστατική ιδεολογία του ΚΚΕ, στην ανατρεπτική μας πολιτική πρόταση. Στο μαχητικό κάλεσμα της ΚΝΕ για όσα δικαιούται η νέα γενιά και της κλέβουν. Κάθε καινούργια γενιά νιώθει το Φεστιβάλ περισσότερο δικό της από την προ-



ηγούμενη. Μικρά παιδιά που έζησαν το πρώτο τους Φεστιβάλ ανεβασμένα στους ώμους των γονιών τους, είναι σήμερα οικοδεσπότες. Πολλοί άλλοι είναι φέτος μαζί μας για πρώτη φορά, πήραν αυτό το τριήμερο τα πρώτα τους αγωνιστικά, επαναστατικά ερεθίσματα. Το Φεστιβάλ έχει ένα μοναδικό προτέρημα. Η προετοιμασία των παραγωγών του, ο σχεδιασμός των χώρων, το στήσιμο, η λειτουργία του γίνονται υπόθεση

χιλιάδων νέων. Φεστιβάλ σημαίνει οργάνωση, πείσμα για το ξεπέρασμα των δυσκολιών, διάθεση για προσφορά. Αυτά τα 45 χρόνια στο σανίδι του Φεστιβάλ έχουν ανέβει και έχουν «ρίξει κόκκινο στη νύχτα» οι καλύτεροι εκπρόσωποι όλων των μορφών Τέχνης της χώρας μας, όπως ένας πολύ καλός φίλος του Φεστιβάλ που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. Το Φεστιβάλ αποτελεί πόλο έλξης για τους νέους, γιατί όταν όλοι τους λένε ότι «δεν αλλάζουν τα πράγματα», αυτό προβάλλει άλλη άποψη: Με τους αγώνες, τα όνειρά μας, τη δύναμή μας μπορούμε να χτίσουμε έναν κόσμο λέφτερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα, τον Σοσιαλισμό! Είναι μια πολύ καλή αφορμή για να ξανασκεφτούν τη συνολικότερη στάση τους και όσοι πιστεύουν ότι έχουν βρει σωστές απαντήσεις μέσα στο σύστημα. Γιατί από το χέρι της νέας γενιάς περνούν πολύ περισσότερα απ' όσα προσπαθούν οι υπερασπιστές του συστήματος να την πείσουν! Κάθε νέος και νέα που αισθάνεται απέχθεια απέναντι στη σημερινή βαρβαρότητα έχει τη δική του θέση στη μάχη μαζί μας, με το βλέμμα καρφωμένο στην αλλαγή, στη νέα κοινωνία που έχουμε ανάγκη. Γιατί είναι, τελικά, αλήθεια αυτό που έγραψε ο πρωτοπόρος ποιητής της επανάστασης Βλ. Μαγιακόφσκι, ότι «εμείς, ο καθένας από μας, κρατάμε μέσα στη γροθιά μας τους κινητήριους ιμάντες του σύμπαντος».



Ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από την “ανάπτυξη” που έρχεται για όλους και στο τέλος πάντα τη πληρώνει ο ίδιος.

Δύο μήνες μετά τις εκλογές και δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η ΝΔ μπήκε με φόρα, αποφασισμένη να τελειώνει με τις αντιλαϊκές εκκρεμότητες που άφησε πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ. Απόδειξη πως το βαρέλι των αντιλαϊκών μέτρων δεν έχει πάτο, συνεχίζει να γεμίζει, να φορτώνει νέα βάρη στο λαό, γιατί αυτό απαιτούν τα «ιερά κέρδη» των μεγαλοεπιχειρηματιών, η ένταση της εκμετάλλευσης, το άνοιγμα των νέων πεδίων για «επενδύσεις». Από το λεγόμενο επιτελικό κράτος, ένα κράτος δηλαδή στην υπηρεσία της εκμεταλλευτικής καπιταλιστικής ανάπτυξης, μέχρι το νέο αναπτυξιακό νόμο που καταργεί τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, δίνει ένα ακόμα χτύπημα στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και χαρίζει νέα προκλητικά προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους, η ΝΔ παραδίδει μαθήματα ταξικής πολιτικής. Τα νέα σχέδια καταστολής του εργατικού και λαϊκού κινήματος που επεξεργάζεται, με τις εξαγγελίες για ωμή παρέμβαση του κράτους και της εργοδοσίας στα σωματεία, ομολογούν ότι η εχθρική για το λαό πολιτική πάει χέρι χέρι με την καταστολή και την εργοδοτική τρομοκρατία, για να επικρατεί σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς και μόρφωσης. Η ΝΔ είναι ένα κόμμα γέννημα - θρέμμα του κεφαλαίου, αυτό που λέμε ένα κλασικό αστικό κόμμα. Κι αν σήμερα μπορεί με τόση ευκολία να προβάλλει αυτόν τον πιο αυταρχικό, αντιδραστικό τύπο διακυβέρνησης, μπορεί να το κάνει γιατί έχει προηγηθεί η τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Με λίγα λόγια, η ΝΔ περπατάει πάνω στα κόκκινα χαλιά που της έχει στρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος συκοφάντησε αριστερές αξίες και ιδανικά; Ποιος υπονόμωσε τον όποιο ριζοσπασισμό; Ποιος νομιμοποίησε τα μνημόνια, την ΕΕ, ξέπλυνε το ΝΑΤΟ, τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό; Ποιος τελικά ακύρωσε θετικά αντανάκλαστικά που υπήρχαν στο λαό και επέτρεψε στη ΝΔ να εμφανίζεται σήμερα με τη σημαία της σιδερένιας πυγμής στην εφαρμογή της στρατηγικής που έχει ανάγκη το κεφάλαιο; Δεν υπάρχει τομέας που ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει στρώσει το έδαφος στην κυβέρνηση της ΝΔ για να ξεδιπλώσει την αντιδραστική της πολιτική.

Τα γεγονότα είναι πολλά και πεισματάρικα: Τα δωράκια του Μητσοτάκη στο κεφάλαιο έρχονται να προστεθούν στα αντίστοιχα του Τσίπρα, όπως είναι η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα των μετοχών. Η επίθεση της ΝΔ στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις συλλογικές συμβάσεις αποτελεί συνέχεια του απεργιοκτόνου νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Η ιδιωτικοποίηση του Ασφαλιστικού με τους τρεις πυλώνες που έχει προαναγγείλει η ΝΔ έρχεται να συμπληρώσει το νόμο-«λαιμητόμο» του Κατρούγκαλου. Η επικίνδυνη στρατηγική συμφωνία των ΗΠΑ, που αναβαθμίζει η ΝΔ και προβλέπει να μπουν κάτω από τον έλεγχο των ΗΠΑ οι νέες στρατιωτικές βάσεις, έχει ήδη εγκαινιαστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για το περιβάλλον, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε τα περιβαλλοντικά εγκλήματα σε Ελληνικό και Σκουριές, αλλά και τη νέα χωματερή στη Φυλή που θα ντίξει ολόκληρη τη Δυτική Αττική στο σκουπίδι.



Χιλιάδες επισκέπτες του Φεστιβάλ υπέγραψαν το κείμενο καταδίκης της Ελληνοαμερικάνικης συμφωνίας για τις βάσεις.

Συμπέρασμα; Η «ανάπτυξη για όλους», που λέει ο ένας, είναι εξίσου κάλπικη με τη «δίκαιη ανάπτυξη» που επικαλείται ο άλλος. Και οι δύο είναι γνήσιοι θιασώτες της βάρβαρης καπιταλιστικής ανάπτυξης που στηρίζεται πάνω στην εκμετάλλευση, στη διαρκή εποπτεία, στη δημιουργία των όρων μιας νέας κρίσης.

Κι αν αυτή είναι η ανάπτυξή τους στη ζωή και τα δικαιώματα του λαού στο εσωτερικό μέτωπο, στο εξωτερικό μέτωπο τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Όλοι με μια φωνή κόμματα και επιτελεία του συστήματος μιλούν για τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας στην περιοχή, για την Ελλάδα που είναι δήθεν νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας, για να κρύψουν ότι στην ουσία, ακόμα πιο βαθιά και πολυπλόκαμα, έχει μπλέξει η χώρα μας στα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ.

Μπορεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να αναδειχθηκε πρωταθλήτρια σε αυτόν τον τομέα, αλλά και η σημερινή της ΝΔ δεν πάει πίσω.

Τι λένε με ένα στόμα, μια φωνή στο λαό: Πως αν η Ελλάδα είναι το «καλό παιδί των ιμπεριαλιστών», αν κάνει συμμαχίες με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, αν γεμίζει τη χώρα με βάσεις, αν δαπανά 4 δις. για ΝΑΤΟικές δαπάνες, αν παραδώσει τον ορυκτό πλούτο σε μεγάλους ενεργειακούς κολοσσούς, τότε ο λαός της θα ζει με ειρήνη και ασφάλεια, θα έχει την προστασία και τις πλάτες των ισχυρών συμμάχων.

Αυτό που λένε δεν είναι μόνο ανιστόρητο, είναι και πολύ επικίνδυνο. Και είναι επικίνδυνο, γιατί εφesu-

χάζει το λαό σε μια περίοδο που όχι μόνο οξύνονται οι ανταγωνισμοί στην περιοχή, μαζί και η τουρκική προκλητικότητα με τα γνωστά σχέδια της «Γαλάζιας Πατρίδας», αλλά και διεξάγεται ένα ολόκληρο παζάρι, η κατάληξη του οποίου μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

Άλλωστε, πάντα η ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι όπλο στα χέρια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ για την άσκηση εκβιασμών στο εσωτερικό της κάθε χώρας ώστε να προετοιμάζονται οι λαοί να δεχθούν αρνητικές για τα συμφέροντά τους «λύσεις».

Τέτοιες λύσεις είναι, για παράδειγμα, τα σχέδια συνδιαχείρισης του Αιγαίου, τέτοιες λύσεις είναι και τα διχοτομικά σχέδια στην Κύπρο, που επισπεύδονται με την καθοδήγηση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, για να προχωρήσουν απρόσκοπτα και τα σχέδια εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων.

Ο λαός μας είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή αυτών των δυσκολιών και των κινδύνων, αντιμέτωπος με την τουρκική προκλητικότητα, με την πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων και τα συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης, με τους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, αλλά και με το δράμα των ξεριζωμένων από τους πολέμους στην περιοχή, που η ζωή και το μέλλον τους κρέμεται στην κυριολεξία από μια κλωστή, είτε στα ταξίδια θανάτου, είτε στα κολαστήρια των νησιών, είτε στα παζάρια των ισχυρών με την Τουρκία, όπως γίνεται ξανά αυτήν την περίοδο.

Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση της λαϊκής κινητοποίησης!

Την ίδια στιγμή που τα άλλα κόμματα βρίσκονται σε αμηχανία, επεξεργάζονται, όπως λένε, την αντιπολιτευτική τους τακτική και τη φυσιογνωμία τους, αναζητώντας στην ουσία νέους τρόπους εγκλωβισμού του λαού στην ίδια στρατηγική, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή βρέθηκε απέναντι στις αντιλαϊκές επιλογές της νέας κυβέρνησης, στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση της λαϊκής κινητοποίησης.

Έχουμε δίπλα μας τους χιλιάδες ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί μας στις εκλογικές μάχες, σε συνθήκες μοιρολατρίας, υποχώρησης και συμβιβασμού που φούντωσαν στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Σ' αυτές τις συνθήκες εκατοντάδες χιλιάδες στήριξαν το ΚΚΕ στις βουλευτικές, στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Αλλά και ευρύτερα τμήματα του λαού εκφράστηκαν θετικά για το Κόμμα μας, για τη σταθερότητα, τη συνέπειά του.

Έχουμε σημαντικά εφόδια τις θέσεις, την πολιτική του Κόμματός μας, την πρωτοπόρα δράση που αναπτύσσουν τα μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ σε όλα τα μέτωπα. Και οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα που μας παρακολουθούν ξέρουν πως το ΚΚΕ δεσμεύεται για συνεπή και καθημερινή πάλη, δεσμεύεται για αγώνες μέσα και έξω από τη Βουλή για να παρθούν μέτρα ανακούφισης, για να καθυστερήσουν οι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις.

Μόνο που αυτό προϋποθέτει συμμετοχή στην απεργία, στη σύγκρουση με την εργοδοσία, στον αγώνα για την πραγματική φιλολαϊκή διέξοδο, στην πάλη για να έρθει ο λαός στην εξουσία.



Οι κομμουνιστές, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, βγαίνουν μπροστά στη διεκδίκηση, στην αντιπαράθεση με την εργοδοσία, την κυβέρνηση και τους συνδικαλιστές τους. Αυτή είναι η αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η εργατική τάξη, μια αντιπολίτευση που κρίνεται καθημερινά, αλλάζει συσχετισμούς σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του.

Βαδίζοντας αυτόν το δρόμο διεκδικούμε να αυξηθούν οι μισθοί, να επανέλθουν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Να αυξηθούν οι συντάξεις, να καταργηθούν όλοι οι αντιστασιατικοί νόμοι, να μπει φρένο στο νέο Ασφαλιστικό που ετοιμάζει η κυβέρνηση της ΝΔ. Να ανακουφιστούν εδώ και τώρα

οι εργατικές - λαϊκές οικογένειες από τη φοροληστεία.

Μπαίνουμε μπροστά για να υψωθεί τείχος προστασίας στις λαϊκές κατοικίες, ενάντια στους πλειστηριασμούς που θα φουντώσουν το επόμενο διάστημα. Μπαίνουμε μπροστά για να αυξηθούν οι εστίες αντίστασης και απερίθωτης, ριζωμένες σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης. Να διευρύνεται η δύναμη του Κόμματος και της ΚΝΕ με νέους αγωνιστές και αγωνίστριες.

Να αναπτύσσεται η κοινωνική συμμαχία των μισθωτών εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων αγροτών και ΕΒΕ, επιστημόνων, καλλιτεχνών, ανθρώπων από το χώρο της Εκπαίδευσης, της Υγείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, να αγκαλιάζει πιο πλατιά τις γυναίκες και τη νεολαία.



Σε μία εποχή που τα πράγματα κυλούν αργά και βασανιστικά και δείχνουν ότι δεν αλλάζει τίποτα, ο λαός και η νεολαία έχουν ένα πλεονέκτημα: Τη σύγχρονη επαναστατική στρατηγική του ΚΚΕ!

Απευθυνόμαστε στους νέους και τις νέες της εργατικής τάξης. Γνωρίζουμε καλά πως σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ αρνητικό συσχετισμό.

Γνωρίζουμε καλά ότι στη σημερινή κατάσταση τα πράγματα κυλούν αργά και βασανιστικά, απαιτείται κόπος και πάρα πολλή προσπάθεια για να ταραχτούν τα λιμνάζοντα νερά, πολύ περισσότερο για να αποσπαστεί με πάλη και κινητοποίηση η παραμικρή ανακούφιση.

Το βλέπουμε και από τη δράση του ΚΚΕ, αλλά και της ΚΝΕ πως η σημερινή νέα γενιά πρέπει να κινηθεί βουνά για να δει ότι όντως κάτι υπάρχει έξω από τα όρια του σημερινού, διεφθαρμένου καπιταλιστικού συστήματος.

Ότι πρέπει να περάσει μέσα από Συμπληγάδες. Καιροφυλακτούν η δαιμονοποίηση του σοσιαλισμού που γνώρισε η ανθρωπότητα και των κορυφαίων στιγμών της ταξικής πάλης στην Ελλάδα και διεθνώς, ο συμβιβασμός με τη σημερινή άθλια κατάσταση, οι ντεμέκ (προσποιητές) συγκρούσεις που δεν θίγουν ούτε στο ελάχιστο τα ιερά και τα όσια του εκμεταλλευτικού συστήματος, οι προκαταλήψεις απέναντι στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ, στην οργανωμένη πάλη, ακόμα και στη συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες των σωματείων, των συλλόγων φοιτητών και σπουδαστών, της μαθητικής κοινότητας.

Το ίδιο το σύστημα, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, οι κυβερνήσεις τους και τα κόμματά τους γνωρίζουν καλά πως η πολιτική τους φέρνει όλο και πιο κοντά μεγαλύτερους κινδύνους για το λαό και τη νεολαία.

Χειροτερεύει διαρκώς τη ζωή των πολλών. Δημιουργεί νέους λόγους για την κινητοποίηση και τη συμμετοχή στον οργανωμένο αγώνα. Γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα τους. Με ένταση της κρατικής καταστολής, της εργοδοτικής τρομοκρατίας.

Τέτοιας κοπής μέτρα είναι τα μέτρα για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος, η κατάργηση του ασύλου στα Πανεπιστήμια, ο νόμος που ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα -πλην του ΚΚΕ- για το γενικευμένο φακέλωμα του λαού.

Μαζί με όλα αυτά οι αξίες της άρχουσας τάξης παρουσιάζονται ως αυτονόητες και φυσιολογικές, το σύστημα προβάλλεται ως αιώνιο, ανίκητο, ακόμα και ως το καλύτερο σύστημα που μπορεί να ζήσει η ανθρωπότητα.

Όμως η σημερινή νέα γενιά, ιδιαίτερα οι πιο πρωτοπόροι αγωνιστές έχουν ένα πλεονέκτημα. Είναι η σύγχρονη επαναστατική στρατηγική του ΚΚΕ, το Πρόγραμμά του και η καθημερινή παρέμβασή του που πατάνε γερά πάνω στις δυνατότητες του σημερινού επιπέδου ανάπτυξης του ανθρώπου, της επιστημονικής και τεχνολογικής δυνατότητάς του, των παραγωγικών μέσων που διαθέτει.

Η επαναστατική στρατηγική του ΚΚΕ μπορεί να εκπαιδεύει, διαπαιδαγωγεί και προετοιμάζει δυνάμεις, να προφυλάσσει από αυταπάτες, ψευδαισθήσεις και εύκολα συμπεράσματα. Είναι η βάση για να οργανώνει, να εξηγεί το πώς και το γιατί σήμερα η μόνη διέξοδος υπέρ του λαού είναι η πάλη για την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος και η οικοδόμηση της νέας, της σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Το Πρόγραμμα του ΚΚΕ έχει ενσωματώσει τα διδάγματα από τις επαναστάσεις και τις εξεγέρσεις του παρελθόντος. Βασίζει στα συμπεράσματα της Ιστορίας της ταξικής πάλης τη βεβαιότητα ότι ο 21ος αιώνας θα είναι αιώνας νέων σοσιαλιστικών επαναστάσεων.

Το ΚΚΕ, κόντρα στον αρνητικό συσχετισμό, στις μειωμένες απαιτήσεις, προβάλλει πως στην εποχή μας σύγχρονο είναι να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε να αντιστοιχηθούν οι σημερινές δυνατότητες της παραγωγής και της επιστήμης με ένα ανώτερο επίπεδο ζωής και δικαιωμάτων.

Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι το κόστος για τη μόρφωση των παιδιών των εργαζομένων συνεχώς θα αυξάνεται, αποκλείοντας όλο και περισσότερους από τη γνώση, από το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά, στον ελεύθερο χρόνο, σε μια πραγματικά πολιτισμένη ζωή.

Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι τη στιγμή που στην παραγωγή εντάσσονται διαρκώς καινοτομίες και επιστημονικά επιτεύγματα που μπορούν να περιορίζουν τον ανθρωπινό μόχθο αυτό δεν συμβαίνει γιατί όλα υποτάσσονται στο κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους.

Αυτά τα αδιέξοδα δεν δημιουργούνται απλά από τα λάθη κάποιων πολιτικών, κάποιων στρυφών ηγετών και κυβερνήσεων. Συνδέονται άμεσα με το πώς λειτουργεί το σημερινό σύστημα, με τους σιδερένιους νόμους που το διέπουν, όπως ο νόμος του κέρδους και ο αδυσώπητος ανταγωνισμός για το ποιος όμιλος θα επικρατήσει παίρνοντας μεγαλύτερα κέρδη και μερίδια από την αγορά.



Η κεντρική συζήτηση-εκδήλωση το βράδυ της Παρασκευής με ομιλήτη τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και την Κωνσταντίνα Τσιουπρά, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ, κέντρισε το ενδιαφέρον του κόσμου που γέμισε τη Λαϊκή σκηνή. Προσεγγίστηκαν ζητήματα όπως οι επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις της εποχής μας και οι εφαρμογές τους, φωτίζοντας τις δυνατότητες που δημιουργούν και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορούν αυτές να γίνουν πράξη.

Η σταθερή μαχητικότητα της καθημερινής πάλης, που καθορίζεται από τη στρατηγική του Κόμματος, μπορεί να είναι ένας καλός σπόρος που θα καρπίσει αργά ή γρήγορα.

Ξέρουμε πως όλα μοιάζουν να είναι εναντίον μας, παρά το ότι η πορεία του καπιταλισμού παρέχει σήμερα πολύ περισσότερες αποδείξεις για την αναγκαιότητα και επικαιρότητα του σοσιαλισμού. Η Ιστορία έδειξε πόσο αναγκαία ήταν η διόρθωση λαθών του παρελθόντος, όχι μόνο στη στρατηγική του Κόμματός μας αλλά και διεθνώς.

Ξέρουμε πως η επεξεργασία της στρατηγικής απαιτεί ενότητα θεωρίας και πράξης. Ότι το να γίνει υπόθεση της κομμουνιστικής πρωτοπορίας, οδηγός δράσης και ανάπτυξης αγώνων των ευρύτερων εργατικών - λαϊκών μαζών δεν είναι εύκολη δουλειά.

Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, το επισημαίνουμε ξανά:

Το ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε και τη Σκύλλα του ασπισμού και τη Χάρυβδη του ρεφορμισμού, του οπορτουνισμού, ότι καταφέραμε να κρατήσουμε όρθιο το Κόμμα μας με συνεχή δράση, καθημερινή παρουσία στον αγώνα και στις πολιτικές εξελίξεις, δεν μας εφυσχάζει.

Σήμερα οι συνθήκες δράσης και οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα περίπλοκες, πιο σύνθετες.

Η επεξεργασία του Προγράμματός και ιδιαίτερα η πολιτική μας στάση προκάλεσε συστηματική επίθεση κατά του Κόμματος όχι μόνο από τον ταξικό αντίπαλο, αλλά και από τον οπορτουνισμό.

Μια επίθεση ύπουλη και επεξεργασμένη, καθώς οι φορείς της δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ωμά, προκλητικά επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν την περίοδο του '90-'91, όταν πίστεψαν ότι η νίκη της αντεπανάστασης ήταν η χρυσή ευκαιρία να «ξεφορτωθεί» το κομμουνιστικό κίνημα τον μαρξισμό - λενινισμό ή να διατηρήσει κάποιες μαρξιστικές ιδέες, απαλλαγμένες όμως από τον επαναστατικό σοσιαλιστικό χαρακτήρα τους.

Κυρίως από το 2012 και μετά ο οπορτουνισμός επέλεξε να μας αντιμετωπίσει με κύριο όπλο τη στενοχώρια και την ανησυχία για το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα

του 2012 και την απότομη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ τότε, που τον οδήγησε στην κυβερνητική εξουσία το 2015.

Με τη γραμμή μιας ψεύτικης ελπίδας ότι κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να φρενάρει την αντιλαϊκή επίθεση, προσπάθησαν να παρασύρουν το ΚΚΕ στη γραμμή πολιτικής κυβερνητικής συνεργασίας, ανώδυνων μεταρρυθμίσεων για να δοθεί ανάσα, να τονωθεί το σάπιο σύστημα, της δήθεν ανακουφιστικής εξόδου από το ευρώ, με μια κυβέρνηση δήθεν «αριστερών» πολιτικών δυνάμεων.

Ο οπορτουνισμός χρέωσε στην προγραμματική γραμμή του Κόμματος και στο Καταστατικό του την έλλειψη τέτοιας μετακίνησης, συσπείρωσης δυνάμεων, σε μια περίοδο που το Κόμμα όντως είχε καταγράψει εκλογικές απώλειες που οπωσδήποτε είχαν και έχουν πολιτικό - ιδεολογικό χαρακτήρα.

Πρόβαλε ότι μια τέτοια επιλογή είναι επιβεβλημένη λόγω του αρνητικού συσχετισμού, ότι θα γινόταν εφά-

τήριο για την αλλαγή του, κατηγορώντας το ΚΚΕ για έλλειψη τακτικής.

Τότε, βέβαια, δεν είχαν αποκαλυφθεί πλήρως οι στενές σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τα ιμπεριαλιστικά κέντρα και το «βαθύ» αστικό κράτος μιας διεφθαρμένης και σάπιας καπιταλιστικής εξουσίας.

Στην Ελλάδα έχουμε αρνητική πείρα από την ολιγόχρονη συμμετοχή του Κόμματός μας σε διάφορες αστικές κυβερνήσεις, και το 1944 και το 1989. Η πείρα στην καπιταλιστική Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική έχει δείξει ότι όταν ένα Κομμουνιστικό Κόμμα αποφασίζει να πάρει μέρος σε μια κυβέρνηση διαχείρισης, στο όνομα μιας μεταβατικής επιλογής, έχει ήδη δέσει τα χέρια του, ακόμα και όταν δεν δεσμεύεται με επίσημη συμφωνία ή έχει διακηρύξει τη διατήρηση της αυτοτέλειάς του.

Καμιά εγγύηση δεν παρέχουν γραπτές ή όχι δεσμεύσεις. Οι νόμοι της καπιταλιστικής αγοράς δεν εξαρτώνται από τις πολιτικές συμφωνίες. Ξέρουμε πως η πρό-



«Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!». Με το σύνθημα αυτό και αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς, η κεντρική έκθεση στο χώρο του φεστιβάλ ανέτρεξε σε ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές της ιστορίας του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος.



«Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών. Οι νέοι εργαζόμενοι μαχητικά για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος» ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης - συζήτησης στο στέκι Νέων εργαζομένων που γέμισε ασφυκτικά και προβλημάτισε τους νέους αναδεικνύοντας τη μάχη που δίνεται από το ταξικό εργατικό κίνημα ενάντια στον εργοδοτικό-κυβερνητικό συνδικαλισμό.

οδος της ταξικής πάλης, της κινητήριας δύναμης των θετικών εξελίξεων, δεν εξαρτάται ούτε από τρικ, ούτε από τακτικισμούς, ούτε από τον δήθεν ρεαλισμό της μοιρολατρίας, ούτε από το άγχος των εκλογικών ποσοστών ή την υποκατάσταση του κινήματος από δήθεν επαναστατικά «στιγμιότυπα» και «χάπενινγκς».

Εξαρτάται από την οργανωμένη, προσανατολισμένη παρέμβαση για την οργάνωση των πρωτοπόρων εργατικών - λαϊκών δυνάμεων. Στόχος είναι η ανάπτυξη των γραμμών του Κόμματος από τους πιο πρωτοπόρους εργάτες και εργάτριες, η ηλικιακή του ανανέωση, η αύξηση των οργανωμένων γυναικών. Η ένταξη στο Κόμμα των πιο διαλεκτών αγωνιστών από τα λαϊκά στρώματα, των αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, μισθωτών επιστημόνων και καλλιτεχνών. Γι' αυτό απαιτείται συστηματική, ειδική δουλειά, ανεξάρτητα αν διατρέχουμε περίοδο αγώνων ή στασιμότητας.

Ούτε βέβαια η αύξηση των γραμμών του Κόμματος φέρνει αυτόματα πιο ισχυρούς αγώνες. Υπάρχει αλληλεπίδραση, αλλά αυτή προωθείται συστηματικά και επιτελικά, με συνδυασμένα καθήκοντα, κριτήρια και μέσα και όχι αυθόρμητα και μηχανιστικά.

Μια πραγματική μεταβολή στον συσχετισμό μεταξύ των δύο αντίπαλων τάξεων δεν μπορεί παρά να εκδηλωθεί με μαζική συσπείρωση με το κόμμα της εργατικής τάξης, σε σύγκρουση και εμφανή αποδυνάμωση, αδυναμία λειτουργίας των αστικών μηχανισμών, των αστικών θεσμών και των κυβερνήσεών τους.

Ο αρνητικός διεθνής συσχετισμός θα αρχίζει να δέχεται πλήγμα στο βαθμό που σε εθνικό επίπεδο αναπτύσσεται η ταξική πάλη, αποκτά αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, συγκρούεται κάθετα με την πολιτική διεξόδου από την κρίση και τις στρατηγικές επιλογές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Είναι και δική μας ευθύνη να περιορίζουμε -όσο εξαρτάται από εμάς- τις εφεδρείες του καπιταλισμού, να του ψαλιδίζουμε τις ευκαιρίες, να καταφέρνουμε πλήγματα, να συγκεντρώνονται δυνάμεις για την αντεπίθεση και την ανατροπή. Όσο πιο υψηλή η πολιτική συνείδηση, τόσο ο αγώνας για τα άμεσα προβλήματα έχει ελπίδα.

Η πορεία της δύναμης του Κόμματος καθορίζεται από συνδυασμένα κριτήρια, ορισμένα από τα οποία παίζουν πιο καθοριστικό ρόλο σε σύγκριση με άλλα, σχετίζονται με την ανάγκη για ανασυγκρότηση του εργατικού



Για άλλη μια χρονιά η Διεθνούπολη τράβηξε τα βλέμματα πολλών επισκεπτών του 45ου Φεστιβάλ ΚΝΕ- "Οδηγητή". Φέτος φιλοξενήθηκαν στο χώρο της Διεθνούπολης 36 Κομμουνιστικές Νεολαίες και Αντιιμπεριαλιστικές Οργανώσεις Νεολαίας από όλο τον κόσμο. Τα περίπτερα των Οργανώσεων "συστεγάζονταν" με την κεντρική έκθεση και ουσιαστικά αποτέλεσαν συνέχεια της, αφού σε κάθε ένα από αυτά αποτυπωνόταν και μια σημαντική στιγμή από την ταξική πάλη της κάθε χώρας. Στο χώρο της Διεθνούπολης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19/9 εκδήλωση για τα 60 χρόνια από την Κουβανική Επανάσταση.

Κατά την παραμονή τους στην Αθήνα οι αντιπρόσωποι των Οργανώσεων συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής το ΓΓ της, Δημήτρη Κουτσούμπα. Ακόμη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συμμετείχαν στο Διεθνές Σεμινάριο που διοργάνωσε η ΚΝΕ με θέμα «100 χρόνια από την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς και της Κομμουνιστικής Διεθνούς Νέων: Η πάλη για τον Σοσιαλισμό συνεχίζεται - Η σημασία του προλεταριακού διεθνισμού και της κοινής πάλης των Κομμουνιστικών Νεολαίων». Τέλος, είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν στα αντάρτικα μονοπάτια της Πάρνηθας, μαθαίνοντας για τη δράση του ΕΛΑΣ, αλλά και του ΔΣΕ στην περιοχή.

κινήματος, προώθηση της αντιμονοπωλιακής - αντικαπιταλιστικής Κοινωνικής Συμμαχίας, την πάλη για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό.

Η εργατική τάξη φέρει την πρώτη ευθύνη για το επίπεδο κοινής κατεύθυνσης και δράσης με τους συμμάχους της. Το επίπεδο και η εμβέλεια της συμμαχίας θα κρίνονται σε κάθε φάση από την ικανότητα του εργατικού κινήματος να αντέχει στην πίεση που ασκούν τα μικροαστικά στρώματα, στις ταλαντεύσεις τους.

Κριτήριο είναι και η αντοχή σε συνθήκες εργοδοτικής και κρατικής τρομοκρατίας, βίας, καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Η σταθερή μαχητικότητα της καθημερινής πάλης, που καθορίζεται από τη στρατηγική του Κόμματος, μπορεί να είναι ένας καλός σπόρος που θα καρπίσει αργά ή γρήγορα.

Σήμερα μπορούμε να πούμε με σιγουριά: Δεν έχει

ηττηθεί καθολικά η διάθεση για αντίσταση και αντεπίθεση. Αυτή η διάθεση υπάρχει, δεν τσακίστηκε παρά τις συστηματικές προσπάθειες που έγιναν. Και δεν θα σβήσει χάρη στο ΚΚΕ και στις ριζοσπαστικές δυνάμεις που υπάρχουν και συμπαρατάσσονται στο κίνημα.

Αν και ο συσχετισμός παραμένει αρνητικός, ωστόσο επίσης παραμένει η δυναμική του ΚΚΕ που συνδέεται και με τη μακρόχρονη πείρα του, με τα διδάγματα που έχει πάρει, αλλά και με την ικανότητα αντοχής στις παγίδες της ενσωμάτωσης και της μετάλλαξης.

Είναι κι αυτός ένας όρκος πίστης προς τον λαό μας, προς τους λαούς όλου του κόσμου, στην παγκόσμια εργατική τάξη, που σε κάθε χώρα, σε κάθε ήπειρο, δίνει τις ίδιες μάχες για να γίνει τελικά πραγματικότητα, οριστικά και αμετάκλητα αυτήν τη φορά στον αιώνα μας, η δυνατότητα της πραγματικά ανώτερης σοσιαλιστικής - κομμουνιστικής κοινωνίας.



Κάθε νέος, κάθε νέα που αισθάνεται απέχθεια και βιώνει την εκμετάλλευση από το σημερινό σύστημα, έχει επιλογή και τη δική του θέση στον αγώνα για το σοσιαλισμό - κομμουνισμό!

Το ΚΚΕ νιώθει ιδιαίτερη περηφάνια γιατί την πρώτη μέρα που έπεφτε η κόκκινη σημαία από το Κρεμλίνο, είχε το θάρρος μέσω του «Ριζοσπάστη» να διαλαλήσει «Σύντροφοι, ψηλά τη σημαία! Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών!».

Ούτε μια στιγμή δεν κλονίστηκε η πίστη μας πως η ανερχόμενη δύναμη στην εποχή μας, η εργατική τάξη, με το κίνημά της, εάν το αποφασίσει, μπορεί να ηγηθεί της υπόθεσης της κοινωνικής προόδου, του περάσματος από τον παλιό τρόπο παραγωγής και οργάνωσης της κοινωνίας, τον καπιταλιστικό, στον νέο, τον σοσιαλιστικό - κομμουνιστικό.

Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να καλυφτούν διευρυμένες λαϊκές ανάγκες με μια ριζικά διαφορετική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Η κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής θα απελευθερώσει μεγάλες αναξιοποίητες αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει σήμερα η Ελλάδα.

Η χώρα μας είναι μια πλούσια χώρα και μπορεί να μειώσει την εξάρτησή της από τα διεθνή μονοπώλια σε κρίσιμους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η αξιοποίηση του παραγωγικού μας πλούτου από τον πανεθνικό επιστημονικό σχεδιασμό της παραγωγής και της οικονομίας. Να εξαλείψει οριστικά την αναρχία της παραγωγής, τη ζούγκλα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού για το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Μπορεί να αξιοποιήσει και να κατανείμει σε αυτή την κατεύθυνση το σύνολο του εργατικού δυναμικού της χώρας εξαλείφοντας την ανεργία.

Η εργατική εξουσία θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους που σπαταλώνται σήμερα και δημιουργούν χρέη, στο πλαίσιο της μιας ή άλλης καπιταλιστικής διαχείρισης, με κατάργηση στρατιωτικών δαπανών για τα σχέδια του ΝΑΤΟ, με μονομερή διαγραφή του δημόσιου χρέους το οποίο είναι προϊόν των πολύμορφων πακέτων κρατικής στήριξης των μονοπωλιακών ομίλων.

Όλοι οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν με βάση τις ανάγκες τους δωρεάν σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας αναψυχής, προστασίας των παιδιών και των υπερηλίκων. Τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τους κλαδικούς κρατικούς φορείς θα προωθούν την έρευνα για την επιστημονική πρόβλεψη των διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών.

Η διεύρυνση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων θα συμβάλει στην ουσιαστική συμμετοχή τους στον έλεγχο των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης, αλλά και στην ουσιαστική συμμετοχή στα όργανα εξουσίας.

Ο εργατικός και λαϊκός έλεγχος και η συμμετοχή θα ξεκινά από τις παραγωγικές μονάδες με εκλεγμένους ανακλητούς αντιπροσώπους και θα επεκτείνεται σε κάθε κλάδο και περιοχή.

Στα ανώτερα εκλεγμένα όργανα εξουσίας θα μετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων στις παραγωγικές μονάδες και θα διασφαλίζεται η συμμετοχή των συνεταιρισμένων, των φοιτητών, των συνταξιούχων. Ακόμα

και στο ανώτατο όργανο εξουσίας, για το σύνολο της χώρας, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι δεν θα είναι μόνοι, αλλά ανακλητοί.

Η αποδέσμευση της χώρας από τις αλυσίδες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα διαμορφώσει ευνοϊκούς όρους για τη σύναψη επωφελών διεθνών σχέσεων συνεργασίας. Η σημαντική γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ιδιαίτερα για τη μεταφορά Ενέργειας και εμπορευμάτων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής, διαμορφώνει ευνοϊκό πεδίο διαπραγματευτικής βάσης για τη λαϊκή εξουσία, ιδιαίτερα σε περίοδο όξυνσης των αντιθέσεων, διασάλευσης των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών.

Αυτή είναι η πρόταση που καταθέτουμε σήμερα μέσα στην εργατική τάξη, στο λαό, πρόταση ρεαλιστική γιατί συμφέρει πρώτα απ' όλα την πλειοψηφία του λαού.

Καλούμε, λοιπόν, σε συμπόρευση τον κόσμο με ριζοσπαστική αγωνιστική διάθεση, που δεν πείθεται και αντιδρά στις εμμονές κατά του ΚΚΕ και που, παρά τις όποιες διαφωνίες του μαζί μας, εκτιμά τη δράση μας και την προσπάθειά μας μέσα σε δύσκολες και άνισες συνθήκες, την επιμονή μας στην υπεράσπιση της τιμής, της Ιστορίας 100 χρόνων και των ιδανικών του κινήματος.

Καλούμε ιδιαίτερα σε αυτόν τον δρόμο τους νέους ανθρώπους. Κάθε νέος, κάθε νέα που αισθάνεται απέχθεια και εκμεταλλεύεται από το σημερινό σύστημα, έχει επιλογή και τη δική του θέση στον αγώνα για το σοσιαλισμό - κομμουνισμό.

Παλεύουμε με αισιοδοξία, αντιμετωπίζουμε τις δυ-

σκολίες που γεννά ο δυσμενής συσχετισμός και ο απόηχος της αντεπανάστασης, της ανατροπής του σοσιαλισμού.

Ξέρουμε ότι παρά το πογκρόμ αντικομμουνισμού, διαστρέβλωσης της Ιστορίας, όπως το προχθεσινό κατάπτυστο αντικομμουνιστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά τους τόνους λάσπης που έχουν ρίξει πάνω στο όραμα του σοσιαλισμού, δεν τους βγαίνει.

Μεγαλώνει συνεχώς η δυσαρέσκεια απέναντι στο σημερινό σύστημα, ακόμα κι αν αυτή δεν εκφράζεται προς το παρόν με απόφαση συμμετοχής στον οργανωμένο αγώνα για μια νέα κοινωνία.

Ξέρουμε επίσης πως το καινούργιο δεν διαμορφώνεται, δεν ωριμάζει μια κι έξω, γι' αυτό και ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός ΜΠΟΡΕΙ να μπει ξανά μπροστά για την ανθρωπότητα, αναπτύσσοντας πλέρια και σταθερά τα χαρακτηριστικά του, τα πλεονεκτήματά του.

Αγωνιζόμαστε βαδίζοντας έναν απόκρημνο και δύσκολο δρόμο, πιασμένοι γερά χέρι - χέρι με την εργατική τάξη και τη νεολαία. Γιατί με τους αγώνες, τα όνειρα, τη δύναμή μας, «θα χτίσουμε έναν κόσμο λέφτερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα», τον σοσιαλισμό.

Ζήτω τα 45 χρόνια του Φεστιβάλ της ΚΝΕ! Κοιτάμε μπροστά, πάμε μπροστά! Με την εθελοντική απόφασή μας και την ακλόνητη θέλησή μας να κάνουμε τα όνειρα πραγματικότητα.

Συνεχίζουμε να πολεμάμε και να τραγουδάμε! Καλή δύναμη σε όλους και όλες!



Θεσσαλονίκη



Λάρισα



Πάτρα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις του 45ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή σε περισσότερες από 60 πόλεις σε όλη τη χώρα.



Τα συνδικάτα, οι αγώνες, το δικαίωμα στην απεργία είναι τα όπλα μας...

Δεν τα καταθέτουμε στον αντίπαλο!

Με δύο απεργίες μέσα σε λιγότερο από δέκα μέρες δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, νέοι από χώρους εκπαίδευσης και δουλειάς συγκρούστηκαν με την εργοδοσία, την κυβέρνηση, τα κόμματα του κεφαλαίου και την συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ. Νέκρωσε το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας. Εργαζόμενοι μπλόκαραν πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας από τα κοράκια των τραπεζών. Στήθηκαν απεργιακές φρουρές σε μεγάλα εργοστάσια, στα

σούπερ μάρκετ και μεγάλα εμπορικά καταστήματα. Δόθηκε η μάχη με την κυβέρνηση τη μεγαλοεργοδοσία και με όλους αυτούς που για να παριστάνουν τους "στυλοβάτες της ελληνικής κοινωνίας" ξεζουμίζουν τους εργάτες με ευέλικτες σχέσεις εργασίας, εκμεταλλεύονται απλήρωτους πρακτικάρους, στουμπώνονται με δισεκατομμύρια από αυτά που τους δίνει το αστικό κράτος αρπάζοντας το υστέρημα των εργαζομένων.

Κλιμακώνουν την επίθεση

Η κυβέρνηση της ΝΔ ήρθε να τρέξει με φόρα στο έδαφος που της έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργαζόμενοι ξέρουν τι σημαίνει για τη ζωή τους και η "ανάπτυξη παντού" της ΝΔ και η "δίκαιη ανάπτυξη" του ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει κατά μέσο όρο πάνω από 60 νεκρούς εργαζόμενους κάθε χρόνο. Σημαίνει ελαστική απασχόληση με μέσο μισθό 391 ευρώ!

Όλα αυτά οι εργαζόμενοι τα γνωρίζουν. Για αυτά και άλλα πολλά που αφορούν τον κάθε χώρο δουλειάς, μπορούν να συζητούν στα σωματεία τους. Στα τυπογραφεία, στα εργοστάσια, στις βιομηχανίες τροφίμων, στις τράπεζες και σε όλους τους κλάδους. Στα σωματεία τους μπορούν οι ίδιοι να αποφασίζουν με ποια μορφή πάλης θα παλέψουν για τη ζωή που τους αξίζει. Τη συσπείρωση στα σωματεία και τις ταξικές δυνάμεις τρέμει η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Για αυτό στο πολυνομο-

σχέδιο της κυβέρνησης εμπεριέχεται διάταξη που θέλει να βάλει στο γύψο τη συνδικαλιστική δράση, να φακλώσει τους εργαζόμενους, και να χτυπήσει παραπέρα το απεργιακό δικαίωμα.

Το πολυνομοσχέδιο που θέλει να περάσει η ΝΔ είναι οδοστρωτήρας για τους εργαζόμενους, ειδικά τους νέους. Μια σημαντική του πλευρά αφορά το περαιτέρω χτύπημα στις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ). Εμπεριέχει μια διάταξη που ουσιαστικά λέει πως όποια επιχείρηση επικαλείται οικονομικό πρόβλημα δεν θα μπορεί να μην τις εφαρμόζει. Τι σημαίνει όμως να μην υπάρχει ΣΣΕ σε έναν κλάδο; Σημαίνει:

- Να είναι ο κάθε εργαζόμενος έρμαιο στις ορέξεις του εργοδότη.
- Να μην κατοχυρώνεται πουθενά, τι μισθολογική εξέλιξη θα έχει ο εργαζόμενος στο πέρασμα των χρόνων.
- Να μην καθορίζεται πουθενά αν η επιχείρηση έχει

συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο δουλειάς ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου.

- Να μην υπάρχει κατοχυρωμένο πουθενά το πότε καταβάλλονται οι μισθοί και με τι τρόπο. Έτσι που κάθε εργοδότης θα μπορεί αντί για κομμάτι του μισθού να δίνει κουπόνια για μπισκότα και σοκολάτες.

- Να μην υπάρχει κατοχυρωμένο πουθενά το ωράριο εργασίας. Έτσι που ο κάθε εργοδότης θα αποφασίζει αυτός για τις βάρδιες, το πότε και για πόσο θα δουλεύει ο κάθε εργαζόμενος.

Όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμα είναι απαιτήσεις των καπιταλιστών και σε περιόδους κρίσεις και σε περιόδους ανάπτυξης. Είναι όρος για να εξασφαλιστεί η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων γι' αυτό και η κυβέρνηση "τρέχει" να τα υλοποιήσει.

Θα γίνουμε περισσότεροι και θα τους σαρώσουμε

Οι εργαζόμενοι, ειδικά η νέα βάρδια σε κάθε χώρο, δεν θα συμβιβαστεί με τη μισοδουλειά και τη μισοζωή. Θα παλέψουν σκληρά και θα επιβάλλουν το δικίο τους. Στο κάθε χώρο δουλειάς να δυναμώσει η συζήτηση για κάθε πρόβλημα που απασχολεί τον εργαζόμενο. Από την κάμερα που πλέον μπορεί να έχει πάνω από το κεφάλι του να τον παρακολουθεί και το ποιος επιβαρύνεται με το κόστος για να μετακινηθεί στη δουλειά, μέχρι την απληρωσιά και την απόλυση. Το επόμενο διάστημα θα κριθεί η αντοχή στην επίθεση του κεφαλαίου και η δυνατότητα το εργατικό κίνημα να περάσει στην αντεπίθεση. Σε αυτήν την υπόθεση οι κομμουνιστές θα καταθέσουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Από την απεργιακή περιφρούρηση στο λιμάνι του Πειραιά, την Τετάρτη 2 Οκτώβρη.



ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Νέο ξεκίνημα με το κεφάλι ψηλά!

Χιλιάδες νέοι και νέες κάθονται αυτές τις μέρες για πρώτη φορά στα νέα τους θρανία στις σχολές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Έχουν ελπίδες και όνειρα, αλλά και πολλά ερωτήματα για το τι θα συναντήσουν στη σχολή, στην πρακτική άσκηση, για το αν η σχολή θα έχει ενδιαφέρον, αν θα μπορέσουν να δουλέψουν στο επάγγελμα που επέλεξαν με δικαιώματα. Για να τα καταφέρουν θα χρειαστεί να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους μαζί με τους συναδέλφους τους, κανείς δεν θα τους τα χαρίσει.

Κανένας συμβιβασμός με την άσχημη κατάσταση στις σχολές!

Τα προηγούμενα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις προχώρησαν σε παρεμβάσεις για την "αναβάθμιση" της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η πραγματικότητα όμως, που θα βιώσουν για ακόμη μια χρονιά οι σπουδαστές είναι **σχολές χωρίς υποδομές, εργαστήρια, καθηγητές και βιβλία**. Γι' αυτό **από την πρώτη κιόλας μέρα τα μέλη της ΚΝΕ θα πρωτοστατήσουμε**, ώστε μαζί με πολλούς ακόμα σπουδαστές, **να ανοίξει η συζήτηση** για την οργάνωση, τη διεκδίκηση για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα!

Οι νέοι και οι νέες που ξεκινούν φέτος τις σπουδές τους έχουν κάθε λόγο να παλέψουν ενάντια στην υποχρηματοδότηση των σχολών που δημιουργεί ελλείψεις ακόμα και για τα στοιχειώδη. Στην κατάσταση που τους θέλει να κάνουν μάθημα με φωτοτυπίες, να πληρώνουν για αναλώσιμα, να μην έχουν πάσο για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δωρεάν σίτιση, στέγαση. Έχουν κάθε λόγο να διεκδικήσουν **να μπει τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς της απλήρωτης και ανασφάλιστης πρακτικής**, στους μισθούς - "ανέκδοτο" στη μαθητεία που καταβάλλονται μετά από 3 μήνες.

Μας θέλουν υποταγμένους... δεν θα τους κάνουμε τη χάρη!

Τη στιγμή που οι μεγαλοεπιχειρηματίες επιδοτούνται και εξασφαλίζουν πάμφθηνους εργαζομένους χωρίς δικαιώματα, απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές, οι οικογένειές μας

ματώνουν από φόρους, χαράτσια κ.λπ. και προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τις σχολές μας. Ακούμε συνέχεια, ότι δεν έχουμε δικαιώματα "γιατί είμαστε μαθητευόμενοι", ότι αν δεν διαμαρτυρόμαστε και "δεν ζητάμε πολλά" θα μάθουμε την ειδικότητα, θα εξασφαλίσουμε τη ζωή μας. Με λίγα λόγια ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σκύψουμε το κεφάλι. Αυτή τη λογική καλλιεργούν διευθυντές, εργοδότες, τα κόμματα τα οποία ευθύνονται για την κατάσταση που ζούμε. Τους ενοχλεί να υπάρχει μέσα στις σχολές και στους χώρους δουλειάς ο σπόρος της αμφισβήτησης, να υπάρχουν σπουδαστές που δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση, διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Κάνουμε δική μας υπόθεση την οργάνωση του αγώνα!

Συμμετέχουμε στη Γενική Συνέλευση σε κάθε τμήμα, ειδικότητα, αλλά και στον χώρο δουλειάς, για οτιδήποτε μας απασχολεί και με γνώμη για το τι πρέπει να γίνει. Με αγωνιστές εκπροσώπους στις Επιτροπές, στα 3μελή και 7μελή στις ΕΠΑΣ, στα Διοικητικά Συμβούλια στους Συλλόγους Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, μπορούν να μπουν μπροστά οι πραγματικές ανάγκες μας στις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Έχουμε στο πλευρό μας τα Σωματεία μας από τους αντίστοιχους με την κάθε ειδικότητα κλάδους, που παλεύουν καθημερινά με βάση τα συμφέροντα των εργαζομένων. Μαθαίνουμε τι επικρατεί εκεί, ποια είναι τα δικαιώματά μας και παλεύουμε από κοινού με τους συναδέλφους μας για αυτά!



Από Γενική Συνέλευση των σπουδαστών του Δ.ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου.

Στην Οργάνωση και τον Αγώνα

η ΔΥΝΑΜΗ

για να κάνουμε τις Ανάγκες μας
Πραγματικότητα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για να έχουμε

- ▶ Δωρεάν Βιβλία και Αναλώσιμα
- ▶ Εργαστήρια και Θέρμανση
- ▶ Πληρωμή και ασφάλεια στην πρακτική άσκηση
- ▶ Πιστοποίηση που να παρέχεται δωρεάν με την ολοκλήρωση της σπουδής
- ▶ Δωρεά: Μετακινήσεις στα ΜΜΜ

Ο αγώνας που πρέπει να δώσουμε είναι αγώνας για να βγούμε πιο μορφωμένοι και με περισσότερα δικαιώματα, καλύτερους μισθούς.

Δεν παραιτούμαστε από το δικαίωμά μας στην ουσιαστική μόρφωση, που είναι προϋπόθεση για να γίνουμε καλοί σε όποιο επάγγελμα επιλέξουμε και διεκδικούμε:

- **Ενιαίο Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.**
- **Να καταργηθούν τα διδακτρα.** Χρηματοδότηση αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, να παρέχονται βιβλία, αναλώσιμα και άλλα απαραίτητα υλικά δωρεάν.
- **Μόνη προϋπόθεση για τη δουλειά να είναι το πτυχίο.** Κατάργηση της πιστοποίησης. Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για όλες τις ειδικότητες.
- **Εξασφάλιση έμπειρου και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού,** με μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα.
- **Εξασφάλιση ασφαλών κτηριακών εγκαταστάσεων** για τη δωρεάν στέγαση των σπουδαστών από την επαρχία. Μέχρι τότε επίδομα ενοικίου για όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους. Δωρεάν σίτιση για όλους τους σπουδαστές.
- **Δωρεάν μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς** για όλους τους σπουδαστές.
- **Η πρακτική άσκηση να είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με κατοχυρωμένα δικαιώματα, σύγχρονες υποδομές και εργαστήρια,** ώστε να μπορούν οι σπουδαστές να γίνουν καλοί τεχνίτες, τεχνικοί και επαγγελματίες που θα μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της τεχνικής και της επιστήμης.

Η ζωή που ονειρευόμαστε, με αξιοπρέπεια, με σύγχρονα δικαιώματα που να καλύπτουν τις ανάγκες μας μπορεί να γίνει πράξη!

Το σύστημα αυτό έχει φάει τα ψωμιά του. Είναι σύγχρονο και αναγκαίο σήμερα να παλέψουμε για την κοινωνία που θα έχει στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό. Σε αυτή την κοινωνία, κανένας εργαζόμενος δε θα περισσεύει. Θα εξασφαλίζεται σε όλους σταθερή δουλειά με δικαιώματα, χωρίς ανεργία και ανασφάλεια. Η ολόπλευρη μόρφωση, η υγεία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, η ξεκούραση και η ψυχαγωγία θα είναι εξασφαλισμένα για όλο τον λαό.

Σωτηρία Αγγελινιάδη,
μέλος της ΚΕΟΕ και της Εργατικής Επιτροπής
του ΚΣ της ΚΝΕ

Να επηρεάσουμε περισσότερους με τη ριζοσπαστική δύναμη των ιδεών μας

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε η έκδοση της Ιδεολογικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ με τίτλο: «**Αντεπίθεση για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, τον Σοσιαλισμό**». Η έκθεση παίρνοντας αφορμή από ερωτήματα που προβληματίζουν όλους τους νέους ανθρώπους και βάζει στο επίκεντρο την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, για την κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο τον Σοσιαλισμό-Κομμουνισμό. Με αυτή την αφορμή ο «Οδηγητής» συζήτησε με τον **Θανάση Σγούρο μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ και Γραμματέα του ΣΠ Κεντρικής Μακεδονίας της ΚΝΕ**.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

“Οδηγητής”: Γιατί η ΚΝΕ πήρε τη συγκεκριμένη περίοδο την πρωτοβουλία να προχωρήσει σε μια τέτοια έκδοση της Ιδεολογικής Επιτροπής του ΚΣ της Οργάνωσης; Πώς μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί και από το 12^ο Συνέδριο;

Θανάσης Σγούρος: Οι Οργανώσεις της ΚΝΕ όλους τους προηγούμενους μήνες κατά τη διάρκεια των εκλογικών μαχών, πραγματοποιήσαμε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα φτάνοντας σε χιλιάδες νέους. Συζητώντας γύρω από τα ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα, διαπιστώσαμε ότι είναι κοινός οι προβληματισμοί πολλών ανθρώπων σε αυτές τις ηλικίες που τους απασχολούν ερωτήματα όπως: μπορούν σήμερα τα πράγματα να γίνουν διαφορετικά, υπάρχει δυνατότητα να ζήσω καλύτερα, θα μπορούσα να αποκτήσω ποτέ όσα ονειρεύομαι και έχω ανάγκη, θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει μέσα από αγώνες; Την απάντηση σε αυτά και άλλα τέτοια ερωτήματα επιδιώκουμε να δώσει η νέα έκδοση της ΙΕ του ΚΣ. **Θέλουμε να διακινήσουμε την έκδοση πλατιά στη νεολαία, μέσα στην προσπάθεια των μελών και των φίλων της ΚΝΕ να δημιουργηθούν αγωνιστικές διεργασίες σε όλους τους χώρους μόρφωσης και δουλειάς.** Να βάλουμε στο επίκεντρο της συζήτησης το “Υπάρχει διέξοδος από όσα ζούμε και δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας σήμερα;”. Να δίνουμε απάντηση στο παραπάνω θεωρούμε ότι είναι καθοριστικό στην

προσπάθεια που κάνουμε να επηρεάσουμε περισσότερους με τη ριζοσπαστική δύναμη των ιδεών μας, να τραβήξουμε κι άλλους νέους στην πάλη για το σοσιαλισμό, οικοδομώντας γερές Οργανώσεις της ΚΝΕ παντού. Αυτό το στόχο θέσαμε και στο 12^ο Συνέδριό μας.

“Ο”: Η έκδοση κυκλοφόρησε στις εκδηλώσεις του 45^{ου} Φεστιβάλ ΚΝΕ-“Οδηγητή”. Πώς έχει αγκαλιαστεί μέχρι τώρα από τις Οργανώσεις, τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ και πώς σχεδιάζεται η αξιοποίησή της το επόμενο διάστημα;

Θ.Σ.: Η κυκλοφορία τις μέρες του Φεστιβάλ έδειξε ότι υπήρχε ανάγκη για μια τέτοια έκδοση, αφού πραγματικά αγκαλιάστηκε και κίνησε το ενδιαφέρον στους χιλιάδες νέους που πέρασαν τις πύλες του Φεστιβάλ, τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Για πολλούς νέους η έκδοση αυτή ήταν το έναυσμα για να έρθουν σε επαφή για πρώτη φορά με το πολιτικό βιβλίο, ενώ για άλλους ήταν η συνέχεια στα ερωτήματα που τους απασχολούν εδώ και καιρό. **Ήδη οι Οργανώσεις της ΚΝΕ, οργανώνοντας την παρέμβασή τους για τους μήνες που ακολουθούν, έχουν προγραμματίσει πλήθος συσκέψεων και μικροσυσκέψεων με το περιεχόμενο της έκδοσης με σκοπό να συζητηθεί και να διακινηθεί πλατιά.** Δε θέλουμε όμως να αξιοποιηθεί η έκδοση αυτή μόνο σε ορισμένες εκδηλώσεις ή βιβλιοπαρουσιάσεις. Επιδιώκουμε να αποτελέσει καθημερινό σύντροφο στην παρέμβαση των Οργανώσεων τους επόμενους μήνες, να δώσει ώθηση στη συζήτηση που ανοίγει σε όλους τους χώρους απαντώντας πιο αποτελεσματικά τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Να φθάσει στα χέρια χιλιάδων νέων που βιώνουν τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτού του συστήματος. Να αποτελέσει αφορμή με πολλούς από αυτούς να κουβεντιάσουμε για την οργάνωση τους στην ΚΝΕ.

“Ο”: Πείτε μας μερικά παραδείγματα για το τι θα βρει κανείς στις σελίδες της έκδοσης, τι καινούριο θα μάθει αν τη διαβάσει;

Θ.Σ.: Η έκδοση αυτή νομίζουμε ότι βοηθάει να βάλει σε μια τάξη τις σκέψεις κάθε νέου ανθρώπου. Γιατί ξέρουμε ότι βλέπει γύρω του να έχει μαζευτεί πολλή αδικία, βιώνει καθημερινά πράγματα που τον εξοργίζουν, αλλά

αδυνατεί να δώσει απάντηση στο γιατί συμβαίνουν αυτά. Άρα το πρώτο “καινούργιο” πράγμα που θα μάθει κάποιος μέσα από την έκδοση αυτή, η πρώτη απάντηση που θα πάρει είναι στο ερώτημα “γιατί”. Γιατί υπάρχει αδικία, εκμετάλλευση, γιατί δεν ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία, γιατί ασκείται η αντιλαϊκή πολιτική, γιατί το σημερινό αστικό κράτος στρέφεται απέναντι στο λαό; Το δεύτερο ερώτημα, για το οποίο θέλουμε να μάθει ή να προβληματιστεί για την απάντηση ο αναγνώστης της έκδοσης είναι το “πώς”. Πως γίνεται να αλλάξουν όλα όσα ζούμε και μας ενοχλούν, πως γίνεται να φτιαχτεί μια διαφορετική κοινωνία, πως μπορούμε να έρθουμε αντιμέτωποι με αντιπάλους που παρουσιάζονται φαινομενικά πανίσχυροι; Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν επιδιώκουμε ο αναγνώστης απλά να διαβάσει και να μάθει για κάτι, όπως μαθαίνει μια θεωρία ή ένα μάθημα. Θέλουμε οι σελίδες της έκδοσης, να πυροδοτήσουν εκ νέου ερωτήματα και προβληματισμό που θα δένεται με την ίδια τη συμμετοχή του αναγνώστη στην πάλη, με την επαφή του με τους κομμουνιστές, με τη δουλειά που κάνουν μέσα στη νεολαία οι Οργανώσεις της ΚΝΕ. **Να κερδίσει πλατύτερα έδαφος σε περισσότερες νεανικές συνειδήσεις, η θέση: μπορούμε σήμερα να ζήσουμε αλλιώς γιατί υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να δώσουμε διέξοδο στα προβλήματα μας, μέσα από τον αγώνα μας για άλλη κοινωνία, το σοσιαλισμό.**



ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ κρίση και τη διάσπαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

την περίοδο 1989-1991

Το διάστημα 2019-2021 συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κορύφωση της πορείας της αντεπανάστασης στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και τις σοσιαλιστικές χώρες στην Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Τα ίδια χρόνια εκδηλώθηκε η κρίση και η διάσπαση - της ΚΝΕ κυρίως το 1989 - του ΚΚΕ το 1991. Αντίστοιχες εξελίξεις δρομολογήθηκαν στα ΚΚ σε όλο τον κόσμο. Με αφορμή αυτά τα σημαντικά γεγονότα ήδη φιλοξενείται πληθώρα αρθρογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ετοιμάζονται ή κυκλοφορούν εκδόσεις με σκοπό να διαστρεβλώσουν τόσο τα ιστορικά γεγονότα όσο και να δημιουργήσουν συγχύσεις για τον χαρακτήρα και την πολιτική του ΚΚΕ, παρά να συμβάλουν σε ένα γόνιμο προβληματισμό άντλησης ουσιαστικών ιδεολογικών και πολιτικών συμπερασμάτων για διαμόρφωση επαναστατικής στρατηγικής.

Αυτές τις κρίσιμες εξελίξεις για να τις δούμε ολοκληρωμένα σημαίνει να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο "πώς" και το "γιατί" έγινε η μία ή η άλλη επιλογή. Έχει σημασία να κατανοηθεί σε ποιο πλαίσιο αναπτύχθηκαν και ενισχύθηκαν ομορτυνιστικές παρεκκλίσεις στη στρατηγική και στο πρόγραμμα του ΚΚΕ που οδήγησαν σε αντίστοιχες επιλογές. Μελετάμε την Ιστορία όχι απλά για να καταγράψουμε καμπές και δυσκολίες, λαμπρές στιγμές και περιόδους ανόδου της ταξικής πάλης, αλλά για να εξοπλιστούμε στις σημερινές μάχες με τα συμπεράσματα από την ηρωική ιστορία του ΚΚΕ. Γιατί οργανωθήκαμε στη νεολαία του ΚΚΕ με σκοπό να βάλουμε πλάτη στην υπόθεση για την οποία ιδρύθηκε και υπάρχει το Κόμμα: στην επαναστατική ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος και στην οικοδόμηση της νέας κοινωνίας, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Η κριτική εξέταση και επανεκτίμηση θέσεων και πολιτικών επιλογών, αφορά την αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας, δεν μηδενίζει την ιστορική πορεία, δράση και προσφορά του Κόμματος, των μελών και των στελεχών του. Τον μηδενισμό τον παρά-



Το 5^ο Έκτακτο Συνέδριο της ΚΝΕ, Μάρτης 1990.

γει η «λαθολογία», δηλαδή η χρησιμοποίηση των λαθών για άρνηση της αναγκαιότητας ύπαρξης της πολιτικής πρωτοπορίας της εργατικής τάξης του ΚΚΕ, της αμφισβήτησης του ρόλου, της ηρωικής ιστορίας της ταξικής πάλης στην Ελλάδα με την καθοδήγηση του ΚΚΕ, για εγκατάλειψη ιδεολογικών αρχών, για αιτιολόγηση ομορτυνιστικών επιλογών.

Για την πληρέστερη κατανόηση των εξελίξεων στη στρατηγική του ΚΚΕ από το 1968 έως το 1991 κρίνουμε σκόπιμο να μελετηθεί το κείμενο του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ με τίτλο "Η πορεία αποκατάστασης του επαναστατικού χαρακτήρα του ΚΚΕ" που είναι δημοσιευμένο στην "Κομμουνιστική Επιθεώρηση" (τεύχος 6, 2013).

Τα βασικά γεγονότα

Μάιος 1987:

Πραγματοποιείται το 12^ο Συνέδριο του ΚΚΕ. Προσανατολίζει στη συγκρότηση συνασπισμού των "αριστερών δυνάμεων" με κυβερνητικό στόχο.

Δεκέμβριος 1988:

Δημοσιεύτηκε το "Κοινό Πόρισμα ΚΚΕ-ΕΑΡ". Προηγήθηκαν οι διαβουλεύσεις του ΚΚΕ με την ΕΑΡ (μετεξέλιξη του "ΚΚΕ Εσωτερικού").

7 Απρίλη 1989:

Ανακοινώνεται η συγκρότηση των κεντρικών οργάνων του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου (στο εξής ΣΥΝ) με Πρόεδρο τον Χ. Φλωράκη (ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ) και γραμματέα τον Λ. Κύρκο (από την ΕΑΡ) και Πολιτική Επιτροπή με 28 μέλη.

Ιούνιος-Ιούλιος 1989:

Από τις βουλευτικές εκλογές δεν προκύπτει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μετά τη διαδικασία διερευνητικών εντολών, στις 2 Ιουλίου σχηματίζεται η κυβέρνηση Τζ. Τζανετάκη με συμμετοχή της ΝΔ και του ΣΥΝ.

11 Ιούλη 1989:

Η ΚΕ του ΚΚΕ εκλέγει νέο Γραμματέα τον Γρηγόρη Φαράκο.

Σεπτέμβριος 1989:

Εκδηλώνεται η κρίση στην ΚΝΕ. Αποχωρεί η πλειοψηφία του ΚΣ και ο Γραμματέας Γ. Γράψας.

Οι επιπτώσεις της νίκης της αντεπανάστασης στο ΚΚΕ την περίοδο 1989-1991

Η ολοκλήρωση της πορείας της αντεπανάστασης την περίοδο 1989-1991 και ο αιφνιδιασμός που προκάλεσε αυτή η εξέλιξη θα είχε τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο ΚΚΕ αν δεν υπήρχε αλληλεπίδραση με τους δικούς του εσωτερικούς παράγοντες. Αυτοί αφορούσαν πρώτα απ' όλα την προγραμματική του αντίληψη και τις πολιτικές του επιλογές που προέκυψαν απ' αυτήν δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη συγκροτημένης ομορτουμιστικής αντίληψης μέσα στην ίδια την Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) και το Πολιτικό Γραφείο (ΠΓ) της ΚΕ του ΚΚΕ και στη συνέχεια σε όλο το Κόμμα. **Το έδαφος αφορούσε τη λαθεμένη, περί των δύο "σταδίων", προγραμματική αντίληψη του ΚΚΕ που πηγάζει από παλιότερες προγραμματικές επεξεργασίες και επαναδιατυπώθηκε στο Πρόγραμμα που ψήφισε το 10^ο Συνέδριό του το 1978, αντίληψη βεβαίως που ήταν κυρίαρχη στο Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα. Το γεγονός αυτό όμως δεν αναιρούσε τη δική του ευθύνη ως προς την αποδοχή της και την προσαρμογή της στην Ελλάδα. Η γενικότερη προγραμματική αντίληψη του ΚΚΕ για τα στάδια και τις αντίστοιχες συμμαχίες οδήγησε τελικά στην επιλογή συγκρότησης του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου (1989), που "διορίσθησε" σταδιακά σε έναν τρόπο λειτουργίας ενιαίου κόμματος.** Η επιλογή της ίδρυσής του και η λαθεμένη συμμετοχή του στον σχηματισμό των αστικών κυβερνήσεων Τζανετάκη (ΝΔ-Συνασπισμός) και Ζολώτα (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Συνασπισμός) εξέφραζαν την ενίσχυση του ομορτουμιστικού ρεύματος και ταυτόχρονα ενίσχυαν παραπέρα αυτό το ρεύμα στην καθοδήγηση και στις γραμμές του ΚΚΕ. Η κατάσταση αυτή έδωσε τη δυνατότητα να ισχυροποιηθεί η επίθεση της αστικής τάξης για τη διάλυση του ΚΚΕ, που είχε σχεδιαστεί από τις συμμαχικές δυνάμεις στον Συνασπισμό, σε σύμπραξη με ηγετικά και άλλα στελέχη του Κόμματος.

Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες στο 13^ο Συνέδριο (Φλεβάρης 1991) αντιστάθηκαν στις πιέσεις σοσιαλδημοκρατικών και αστικών δυνάμεων στο πλαίσιο του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου και διέψευσαν τις προσδοκίες της αστικής τάξης ότι το ΚΚΕ, σταδιακά, θα οδηγούνταν στην πλήρη διάχυσή του στον Συνασπισμό της Αριστεράς και στην τελική αυτοδιάλυσή του.

Η πορεία της ΚΝΕ είναι αντικειμενικά αδιάσπαστα δεμένη με την πορεία του ΚΚΕ, συνολικά με την πορεία διαμόρφωσης της στρατηγικής του

Η ΚΝΕ δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τις αντεπαναστατικές ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες την περίοδο 1989-1991 και την κρίση που πέρασε το ΚΚΕ. **Η κρίση που υπέβασκε στο ΚΚΕ μελετημένα και μεθοδικά μεταφέρθηκε και μέσα στην ΚΝΕ με ευθύνη των "δεξιών" και των "αριστερών" ομορτουμιστών. Και οι δύο ομαδοποιήσεις που δρούσαν καθαρά ως "φράξιες", ως αλληλοτροφοδοτούμενα κέντρα, αλληλεπικαλύπτονταν και αλληλοσυνεργάζονταν, δεν ασκούσε κριτική η μία στην άλλη, ενώ εμφανίζονταν με εκ διαμέτρου διαφορετικές απόψεις. Στην πραγματικότητα συνέβαινε το αντίθετο: είχαν πλήρη σύμπτωση μεταξύ τους όσον αφορά την πολεμική κατά της πλειοψηφίας της ΚΕ με στόχο την αλλοίωση του επαναστατικού χαρακτήρα του Κόμματος, την ανοιχτή απομάκρυνση του από τον μαρξισμό-λενινισμό.**

Το ΚΚΕ μπόρεσε να σταθεί όρθιο σε αυτές τις πρωτόγνωρες, δύσκολες συνθήκες για το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα. Υπερασπίστηκε τις θεμελιακές αρχές και τα χαρακτηριστικά ενός Κομμουνιστικού Κόμματος, την κοσμοθεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού,

τον μαρξισμό-λενινισμό, τον προλεταριακό διεθνισμό, τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, τις νομοτέλειες της σοσιαλιστικής οικονομίας και κοινωνίας, αρχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντικομμουνιστικής και ομορτουμιστικής επίθεσης. Στάθηκε αντίθετο στον μη-δενισμό της πορείας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης κατά τον 20^ο αιώνα, ανέδειξε την προσφορά του σοσιαλισμού και του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος, τη διαχρονική επικαιρότητα της ταξικής πάλης ως μοναδικής κινητήριας δύναμης για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης με την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού.

Χάρη στην ανασυγκρότηση του ΚΚΕ, η ΚΝΕ κατάφερε να ξεπεράσει προβλήματα και συγχύσεις, που εκφράστηκαν και στα Συνέδριά της (4^ο - 1988 και 5^ο Έκτακτο Συνέδριο - 1990), που αφορούσαν την αμφισβήτηση του πολιτικού και ιδεολογικού καθοδηγητικού ρόλου του Κόμματος στην ΚΝΕ, την αμφισβήτηση του ίδιου του χαρακτήρα της ΚΝΕ, το σχέδιο για διάλυσή της και διάχυση των δυνάμεών της στα πλαίσια του Συνασπισμού ή μιας ευρύτερης λεγόμενης "αριστερής" νεολαίας. Αυτές οι προσπάθειες έφεραν την ΚΝΕ στα πρόθυρα της διάλυσης με τις δύο διασπάσεις το 1989 και το 1991.



Από τις εργασίες του 13^{ου} Συνεδρίου του ΚΚΕ, Φλεβάρης 1991. Στο κείμενο με τίτλο "Προγραμματικές κατευθύνσεις του ΚΚΕ στο 13^ο Συνέδριο" αποτυπώνεται η μεγάλη επίδραση των ομορτουμιστικών απόψεων στις γραμμές του Κόμματος, σε περίοδο βαθιάς ιδεολογικής-πολιτικής κρίσης για το Κόμμα, αλλά και το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα, σε συνθήκες που η αντεπανάσταση στην ΕΣΣΔ όδευε στην επικράτηση της. Η ΚΕ του ΚΚΕ που εκλέχθηκε με οριακή πλειοψηφία, υποστήριξε τη συνέχιση ύπαρξης του ΚΚΕ.

22 Σεπτέμβρη 1989:

Δημοσιεύεται η απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ για τη νεολαία. Ορίζεται επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Σήφη Κωτσαντή, για την ανασυγκρότηση της ΚΝΕ.

Νοέμβρης 1989:

Από τις νέες βουλευτικές εκλογές προέκυψε η Οικουμενική Κυβέρνηση του Ξ. Ζολώτα με συμμετοχή της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ. Τον ίδιο μήνα αποχωρούν 8 μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ. Τα αποχωρήσαντα στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ κινούνται για τον σχηματισμό νέου πολιτικού φορέα που εμφανίστηκε ως Νέο Αριστερό Ρεύμα (ΝΑΡ), τον Γενάρη του 1990.

Μάρτης 1990:

Συνήλθε το 5^ο Έκτακτο Συνέδριο της ΚΝΕ, εξέλεξε ΚΣ με Γραμματέα τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ιούνιος 1990:

Η ΚΕ του ΚΚΕ δεν εγκρίνει το προσχέδιο Θέσεων για το 13^ο Συνέδριο. Φανερώνεται το μέγεθος της κρίσης και ο υπονομευτικός ρόλος του τότε ΓΓ της ΚΕ Γρ. Φαράκου. Από τότε μέχρι και το 13^ο Συνέδριο, αλλά και μετά απ' αυτό, το Κόμμα συγκλονίζεται από την κρίση, ενώ η πάλη που διεξάγεται έχει ως επίκεντρο την ίδια την ύπαρξή του.

Φλεβάρης 1991:

Πραγματοποιείται το 13^ο Συνέδριο του ΚΚΕ. Εκλέγεται νέα ΚΕ η οποία οριακά εκλέγει Γενική Γραμματέα την Αλέκα Παπαρήγα.

Μάρτης 1991:

Η Μαρία Δαμανάκη -τότε μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ- ανέλαβε πρόεδρος του ΣΥΝ (στη θέση του Χαρίλαου Φλωράκη), θέση που αξιοποίησε ενάντια στο ΚΚΕ.



24 Ιούνη 1991. Συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Πεδίον του Άρεως, με ομιλήτρια την Αλέκα Παπαρήγα.

Τόσο η φράξια που αποχώρησε από το ΚΚΕ το 1991 συγκροτώντας σε ξεχωριστό κόμμα τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου (τον πρόγονο του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ) όσο και αυτή που αποχώρησε το 1989, συγκροτώντας το Νέο Αριστερό Ρεύμα (σφετεριζόμενοι μάλιστα ακόμα και τον τίτλο της ΚΝΕ και τον "Οδηγητή" για κάποιο διάστημα), συμφωνούσαν στα κομβικής σημασίας ζητήματα που τέθηκαν τα οποία μεταξύ άλλων ήταν:

- η απάρνηση του πρωτοπόρου ρόλου της εργατικής τάξης και η αναζήτηση "νέων υποκειμένων" της επανάστασης.
- Η απόρριψη και ο μηδενισμός για τον σοσιαλισμό και τη σοσιαλιστική οικοδόμηση τον 20^ο αιώνα.
- Η απόρριψη του Κόμματος Νέου Τύπου, των μαρξιστικών λενινιστικών αρχών συγκρότησης και λειτουργίας του επαναστατικού κόμματος.
- Ο αναθεωρητισμός και η άρνηση του Μαρξισμού - Λενινισμού, ως επαναστατικής κοσμοθεωρίας του ΚΚ.
- Η προσπάθεια να αποκοπεί και να αντιπαρατεθεί η ΚΝΕ στο Κόμμα ή να μετασχηματισθεί σε μια άμορφη και άχρωμη πολιτική οργάνωση νεολαίας με διάλυση των αρχών λειτουργίας της Οργάνωσης, παράλυση της δράσης της, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για αυτό τον σκοπό.

Τα χρόνια που κύλησαν έδειξαν επίσης ότι σε μια πορεία δυνάμεις που βρίσκονταν σε υποτιθέμενα αντιτιθέμενα στρατόπεδα συνέκλιναν πολιτικά στους στόχους μεταβατικών κυβερνήσεων και προγραμμάτων, που θα άνοιγαν δήθεν τον δρόμο

για τον σοσιαλισμό. Τέτοιες δυνάμεις είτε μέσα από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν την αυταπάτη της "αριστερής διακυβέρνησης", είτε μέσα από τις γραμμές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έδωσαν σε αυτές τις αυταπάτες "αντικαπιταλιστικό άλλοθι". Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δυνάμεις αυτές συνέκλιναν και στην επίθεση απέναντι στο ΚΚΕ για το γεγονός της στάσης του απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και την ανάδειξη του σε κυβερνητική δύναμη. Η εξέλιξη βεβαίως δικαίωσε το ΚΚΕ και οδήγησε σε αδιέξοδο τέτοιες δυνάμεις.

Το 2019 δεν είναι 1989...

Από εκείνα τα γεγονότα μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Η μάχη τελικά κερδήθηκε. Το ΚΚΕ έμεινε όρθιο, κρατώντας όρθια και την Οργάνωσή μας. Ξεκίνησε η βασανιστική προσπάθεια ανασυγκρότησης των οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Όταν όλοι κήρυτταν το "τέλος της ταξικής πάλης" το ΚΚΕ, παράλληλα με την ανασυγκρότηση των οργανώσεων του και της ΚΝΕ, ξεκίνησε τη μελέτη της πορείας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην ΕΣΣΔ, τη μελέτη των αιτιών, ιδιαίτερα των εσωτερικών, που οδήγησαν στη νίκη της αντεπανάστασης, την πορεία εξέλιξης της στρατηγικής του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος και προφανώς την ιστορία και την εξέλιξη της στρατηγικής του ΚΚΕ. **Βήμα-βήμα, με πολύ κόπο και συλλογικά, το ΚΚΕ ξεκίνησε να αποκαθιστά τον επαναστατικό του χαρακτήρα εμπλουτίζοντας τη στρατηγική του. Καρπός αυτής της προσπάθειας αποτελεί το Πρό-**

γραμμα του ΚΚΕ που έχει ενσωματώσει τα συμπεράσματα από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, που τεκμηριώνει πως ο χαρακτήρας της επανάστασης στην Ελλάδα θα είναι σοσιαλιστικός, πως ανάμεσα στην αστική και την εργατική εξουσία δεν υπάρχει καμία ενδιάμεση εξουσία.

Η πρόσφατη πείρα από την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα του 3% σε κυβερνητικό κόμμα με τη στήριξη ισχυρών κέντρων της αστικής τάξης και των ευρωατλαντικών της συμμάχων και η αναχαίτιση της προσπάθειας να συρθεί το ΚΚΕ σε συμμετοχή, στήριξη ή ανοχή μίας κυβέρνησης αστικής διαχείρισης, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε νέα πολύτιμα εφόδια στον καθημερινό αγώνα, έδωσε νέα δυναμική στην επαναστατική πολιτική του ΚΚΕ, απέδειξε πως το ΚΚΕ είναι συνεπές με τις αρχές και τους στόχους για τους οποίους ιδρύθηκε. **Η θέση του ΚΚΕ για άρνηση συμμετοχής σε αστική κυβέρνηση είναι θέση επαναστατική, θέση που βοηθάει στη χειραφέτηση από την αστική ιδεολογία αλλά και από τις χρεοκοπημένες δήθεν λύσεις που σερβίρει ο οπορτουνισμός. Είναι θέση που δυνάμωσε την αντικαπιταλιστική γραμμή πάλης, που εξοπλίζει και ανοίγει δρόμο για το πραγματικά σύγχρονο και νέο: την πάλη για την ανατροπή, δηλαδή για το επαναστατικό πέρασμα στον σοσιαλισμό-κομμουνισμό.**

Ψάξ' το παραπάνω

1. "Η πορεία αποκατάστασης του επαναστατικού χαρακτήρα του ΚΚΕ," κείμενο του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Κομμουνιστική Επιθεώρηση, τεύχος 6/2013
2. "Η στρατηγική σημασία της άρνησης συμμετοχής του ΚΚΕ σε αστική κυβέρνηση", της Αλέκας Παπαρήγα, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ, Κομμουνιστική Επιθεώρηση, τεύχος 5/2019
3. "Διακήρυξη του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ για τα 50 χρόνια ζωής και δράσης της ΚΝΕ", κείμενο της έκδοσης "Η 50χρονη πορεία της ΚΝΕ είναι η νεανική έφοδος στο μέλλον, για τον νέο κόσμο, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό", εκδόσεις "Σύγχρονη Εποχή"
4. "Η δύσκολη περίοδος της κρίσης και της διάσπασης της ΚΝΕ", του Σήφη Κωτσαντή, ο.π
5. Λεύκωμα για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ, Ενότητα 1974-1991, σελ. 348-351

15Μάρτ 1991:

Δημοσιεύεται η "Ανοιχτή Επιστολή της ΚΕ του ΚΚΕ προς όλα τα μέλη του Κόμματος" που εξηγεί την κρισιμότητα των στιγμών.

16 Ιούνη 1991:

Ανακαλείται η αντιπροσωπία του ΚΚΕ στον ΣΥΝ. Είχε προηγηθεί η συγκρότηση του ΣΥΝ σε ενιαίο Κόμμα.

24 Ιούνη 1991:

Η ΚΕ του ΚΚΕ ανακοινώνει ποινές για τα μέλη της που έπαιζαν υπονομευτικό ρόλο και ήθελαν τη διάλυση του ΚΚΕ και τη διάχυσή του στον ΣΥΝ. Την ίδια μέρα πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις του ΚΚΕ στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Στη συνέχεια αποχωρούν 45 μέλη της ΚΕ προς τον ΣΥΝ.

Τέλος Ιούνη:

Αποχωρεί η πλειοψηφία του ΚΣ της ΚΝΕ και ο Γραμματέας του.

Ιούλιος 1991:

Σύσκεψη στελεχών και μελών της ΚΝΕ στην Αθήνα για την ανασυγκρότηση της Οργάνωσης.

18 Δεκέμβρη 1991:

Ξεκινά το 14^ο Συνέδριο του ΚΚΕ και εκλέγει νέα ΚΕ, η οποία επανεκλέγει ΓΓ την Αλέκα Παπαρήγα. Η ανασυγκρότηση του Κόμματος ξεκινά.

Ένα μνημείο, ελάχιστος φόρος τιμής στους αλύγιστους της Γυάρου

Αεροφωτογραφία των φυλακών της Γυάρου.

Η ΚΕ του ΚΚΕ, με αφορμή τα 100 χρόνια ηρωικής πορείας του Κόμματος, που συμπληρώθηκαν το 2018, διοργάνωσε καλλιτεχνικό διαγωνισμό φιλοτέχνησης μνημείων που πρόκειται να τοποθετηθούν στα δύο μαρτυρικά νησιά, της Μακρονήσου και της Γυάρου. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής για όλους αυτούς που εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν ή άφησαν τη ζωή τους

σε αυτά τα δύο κολαστήρια. Όπως ανακοίνωσε η ΚΕ του ΚΚΕ το μνημείο της Γυάρου είναι στην τελική ευθεία της τοποθέτησής του και τα αποκαλυπτήριά του θα γίνουν με **εκδήλωση το Σάββατο 12 Οκτώβρη, στην οποία θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας**. Με αυτή την αφορμή, ας γνωρίσουμε κάποια βασικά στοιχεία από την ιστορία της Γυάρου.

Το "Θανατονήσι"

Η Γυάρος ή Γιούρα βρίσκεται στις Κυκλάδες, ανάμεσα στην Άνδρο, τη Σύρο και την Κέα και είναι ακατοίκητη. Υπήρξε τόπος εξορίας κυρίως το διάστημα 1947-1952 και αργότερα, την περίοδο της Χούντας. **Και τις δύο περιόδους υπολογίζεται ότι πέρασαν από εκεί συνολικά πάνω από 25.000 εξόριστοι.** Το προσωνύμιο "Θανατονήσι" βγήκε γιατί οι πολιτικοί κρατούμενοι έζησαν σε αυτό το αφιλόξενο ξερονήσι μια φρίκη στερήσεων και βασανιστηρίων, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που βρήκαν εκεί τον θάνατο. Η φυματίωση θέριζε το 60% με 70% των εξορίστων.

Τα βασανιστήρια

Προκειμένου να αποσπάσουν από τους κρατούμενους δηλώσεις αποκήρυξης του ΚΚΕ, τους ασκούσαν εξοντωτική σωματική και ψυχολογική βία. Το μαρτύριο



Σκίτσο που αναπαριστά το μαρτύριο της συκιάς.

του κουβαλήματος της πέτρας, της δίψας και τα μεσαιωνικά βασανιστήρια στη συκιά, από όπου κρεμούσαν τους κρατούμενους απ' τους αγκώνες νύχτες ολόκληρες και το πρωί έδερναν εκεί πάνω το παραλυμένο τους κορμί, είναι μόνο κάποια παραδείγματα της φρίκης. Οι βασανιστές, εκμεταλλεόμενοι τη μορφολογία του εδάφους δημιούργησαν και νέα απάνθρωπα βασανιστήρια. Χαρακτηριστικό ήταν το "ηλιακό πειθαρχείο": σε μια απότομη χαράδρα, που το πρωί την έπιανε όλη την ώρα ο ήλιος και το βράδυ είχε πολλή υγρασία και αέρα, περιφράζανε τους εξόριστους. Τους άφηναν εκεί μέρες ολόκληρες μέχρι να χάσουν τα μυαλά τους ή ακόμα και να πεθάνουν. Λίγο πιο πέρα στέκουν ακόμα και σήμερα οι σταυροί από τους τάφους των μαρτύριων της Γυάρου.

Οι εξόριστοι κομμουνιστές οργανώθηκαν και αντιστάθηκαν

Ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι κομμουνιστές δεν το έβαλαν κάτω. Οργανώθηκαν και αντιστάθηκαν. Ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του στρατοπέδου, εμφανίζονται οι πρώτοι παράνομοι πυρήνες του ΚΚΕ στον Α' Όρμο. Στόχος των κομματικών πυρήνων ήταν η συλλογική αντιμετώπιση της βίας και των μέτρων που λαμβάνονταν από τον ταξικό αντίπαλο, ο συντονισμός της εσωτερικής ζωής και η ενημέρωση των εξορίστων για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και διεθνώς. Αποκορύφωμα της οργανωμένης αντίστασης των



Το έργο "Ρωγή" του γλύπτη Αντώνη Μυρωδιά τοποθετείται στη Γυάρο.

εξορίστων ήταν η μαζική διαδήλωση για τον θάνατο του αγωνιστή Κώστα Συρινιώτη, κατά την οποία 6.000 περίπου εξόριστοι συνόδευσαν τον νεκρό με συνθήματα όπως "Αθάνατος" και "Τιμημένο ΚΚΕ".

Κάλεσμα οικονομικής ενίσχυσης

Με δεδομένο το αυξημένο οικονομικό κόστος που έχει η διαδικασία κατασκευής και τοποθέτησης των μνημείων, η ΚΕ του ΚΚΕ απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης και ζητάει τη συνδρομή του για την ολοκλήρωση αυτού του έργου.

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν στις κατά τόπους Κομματικές Οργανώσεις και στον "Ριζοσπάστη".



Στον αέρα η δωρεάν και ασφαλής στέγαση

των φοιτητών στη Χαλκίδα!

Από την αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς απασχολεί το γεγονός ότι για χιλιάδες φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους, οι τιμές των ενοικίων είναι... στον θεό. Έχουμε ακούσει πως έχει επηρεάσει το Airbnb, έχουν βγει μέχρι και οδηγοί για το πως θα βρεις φθηνό ενοίκιο. Τι λείπει από τη συζήτηση; Το ζήτημα της φοιτητικής στέγασης, συνολικά της φοιτητικής μέριμνας. **Με αυτή την αφορμή ο**

“Οδηγητής” επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εστίας και του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας. Το πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας με τις πρόσφατες πανεπιστημοποιήσεις πέρασε στην ευθύνη του ΕΚΠΑ. Τι αντιμετωπίζουν οι οικοτρόφοι; Σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι εστίες; Τι προβλήματα υπάρχουν για τους πρωτοετείς φοιτητές; **Για όλα αυτά ο “Οδηγητής” συζήτησε με τον Βασίλη Γεωργίου, πρόεδρο του Συλλόγου Οικοτρόφων Εστίων Χαλκίδας.**



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



“Οδηγητής”: Με ποιά κατάσταση έρχεται αντιμέτωπος ένας φοιτητής που σπουδάζει στη Χαλκίδα;

Βασίλης Γεωργίου: Από ότι φαίνεται φέτος η κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη, αφού είναι στον αέρα η δωρεάν στέγαση και για όσους διαμένουν ήδη στην Εστία αλλά και για τους πρωτοετείς. Από ότι φαίνεται στους πρωτοετείς δεν θα τους δοθεί το δικαίωμα ούτε να κάνουν αίτηση για δωρεάν στέγαση! Αντίστοιχα με την ενημέρωση που έως τώρα έχουμε ως Σύλλογος, η τωρινή εστία οδεύει προς σταδιακό κλείσιμο καθώς δεν τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας που έχει θέσει το

ΕΚΠΑ. Μέχρι το κλείσιμο της εστίας θα διαμένουν οι τωρινοί οικοτρόφοι. Με ποιο κριτήριο όμως ένα κτίριο είναι κατάλληλο για διαμονή και την ίδια στιγμή είναι και ακατάλληλο; **Πρόκειται για μία πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Κυβέρνηση και διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσουν εδώ και τώρα την δωρεάν και ασφαλή στέγαση όλων των φοιτητών.** Το αν έχουμε ή όχι δωρεάν στέγαση κρίνει αν θα συνεχίσουμε ή όχι τις σπουδές μας! Τα νοίκια είναι ακριβά και η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται από Αθήνα 2-3 φορές την εβδομάδα για να γλιτώνουν έξοδα.

“Ο”: Ο χώρος της εστίας σε τι κατάσταση βρίσκεται από άποψη υποδομών;

Β.Γ.: Υπάρχουν μια σειρά σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην εστία. **Πέρυσι, μετά από κινητοποίηση του συλλόγου, όταν ξεκίνησαν ελέγχους στις εγκαταστάσεις ανακαλύφθηκε ότι υπάρχει αμιάντος, το οποίο δεν το ήξερε καν η διοίκηση και η τεχνική υπηρεσία.** Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 15 δωμάτια που δεν είναι κατοικήσιμα, τα μπάνια είναι κοινόχρηστα, ενώ υπάρχουν μόνο 6 πλυντήρια σε όλη την εστία για 408 οικοτρόφους. Πέρυσι έπεσαν οι λάμπες στους διαδρόμους και ακόμη δεν έχουν αντικατασταθεί. Όλα αυτά ενισχύονται από την υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας. Υπάρχουν δύο άτομα για τη συντήρηση της εστίας και του ιδρύματος. Το ιατρείο

είναι υποστελεχωμένο και κλείνει το μεσημέρι. Αν προκύψει έκτακτο περιστατικό - και έχουν τύχει - πρέπει να μεταφερθείς στο κέντρο υγείας, το οποίο δεν έχει ούτε δικό του ασθενοφόρο...

“Ο”: Τι δράση έχει αναπτύξει ο σύλλογος τα προηγούμενα χρόνια; Τι ιεραρχείτε αυτή την περίοδο;

Β.Γ.: Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει τεθεί καν ζήτημα για χαράτσι και ενοίκιο είναι κατάκτηση του συλλόγου, που την επέβαλε με μαζικές κινητοποιήσεις. Διεκδικήσαμε χώρους αναψυχής για όλους τους σπουδαστές, αποσπάσαμε δεσμεύσεις για αξιοποίηση χώρων του Ιδρύματος. Κάναμε μια σειρά κινητοποιή-





Από τα κοινόχρηστα μπάνια...



...μέχρι τις "αθλητικές" εγκαταστάσεις...



...και τα δωμάτια...

σεις μαζί με εστιακούς από όλη την Ελλάδα στο Υπουργείο Παιδείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι εστιακοί. **Αυτήν την περίοδο οργανώνουμε κινητοποιήσεις με κεντρικό σύνθημα: Να εξασφαλιστεί εδώ και τώρα δωρεάν και ασφαλής στέγαση για όλους τους φοιτητές και αυτούς του πρώην ΤΕΙ και των νέων τμημάτων που ξεκινούν αυτές τις μέρες την λειτουργία τους. Με ευθύνη του κράτους να ανεγερθούν νέες εστίες αν οι σημερινές είναι ακατάλληλες.**

Στους αγώνες μας έχουμε στο πλευρό μας πολλούς συλλόγους εστιακών φοιτητών, εργατικά σωματεία της περιοχής με τα οποία πάντα αναπτύσσουμε κοινή, αγωνιστική δράση ενάντια στον κοινό μας αντίπαλο: τις κυβερνήσεις, την ΕΕ και την πολιτική τους που φορτώνει συνεχώς βάρη στους πολλούς για να κερδίζουν όλο και περισσότεροι οι λίγοι.

"Ο": Υπάρχει δράση πολιτιστικών, αθλητικών ομάδων του Συλλόγου;

Β.Γ: Κάθε χρόνο ο σύλλογος κάνει προσπάθεια, διότι θεωρούμε ότι ειδικά ο αθλητισμός και ο πολιτισμός παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση προσωπικότητας, συνείδησης, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη από το ίδρυμα. Μέσα από τις κινητοποιήσεις του συλλόγου τους, οι οικότροφοι κατέκτησαν να έχουν τη δική τους αίθουσα ψυχαγωγίας. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών τα προηγούμενα χρόνια είχαμε από ομάδα παραδοσιακών χορών μέχρι και ομάδα καποείρα. Από τα παιδιά υπάρχει πάντα ενδιαφέρον, μπαίνει εμπόδιο η έλλειψη εγκαταστάσεων, το γήπεδο μπάσκετ έχει 2 ετοιμόρροπες μπασκέτες και το γυμναστήριο της εστίας έχει κλείσει εδώ και 7 χρόνια.

"Ο": Τι στάση κρατάνε οι άλλες δυνάμεις;

Β.Γ: Οι δυνάμεις της ΔΑΠ αλλά και της ΠΑΣΠ, σιγοντάρουν την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, τη διοίκηση, μπαίνουν εμπόδιο στη διεκδίκηση ακόμα και για τα αυτονόητα! Είναι χαρακτηριστικό ότι ρίχνουν το φταίξιμο στους φοιτητές ακόμα και για τις ελλείψεις στα εργαστήρια, ενώ υπερασπίζονται τις ελλείψεις σε καθηγητές, προσωπικό και υποδομές, λέγοντας ότι οι φοιτητές είναι υπερβολικοί όταν διεκδικούν! Είναι ενδεικτικό το εξής: Η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ είναι πλειοψηφία στους Συλλόγους Σπουδαστών του πρώην ΤΕΙ (βρίσκεται στον ίδιο χώρο με την εστία) και για όλα όσα περιγράψαμε όχι μόνο δεν έχουν βγάλει μία ανακοίνωση αλλά στρέφονται ενάντια στους οικότροφους και τον Σύλλογό τους γιατί κινητοποιούνται!

"Ο": Τι στάση κράτησαν οι άλλες δυνάμεις και οι διοικήσεις μπροστά στην πανεπιστημιοποίηση; Τελικά αναβαθμίστηκαν οι σπουδές των φοιτητών με αυτή την εξέλιξη;

Β.Γ: Το ΤΕΙ πανεπιστημιοποιήθηκε τον περασμένο Φλεβάρη. Η αλήθεια είναι ότι όλο το διάστημα που προηγήθηκε ακούσαμε πολλά... Τελικά όχι μόνο αναβάθμιση των σπουδών δεν είδαμε, αλλά ακόμα και τώρα είναι στον αέρα τα εργαστήρια και τα μαθήματα γιατί δεν έχουν γίνει προσλήψεις σε καθηγητές, δεν ξέρουμε καν τι πτυχίο θα πάρουμε, με τι εργασιακά δικαιώματα. Όλα τα νέα τμήματα είναι κομμένα και ραμμένα στη λογική της "σύνδεσης με την αγορά". Αυτό προσπαθούν να το πλασάρουν σαν "καλό" στους φοιτητές, όμως εντάσσεται στο συνολικότερο σχέδιο ΕΕ και

...οι εικόνες μιλούν από μόνες τους για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εστιακοί φοιτητές.

κυβέρνησης που στο όνομα του λεγόμενου "Ενιαίου Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης" εντείνουν την υποχρηματοδότηση, ανοίγουν τον δρόμο στις επιχειρήσεις να αλωνίζουν μέσα στις σχολές, ετοιμάζουν αποφοίτους ευέλικτους και ανταγωνιστικούς, δηλαδή φθηνό εργατικό δυναμικό για τις ανάγκες των μονοπωλίων. Αντί να εξασφαλίζεται ότι με το πτυχίο μας έχουμε ολοκληρωμένη γνώση του επιστημονικού μας αντικείμενου, αντί να εξασφαλίζεται ότι το πτυχίο είναι η μοναδική προϋπόθεση για δουλειά στο αντικείμενό μας, αντί να μας παρέχεται η δυνατότητα να επιμορφωνόμαστε και να ακολουθούμε τις εξελίξεις στον κλάδο μας με ευθύνη του κράτους, θέλουν απόφοιτους με εφήμερες, πετσοκομμένες γνώσεις πάνω στις σημερινές ανάγκες της αγοράς, που σε λίγα χρόνια αντικειμενικά θα είναι ξεπερασμένες. Θέλουν να κυνηγάμε πανάκριβα πιστοποιητικά και σεμινάρια για να μη "ξεμείνουμε πίσω".

"Ο": Ποιά είναι η διέξοδος σήμερα για ένα φοιτητή που έρχεται αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση που μας περιγράφεις;

Β.Γ: Θεωρούμε ότι η μόνη διέξοδος σε όλα αυτά τα προβλήματα είναι η συμμετοχή στη ζωή του συλλόγου, στη συλλογική δράση και διεκδίκηση, απέναντι σε όλα όσα μπαίνουν εμπόδιο στις σπουδές του, να παλέψει για τη βελτίωση των όρων σπουδών του, της προοπτικής και της ζωής του. Υπάρχουν οι δυνατότητες σήμερα όλοι οι φοιτητές να έχουν δημόσια δωρεάν παιδεία, σίτιση, στέγαση, μετακίνηση, με όλη τη γνώση μέσα στο πτυχίο, να ζουν σε σύγχρονες εστίες, να σπουδάζουν σε σύγχρονα εργαστήρια, το πτυχίο να είναι η μοναδική προϋπόθεση για δουλειά με δικαιώματα στο αντικείμενο τους. Μπορούμε σήμερα να δουλέψουμε στο αντικείμενο που μαθαίνουμε και αγαπάμε, μπορούμε να συνεισφέρουμε στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών, των αναγκών των δικών μας, των οικογενειών μας, των συναδέλφων μας. Στον αγώνα μας για όλα αυτά είναι πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι υπάρχει το πανελλαδικό Συντονιστικό Συλλόγων Οικότροφων και το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, στα οποία ο σύλλογός μας είναι ιδρυτικό μέλος, μέσα από τα οποία συντονίζουμε τη δράση μας με φοιτητές και σπουδαστές για τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, υπάρχει συνεργασία, ανταλλαγή πείρας.



Από περσινή κινητοποίηση του Συντονιστικού Συλλόγων Οικότροφων στο Υπουργείο Παιδείας.

Εκεί που ακόμα αντηχεί ο όρκος των κρατουμένων...

Οσοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του 11^{ου} Διημέρου της ΚΝΕ στη Γερμανία, που πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Σεπτέμβρη, είχαν την ευκαιρία να επισκευθούν και να ξεναγηθούν στον χώρο του πρώην **ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης Buchenwald** και στο μνημείο για τους κρατούμενους.

Η επίσκεψη σε ένα στρατόπεδο όπου φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, δούλεψαν μέχρι εξάντλησης και έχασαν τη ζωή τους με τους πιο φοβερούς τρόπους χιλιάδες κομμουνιστές, σοβιετικοί αιχμάλωτοι, εβραίοι, ρομά κ.λπ. δεν είναι μια εύκολη εμπειρία, είναι, όμως, εμπειρία ζωής. Όσα και αν έχει ακούσει και διαβάσει κανείς για τη φρίκη του Β' Παγκοσμίου Ιμπεριαλιστικού Πολέμου δεν μπορεί παρά να ανατριχιάσει βλέποντας με τα μάτια του τα πειστήρια των εγκλημάτων των ναζί, στα οποία οδήγησε **η πιο απάνθρωπη εκδοχή της αστικής ιδεολογίας και εξουσίας, ο φασισμός - ναζισμός**. Ταυτόχρονα, **μόνο ευγνωμοσύνη αρμόζει για την ΕΣΣΔ και τον ηρωικό Κόκκινο Στρατό** που, μαζί

με τα αντιστασιακά κινήματα πολλών χωρών στα οποία πρωτοστάτησαν τα ΚΚ, όπως το ΚΚΕ στην Ελλάδα, τσάκισε τους ναζί και απελευθέρωσε την Ευρώπη.

Αυτά τα συμπεράσματα αποκτούν ιδιαίτερη αξία σήμερα, που με αφορμή και τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ανατροπή του σοσιαλισμού στην Ευρώπη εντείνεται η βρώμικη προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία, να ταυτιστεί ο κομμουνισμός με τον φασισμό, δηλαδή τα θύματα με τους θύτες, να παραγραφεί η τεράστια συνεισφορά του πρώτου εργατικού κράτους στην ιστορία της ανθρωπότητας, της ΕΣΣΔ, στη συντριβή του ναζιστικού τέρατος. Αυτή η προσπάθεια είναι φανερή και στο ίδιο το Μπούχενβαλντ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο πράγμα που συναντά κανείς πριν φτάσει στην πύλη του στρατοπέδου είναι μια ταμπέλα που αναφέρει ότι ο χώρος χρησιμοποιήθηκε μετά τον πόλεμο και από τους σοβιετικούς σαν στρατόπεδο για την κράτηση χιλιάδων "αντρών και γυναικών", χωρίς βέβαια να διευκρινίζει ότι οι... άντρες και οι γυναίκες που κρατήθηκαν εκεί ήταν πρώην ναζί και εγκληματίες πολέμου.

Την ευθύνη της λειτουργίας του στρατοπέδου Μπούχενβαλντ είχαν τα SS, δηλαδή η παραστρατιωτική οργάνωση του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος. Το όνομα, που σημαίνει "δάσος με οξείες", το επέλεξε ο ίδιος ο αρχηγός των SS, Χ. Χίμλερ, προφανώς σε μια επίδειξη κυνισμού. **250.000 κρατούμενοι πέρασαν από αυτό στα 8,5 χρόνια λειτουργίας του (1937-1945), ενώ 56.000**

ήταν αυτοί που δεν βγήκαν ζωντανοί, εκ των οποίων 15.000 σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου. Οι κρατούμενοι του Μπούχενβαλντ αποτελούσαν δωρεάν εργατικό δυναμικό για γερμανικά μονοπώλια όπως οι "Κρουπ", "Ζήμενς", "AEG", "IG Farben" κ.ά. Αυτό, βέβαια συνέβαινε σχεδόν σε όλα τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και αποτελεί μια ακόμα απόδειξη για τη σχέση των ναζί

με τους καπιταλιστές. Η εξόντωση από τη δουλειά και την πείνα ήταν η νόμιμη αιτία θανάτου. Το 1942 άρχισαν ιατρικά πειράματα κατά τα οποία κρατούμενοι μολύνονταν με βακτήρια για να δοκιμαστούν εμβόλια κατά του τύφου. Όταν, εξαιτίας αυτής της πρακτικής, ξεσπούσαν επιδημίες οι ναζί απλά τις παρακολουθούσαν για να καταγράψουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν.

Το ρολόι της πύλης του στρατοπέδου είναι σταματημένο στις 3.15. Είναι η ώρα που το μεσημέρι της 8^{ης} Απριλίου 1945 ξεκίνησε η εξέγερση των κρατουμένων. Βασανισμένοι και σκελετωμένοι από την πείνα άνθρωποι βρήκαν τη δύναμη και με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές οργάνωσαν, κάτω από τη μύτη των δημίων τους, ένα μουσικό δίκτυο αντίστασης και τελικά εξεγέρθηκαν και απελευθερώθηκαν. Άλλωστε, **εκείνη την περίοδο κρατούνταν στο Μπούχενβαλντ 800 μέλη του ΚΚ Γερμανίας, οργανωμένα σε 22 ομάδες που λειτουργούσαν ως παράνομες Κομματικές Οργανώσεις.**

Παρόλο που οι πύλες των περισσότερων ναζιστικών στρατοπέδων έχουν την περιγραφή "arbeit macht frei", που σημαίνει "η εργασία απελευθερώνει", στο Μπούχενβαλντ υπάρχει η επιγραφή "jedem das seine", σε ελεύθερη μετάφραση "ο καθένας παίρνει αυτό που του αναλογεί", τοποθετημένη ώστε να διαβάζεται από αυτούς που βρίσκονται μέσα. Η κατασκευή της επιγραφής ανατέθηκε σε κρατούμενο, ο οποίος σε μια πράξη αντίστασης χρησιμοποίησε το απαγορευμένο από τους ναζί στυλ Μπούουχαους. Οι δήμιοι δεν κατάλαβαν τίποτα...

Αριστερά από την πύλη ξεχωρίζουν τα κελιά της απομόνωσης με τα σφραγισμένα παράθυρά τους.



Το κρεματόριο του Μπούχενβαλντ χτίστηκε το 1940 με φούρνους από εργοστάσια της κοντινής Ερφούρτης. Μία από τις διεστραμμένες μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι ναζί ήταν, με το πρόσχημα ιατρικών εξετάσεων, να οδηγούν τους κρατούμενους σε χώρο του κρεματορίου. Εκεί υπήρχε μηχανισμός δήθεν για τη μέτρηση του ύψους. Στον τοίχο, όμως, υπήρχε σχισμή. Όταν οι κρατούμενοι έπαιρναν θέση, ο εκτελεστής τους πυροβολούσε στον αυχένα από το διπλανό δωμάτιο. Στον χώρο του κρεματορίου μπορεί κανείς να δει τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι ναζί για να αφαιρούν μέχρι και τα χρυσά σφραγίσματα από τα δόντια των θυμάτων τους. Μετά την καύση οι στάχτες των νεκρών συλλέγονταν σε δοχεία τα οποία αδειάζονταν στο έδαφος.



Στη φωτογραφία φαίνονται δύο από τα μέσα "τιμωρίας" που χρησιμοποιούσαν οι ναζί απέναντι στους κρατούμενους. Άλλοτε τους έδεναν στον πάσσαλο και άλλοτε τους έβαζαν να κουβαλάνε βαριές πέτρες με το κάρο και ταυτόχρονα τους υποχρέωναν να τραγουδούν. Είχαν δώσει μέχρι και όνομα σε αυτή την απανθρωπιά, το "τραγουδιστό άλογο".



Τον Αυγούστο του 1944, με προσωπική εντολή του Χίτλερ, ο **ηρωικός ηγέτης του ΚΚ Γερμανίας, Ερνστ Τέλμαν**, μεταφέρθηκε από τις φυλακές του Μπούουτ岑, όπου κρατούνταν, στο Μπούχενβαλντ, όπου εκτελέστηκε στις 18 Αυγούστου. Μπροστά στην τιμητική πλακέτα που τοποθετήθηκε το 1953 από το κράτος της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας (ΓΛΔ), τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ κράτησαν ενός λεπτού σιγή, ενώ λουλουδία κατέθεσε ο **Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ**.

Στις 19 Απρίλη 1945, λίγο μετά την απελευθέρωσή τους, οι κρατούμενοι που επέζησαν συγκεντρώθηκαν στον χώρο αναφοράς του στρατοπέδου και έδωσαν όρκο να μην σταματήσουν τον αγώνα «μέχρι και ο τελευταίος ένοχος να βρεθεί ενώπιον των δικαστών των εθνών». Και ο όρκος συνέχιζε: «*Η καταστροφή του ναζισμού, μέχρι τις ρίζες του, είναι το σύνθημά μας. Η οικοδόμηση ενός νέου κόσμου ειρήνης και ελευθερίας είναι ο στόχος μας*».

Το πρώτο σκέλος του παραπάνω αποσπάσματος του όρκου των κρατουμένων δεν δικαιώθηκε ποτέ. Οι δίκες των υπευθύνων για το έγκλημα του Μπούχενβαλντ έγιναν στο Νταχάου από τον αμερικανικό στρατό. **Στο σκαμνί έκασαν μόλις 31 άτομα, από τους οποίους καταδικάστηκαν σε θάνατο 22 και τελικά εκτελέστηκαν μόλις οι 9. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '50 είχε παραμείνει στη φυλακή μόνο 1.** Είναι άλλωστε γνωστό ότι μετά τον πόλεμο, πρώην στελέχη αξιωματικοί των ναζί, όχι απλά δεν τιμωρήθηκαν, αλλά στελέχωσαν τον κρατικό και στρατιωτικό μηχανισμό της καπιταλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όπως και το NATO και την ΕΕ. Το δεύτερο σκέλος του αποσπάσματος που μιλά για την οικοδόμηση ενός «νέου κόσμου» οδήγησε μέχρι και σε καταδικαστικές αποφάσεις από τα δικαστήρια της ΟΔ Γερμανίας για άτομα και οργανώσεις που τον χρησιμοποίησαν. Αντίθετα, **ο όρκος του Μπούχενβαλντ αποτέλεσε ορόσημο του σοσιαλιστικού κράτους της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας από την ίδρυσή του, το 1949.**



Κοντά στο στρατόπεδο υπάρχουν τρεις τεράστιοι λάκκοι, σε καθέναν από τους οποίους σκορπίστηκαν οι στάχτες 3000 νεκρών κρατουμένων προς το τέλος της λειτουργίας του. Αυτό το σημείο επιλέχθηκε από το κράτος της ΓΛΔ για να στηθεί ένα μεγαλοπρεπές μνημείο, στο οποίο μάλιστα ορκίζονταν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεών της. Ανάμεσα στους λάκκους φτιάχτηκε ο "δρόμος των λαών", με μεγάλες πλάκες στο πλάι που γράφουν το όνομα κάθε χώρας από την οποία υπήρχαν κρατούμενοι στο Μπούχενβαλντ. Στο τέλος του δρόμου στέκει ο Πύργος της Ελευθερίας επίτηδες ορατός από την πόλη της Βαϊμάρης, της οποίας οι κάτοικοι υποστήριξαν μετά τον πόλεμο ότι «δεν ήξεραν» τι γίνονταν στο στρατόπεδο. Μπροστά από τον πύργο στέκει ένα εντυπωσιακό γλυπτό, για την κατασκευή

του οποίου είχε συμβολή και ο μεγάλος κομμουνιστής διανοητής Μπ. Μπρεχτ, που απεικονίζει διάφορους "τύπους" κρατουμένων. Τον καθοδηγητή, τον άρρωστο, το παιδί, αυτόν που έχει πέσει και σηκώνεται, τον απελπισμένο κ.ά.

Με την ομαδική φωτογραφία και τις γροθιές υψωμένες μπροστά στο γλυπτό για τους κρατούμενους του Μπούχενβαλντ, ολοκληρώθηκαν και οι εκδηλώσεις του 11^{ου} Δημέρου της ΚΝΕ στη Γερμανία.



ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

Μια κυψέλη δημιουργίας στην καρδιά της Αθήνας



Το Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ διανύει τον 5^ο χρόνο λειτουργίας του. Πρόβες, μαθήματα, εκδηλώσεις, παραστάσεις και συναυλίες είναι μερικά από αυτά που κάνουν αυτόν τον χώρο ξεχωριστό, βάζοντας το στίγμα του στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής και δημιουργικής δραστηριότητας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ξεκινά μια χρονιά πλούσια σε δραστηριότητες!



Το Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ λειτουργεί ως πολιτιστικό εργαστήριο δίνοντας τη δυνατότητα σε ερασιτεχνικές καλλιτεχνικές ομάδες να κάνουν τις πρόβες τους, ενώ συγχρόνως διεξάγονται και μια σειρά δωρεάν μαθήματα όπως θεωρία μουσικής, κιθάρα, πιάνο, ελεύθερο σχέδιο, φλαμένκο, φωτογραφία κ.ά. Φέτος, στόχος είναι να λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα για περισσότερα είδη τέχνης.

Δίνει επίσης τη δυνατότητα να προετοιμάζονται εκεί οι παραγωγές της ΚΝΕ (μουσικές-θεατρικές κ.ά.), ώστε να αναβαθμίζεται το πρωτοπόρο έργο της ΚΝΕ στον πολιτισμό. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα μιας σειράς παραγωγών (μουσικά αφιερώματα, θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας της ΚΝΕ κ.ά.) που παρουσιάστηκαν στον εορτασμό των 100 χρόνων του Κόμματος, καθώς και στα Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή.

Το Στέκι συμβάλλει στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, στο δικαίωμα στην αναψυχή, στην πολιτιστική καλλιέργεια, στη γνώση. Στεγάζει εκδηλώ-

σεις και δραστηριότητες απ' όλα τα είδη της Τέχνης. Αποτελεί διέξοδο ενάντια στην υποκουλτούρα και τη μαζική "εκτόνωση" που πλασάρει το σύστημα. Προβάλλει τέχνη πραγματικά αληθινή και πρωτοπόρα που σήμερα μπορεί να εμπνεύσει τον αγώνα για την ανατροπή του άδικου συστήματος.

Γι' αυτό και είναι συχνή η προβολή του έργου των μεγάλων κομμουνιστών και αγωνιστών καλλιτεχνών, το οποίο είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι νέοι σήμερα, αφού αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους για την ανάδειξη των πιο ριζοσπαστικών ιδεών, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις δεκάδες εκδηλώσεις, συζητήσεις και συναυλίες αποτελούν μια πρόταση δημιουργικής ψυχαγωγίας που δίνει την ευκαιρία σε νέους κάθε ηλικίας να έρθουν σε επαφή με το μαρξιστικό βιβλίο και την προοδευτική λογοτεχνία, να συζητήσουν με τα μέλη της ΚΝΕ, να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τις θέσεις του ΚΚΕ, να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με την κοσμοθεωρία και την ιδεολογία του Κόμματος.



τουργούσε το Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ, όπου δίνεται η δυνατότητα σε νέους να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα αυτής της τόσο ιδιαίτερης και ξεχωριστής τέχνης! Τα μαθήματα θα συνεχιστούν από τον Νοέμβριο, με δυο επίπεδα, αρχαρίων και μεσαίο.»

Μια πολύ ζεστή και όμορφη βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, στον χώρο Πολιτισμού του 45^{ου} Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, καθώς παρακολούθησαν την παρουσίαση της ομάδας χορού Φλαμένκο.

Όπως δήλωσε και η Βάσια Κατσιγιάννη, υπεύθυνη του τμήματος φλαμένκο στο Στέκι, στον Οδηγητή:

«Η ομάδα είχε ολοκληρώσει με επιτυχία τη χρονιά της, παρουσιάζοντας άλλη μια βραδιά χορού τον περασμένο Ιούνιο, στον χώρο του Στεκιού. Όλα αυτά σίγουρα δεν θα ήταν δυνατό να συμβούν αν δεν λει-

Στο Στέκι πραγματοποιούνται:

- Μαθήματα (πιάνο, κιθάρα, φωνητική, χορός, σχέδιο, θεωρία μουσικής κ.ά.)
 - Πρόβες των πολιτιστικών ομάδων της ΚΝΕ
 - Εκδηλώσεις, αφιερώματα, κινηματογραφικές προβολές, παραστάσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, συναυλίες
 - Προσφέρονται χώροι για πρόβες θεατρικών και χορευτικών ομάδων, συγκροτημάτων, εικαστικής δημιουργίας
 - Δραστηριότητες για μικρότερες ηλικίες
- Επίσης στο Στέκι λειτουργούν: Στούντιο ηχογράφησης, βιβλιοθήκη, αίθουσα σεμιναρίων-διαλέξεων, βεστιάριο

Για εγγραφές στα μαθήματα, αξιοποίηση των χώρων ή άλλες πληροφορίες:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8823674 / 6977809880

E-mail: steki@kne.gr

Διεύθυνση: Τρούας 36, Βικτώρια

Νέο Στέκι στο Μενίδι

Νέο Στέκι Πολιτισμού και Δημιουργίας ετοιμάζεται στο Μενίδι από την Τομεακή Οργάνωση Βορειοδυτικής Αττικής της ΚΝΕ. Το στέκι θα βρίσκεται πάνω στην κεντρική πλατεία του Μενιδίου.

Στο Στέκι θα στεγαστούν θεατρική ομάδα, ομάδα φωτογραφίας, θα οργανώνονται δραστηριότητες για παιδιά και διάφορες εκδηλώσεις για τους νέους της περιοχής.

Αυτήν την περίοδο ετοιμάζεται ο χώρος που θα στεγάσει το Στέκι και οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, με εθελοντική δουλειά και «κόκκινα μεροκάματα», φροντίζουν ώστε να είναι όλα έτοιμα για τη λειτουργία του στο τέλος του μήνα.

Η ΤΟ Βορειοδυτικής Αττικής θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του Στεκιού στις 20 Οκτώβρη, με μια εκδήλωση που θα περιλαμβάνει ομιλία από τον Μανώλη Ραπανάκη, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ, και μεγάλη συναυλία.

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ

Ο 3^{ος} χρόνος λειτουργίας

υπόσχεται πολλά!

Με μεράκι ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την έναρξη του 3^{ου} χρόνου λειτουργίας του Πολυχώρου Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας στην Πάτρα. Επιδίωξη για τη νέα χρονιά είναι να υπάρξει ένα σταθερό πρόγραμμα εκδηλώσεων με θεματολογία που θα απαντά στους προβληματισμούς των νέων ανθρώπων που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την τέχνη, που θα δίνει μέσα από τη σκοπιά κομμουνιστών και προοδευτικών καλλιτεχνών απαντήσεις στα αδιέξοδα και τα προβλήματα της νεολαίας σήμερα.

Ήδη η αρχή έγινε με τη συζήτηση για την ιστορία και τον χαρακτήρα του hip-hop ρεύματος, ενώ πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη με εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων της Πάτρας με θέμα "45 χρόνια Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, βήμα ανάδειξης της ερασιτεχνικής δημιουργίας" ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο έναν καινούργιο κύκλο συνεργασίας του Πολυχώρου με τους 12 συλλόγους που συμμετείχαν. Σκοπός είναι νέες καλλιτεχνικές ομάδες που βρίσκουν στέγη στους συλλόγους να αξιοποιήσουν τις υποδομές και τις εκδηλώσεις του

Πολυχώρου για να παρουσιάσουν το έργο τους. Να γίνει γνωστό σε όλους ότι υπάρχει στο κέντρο της Πάτρας ένας χώρος που δεν κοιτάει την τσέπη σου για να περάσεις δημιουργικά τον χρόνο σου, να μάθεις μια τέχνη, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να παρακολουθήσεις θέατρο, κινηματογράφο, να παίξεις σε ένα σύγχρονο στούντιο.

Για να γίνουν τα παραπάνω όλες αυτές τις μέρες, μέλη και φίλοι της ΚΝΕ δούλεψαν ώστε από 1^η Οκτώβρη όλα να είναι έτοιμα. Πρώτα να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της μουσικής σχολής, με πάνω από 10 μή-

ματα στα οποία μαθητές, φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να βρουν την κλίση τους στα μουσικά όργανα ή τη φωνητική, ορισμένοι να ανακαλύψουν το ταλέντο τους, να δημιουργήσουν φιλίες. Επίσης, σταθερές πρόβες ορίστηκαν τόσο για το συγκρότημα όσο και για τη θεατρική ομάδα της ΚΝΕ για να παρουσιάσουν μέσα στο χειμώνα τις καινούργιες τους παραγωγές, ενώ πριν τελειώσει ο Οκτώβρης θα ανακοινωθούν νέα τμήματα καθώς και οι εκδηλώσεις του Πολυχώρου μέχρι το τέλος του 2019.

 **Διεύθυνση:** Ασπίγγος 77 και Μπιζανίου 1, Πλατεία Πυροσβεστίου.

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΝΕ "ΜΙΚΡΟΒΙΟ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΒΑΛΕΑΣ"

Το "Μικρόβιο" Ξανάρχεται!

Για 4^η συνεχόμενη χρονιά ανοίγει τις πόρτες του ο Πολυχώρος Δημιουργίας της ΚΝΕ "Μικρόβιο- Γιώργος Βουβαλέας". Τρία χρόνια πλούσιας δραστηριότητας και το "Μικρόβιο" έχει αφήσει το στίγμα του αποκτώντας ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα στην πόλη της Καλαμάτας.

Ο χώρος αυτός, ο οποίος έχει φιλοξενήσει δεκάδες εκδηλώσεις, μουσικο-θεατρικά αφιερώματα, παρουσιάσεις βιβλίων, προβολές ταινιών, ομιλίες - συζητήσεις για θέματα που αφορούν και προβληματίζουν τους νέους, φιλοδοξεί φέτος με το καινούργιο προγράμμα του να φτάσει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά.



Τα δωρεάν μαθήματα που φιλοξενεί το "μικρόβιο" - Γιώργος Βουβαλέας είναι:

- Σκάκι
- Κιθάρα
- Πιάνο
- Κόσμημα
- Drums



Για τις εγγραφές και τους τρόπους επικοινωνίας:

 **Τηλέφωνο επικοινωνίας:** 6979640761

 **E-mail:** mikrovioklmt@gmail.com

 **Διεύθυνση:** Αριστοδήμου 15 και Παπατσώνη

 **Instagram:** mikrovio_giorgosvouvaleas

 **Facebook:** Μικρόβιο

 **website:** mikrovio.com

Ο “Οδηγητής” προτείνει...

“Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν”

Μπέρτολτ Μπρεχτ

«**Π**ώς μπορείς να είσαι καλός όταν όλα γύρω σου είναι τόσο ακριβά;»

Τρεις θεοί έρχονται στη Γη με σκοπό να βρουν αρκετούς καλούς ανθρώπους που να ζουν με αξιοπρέπεια, ώστε να δικαιολογήσουν τη θεϊκή ύπαρξή τους και να διατηρηθεί ο κόσμος ως έχει. Έπειτα από πολλές δυσκολίες εντοπίζουν τον μοναδικό καλό άνθρωπο, μια πόρνη στην επαρχία Σετσουάν της Κίνας, την Σεν Τε.



Οι θεοί την ανταμείβουν με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό κι εκείνη ανοίγει ένα μικρό καπνοπωλείο. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τους συμπολίτες της που την εκμεταλλεύονται, η Σεν Τε εφευρίσκει έναν “φανταστικό” ξάδελφο, τον σκληρό Σουί Τα, παίρνοντας τη μορφή του όποτε οι περιστάσεις το απαιτούν...

Πότε παίζεται: 2 Οκτώβρη - 10 Νοέμβρη

Πού: θέατρο “Θησείων”

“Ο άνθρωπος που γελά”

Βίκτωρ Ουγκώ

“Ο άνθρωπος που γελά” του Βίκτωρ Ουγκώ αποτυπώνει τον 18^ο αι. με όλο τον κυνισμό και την ειλικρίνεια που θα μπορούσε να διακρίνει τον συγγραφέα. Οι σκέψεις των ανθρώπων εκείνης της εποχής, η κοινωνική εξαθλίωση, το χάσμα ανάμεσα στον λαό και την άρχουσα τάξη καταγράφονται με προκλητικό τρόπο. Η παράσταση αντιμετωπίζει με σεβασμό το κείμενο, το θέμα, το ύφος και την ατμόσφαιρα του βιβλίου. Το διαχρονικό φαινόμενο της κοινωνικής αδικίας αποδίδεται με σύγχρονο θεατρικό τρόπο, μέσα από εικόνες και μουσικά μέτρα, ενώ παράλληλα διατηρείται αρμονικά σε όλη τη διάρκεια της παράστασης μία ατμόσφαιρα εποχής που μεταφέρει τους θεατές στο παρελθόν.

Πότε παίζεται: Τετάρτη έως Κυριακή, μέχρι τις 10 Νοέμβρη

Πού: Εθνικό θέατρο “ΡΕΞ”, σκηνή Μαρίκα Κοτοπούλη



“Άρης”

Σοφία Αδαμίδου

Η παράσταση “Άρης”, το σπουδαίο θεατρικό έργο της Σοφίας Αδαμίδου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, ο σπαραχτικός μονόλογος του Άρη Βελουχιώτη, με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Τάσου Σωτηράκη στον ομώνυμο ρόλο. Το έργο βασίζεται στη ζωή και τους αγώνες ενός από τα ηγετικά πρόσωπα της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης, του Άρη Βελουχιώτη, που ταυτίστηκε με τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα ενάντια στη γερμανοϊταλική κατοχή.

Πότε παίζεται: 19 Οκτωβρίου - 29 Δεκεμβρίου

Πού: Τεχνχώρος Cartel



“Γυμνό ανάμεσα σε λύκους”

Φρανκ Μπάιερ

Μπούχενβαλντ 1945, λίγο πριν από την απελευθέρωση. Εκεί φθάνει ένας Πολωνός. Μέσα στη βαλίτσα του βρίσκεται ένα τρίχρονο ορφανό Εβραίοπουλο. Οι κρατούμενοι ανακαλύπτουν το παιδί και μπαίνουν στο δίλημμα: Να το ξεφορτωθούν ή να το κρύψουν; Ανθρωπιά, συνείδηση, πειθαρχία, βλέπουμε για τι είναι ικανός ο άνθρωπος... Η μεταφορά στο σινεμά του μυθιστορήματος “Γυμνό ανάμεσα στους λύκους” (1958) του συγγραφέα Μπρούνο Απιτζ έγινε σε σκηνοθεσία Φρανκ Μπάιερ ο οποίος μάλιστα στην αυτοβιογραφία του καταγγέλλει την παραχάραξη της Ιστορίας που μετά το ‘45 τείνει να ξεχάσει τα θύματα του ναζισμού, προβάλλοντας τα «θύματα του κομμουνισμού»...



“Ο Τζόνι πήρε τ' όπλο του”

Σοφία Αδαμίδου

Ο Τζόνι, ένας νεαρός Αμερικανός στρατιώτης, τραυματίζεται φρικτά κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου από μια οβίδα. Ακρωτηριασμένος στα χέρια και τα πόδια, χωρίς όραση και ακοή, με διαλυμένο πρόσωπο και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, με κατεστραμμένο εγκέφαλο, μεταφέρεται στο νοσοκομείο, με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί ως πειραματόζωο. Ωστόσο, ο Τζόνι, καταδικασμένος σε μια ολοκληρωτική σιωπή, αρχίζει ξαφνικά να σκέφτεται, να αισθάνεται, να ονειρεύεται και να θυμάται, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις της επιστήμης.

Πότε παίζεται: Από 30 Σεπτέμβρη ως 29 Οκτώβρη και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00

Πού: Θέατρο “επί Κολωνώ”.

4^ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΘΕΑ RELOAD

Πρωταγωνιστές Ξανά στη ζωή!

Τέσσερα χρόνια μέτρησε φέτος το ΚΕΘΕΑ RELOAD, το Φεστιβάλ των δημιουργικών ομάδων του ΚΕΘΕΑ. Ο "Οδηγητής" βρέθηκε στην έναρξη των εκδηλώσεων στις 22 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν καταγράφοντας το όμορφο και συγκινητικό κλίμα αυτού του ξεχωριστού Φεστιβάλ.

"Με όχημα την Τέχνη"

Φτάνοντας στο χώρο του θεάτρου είχαμε ζεστή υποδοχή από τα παιδιά των θεραπευτικών προγραμμάτων. Δεν συναντιόμασταν πρώτη φορά. Με κάποιους από αυτούς "τα είπαμε" στα περίπτερα που έστησε το ΚΕΘΕΑ στο 45^ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - "Οδηγητή". Συναντήσαμε την **Τόνια Καστριώτη**, υπεύθυνη Εξέυρεσης Πόρων ΚΕΘΕΑ, αλλά και υπεύθυνη της διοργάνωσης, η οποία μας μίλησε για την αφετηρία και την εξέλιξη των εκδηλώσεων του ΚΕΘΕΑ RELOAD.

«Η ιδέα πίσω από αυτό ήταν ότι μέσα στις θεραπευτικές κοινότητες γίνεται μια πολύ μεγάλη δουλειά γύρω από την Τέχνη, η οποία αντιμετωπίζεται σαν εργαλείο στη θεραπεία. Στήνονται λοιπόν ομάδες που έχουν σχέση με το θέατρο, τη μουσική, με προβολές, γενικότερα με τα εικαστικά. Έτσι πριν από 4 χρόνια σκεφτήκαμε, γιατί να μην τα μαζέψουμε όλα αυτά σε ένα Φεστιβάλ, ώστε αυτή η δουλειά να προβληθεί στον κόσμο; Η δουλειά που προβάλλεται αυτές τις ημέρες είναι δουλειά των ίδιων των παιδιών που συμμετέχουν στην απεξάρτηση, αλλά και πολύτιμων εθελοντών που συνεργάζονται μαζί μας.»

Όμορφο και γεμάτο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ήταν πλούσιο και τις πέντε μέρες. Όμορφα θεατρικά, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, χορωδίες, μια συγκινητική βραδιά αφιερωμένη στον Χατζιδάκι και φυσικά η μπάντα του ΚΕΘΕΑ Στροφή, συνέθεταν ένα πρόγραμμα με πρωταγωνιστές ανθρώπους που ξαναστέκονται στα πόδια τους, ασχολούνται με τον πολιτισμό, βάζουν τόσο ωραίους στόχους και τους πετυχαίνουν. Ο Νικόλας που συμμετείχε σε μια από τις θεατρικές παραστάσεις του

Φεστιβάλ μας μίλησε για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις: «Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω, από την αρχή όμως παρακολουθώ αυτή την προσπάθεια των παιδιών από τις Θεραπευτικές Κοινότητες. Υπάρχουν πράγματα που προσπαθούμε να τα βάζουμε στην καθημερινότητά μας, μέσα στις Κοινότητες και τις Επανετάξεις. Τέχνη, χορός, θέατρο, είναι πράγματα που δύσκολα τα βάζεις στη ζωή σου, όταν είσαι στη χρήση και εδώ έχεις μια ευκαιρία να δοκιμαστείς. Παίρνεις ικανοποίηση, χαρά, αλλά και δύναμη. Πρόκειται για ομαδικές δραστηριότητες. **Το να παίξουμε αυτή την παράσταση ήταν ένας ομαδικός στόχος και φυσικά ένα επιπλέον κίνητρο να συμμετέχεις στη θεραπεία. Μας βοηθούν όλους τέτοιου είδους στόχοι, γι' αυτό και τους κυνηγάω. Τώρα πάμε να θέσουμε τους επόμενους!»**

Ζωή στο φως, όχι στη σκιά!

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην ταινία 30 λεπτών που προβαλλόταν καθόλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Πρωταγωνίστριες οι γυναίκες στο θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ στη Θήβα. Η ταινία με έντονο συμβολισμό και δυνατά μηνύματα βασίστηκε στην πρωτότυπη σκέψη να αποτυπώσουν οι ίδιες οι γυναίκες την προσωπικότητά τους την περίοδο της χρήσης, με τη μορφή καρικατούρας-φιγούρας του θεάτρου σκιών. Το μήνυμα σαφές. Η ζωή στη χρήση είναι ζωή σε σκιά, ζωή μακριά από το φως της πραγματικότητας. Μπορέσαμε να δούμε τις φιγούρες που έφτιαξαν στο χώρο έξω από το Θέατρο. Άλλες με μεγαλύτερο κεφάλι, άλλες με μακρύ χέρι, όλες είχαν τονισμένο ένα χαρακτηριστικό που το συνέδεαν με τη χρήση. Στην ταινία ακούμε δικά τους λόγια πολύ αληθινά και συγκινη-

τικά: «...να πάρω πίσω τη ζωή που ξόδεψα...», «...να γίνω πρωταγωνίστρια σε μια ζωή με αγάπη και αξιοπρέπεια...»!

Για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μας μίλησε η κοινωνιολόγος-ψυχοθεραπεύτρια στο ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ **Ρόδη Καγγελάρη**:

«Πιρήνας της ιδέας ήταν ότι ο άνθρωπος στην εξάρτηση ζει σαν σκιά. Με τη βοήθεια της Τέχνης μπορεί να αποτυπωθούν συμβολισμοί που λειτουργούν πολύ βαθιά θεραπευτικά. Έτσι έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι γυναίκες αυτές συνέδεσαν βιωματικά το παρελθόν με το παρόν. **Όταν η σκέψη αποκτά υλική μορφή και αυτό γίνεται με τη βοήθεια της ομάδας, τότε ο θεραπευόμενος "υπάρχει" μέσα από αυτό που δημιουργεί και συνδέεται καλύτερα με το περιβάλλον. Έτσι αποκτάμε ένα ακόμα όπλο στην επούλωση πληγών του παρελθόντος.»**



Μόνο χαμόγελα χαράς και συγκίνηση μετά το πέρας μιας από τις παραστάσεις. Οι συντελεστές επί σκηνής αγκαλιασμένοι ξέρουν καλά ότι ένας πολύ σημαντικός στόχος επιτεύχθηκε!

Η ΝΔ "Βάζει ταφόπλακα" στο χαρακτήρα και την λειτουργία του ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΘΕΑ RELOAD είναι από τις πρωτοβουλίες των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ που αναδεικνύουν με τον πιο ζωντανό τρόπο την ανάγκη να στηριχθούν ολόπλευρα τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα.

Αυτήν την ανάγκη υπονομεύει παραπέρα, η κυβέρνηση της ΝΔ με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το ΚΕΘΕΑ. Πρόκειται για ενέργεια που υποβαθμίζει μια για πάντα το έργο του. Όπως επισημαίνει **σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ** σχετικά με αυτήν την εξέλιξη: «Η παρέμβαση αυτή (σ.σ. της κυβέρνησης) στοχεύει στην πιστή εφαρμογή της δήθεν "αντιναρκωτικής" πολιτικής της ΕΕ, που υποβαθμίζει τα "στεγνά" θεραπευτικά προγράμματα και στρώνει το δρόμο για τον απόλυτο συμβιβασμό με το κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης.

Αυτή η απόφαση της Κυβέρνησης είναι η συνέχεια του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας στον Τομέα Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων της

Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που έθετε ως προτεραιότητα την προώθηση συνεργασιών όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο το ΚΕΘΕΑ από αυτόνομος Οργανισμός να μετατραπεί σε υποστηρικτική δομή των προγραμμάτων "υποκατάστασης" του ΟΚΑΝΑ.

Το ΚΕΘΕΑ στις 4 δεκαετίες δράσης του στη χώρα μας έχει δώσει τα "δείγματα γραφής" του και είναι οι χιλιάδες νέοι και οι οικογένειές τους, που από το δρόμο των ναρκωτικών σήμερα είναι λειτουργικά ενταγμένοι στην κοινωνική ζωή και δράση.

Το ΚΚΕ θα πρωτοστατήσει όχι μόνο για να διαφυλαχτεί ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ, αλλά και για να ενισχυθεί η δράση του με νέες μονάδες, με επαρκές μόνιμο προσωπικό, με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».



Μαθαίνω για τις φυσικές επιστήμες

60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΟΥ "LUNA 3"

Όταν "φωτίστηκε" η "σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού"...

Εχεις παρατηρήσει ότι όποιο βράδυ και αν κοιτάξεις το φεγγάρι βλέπεις ακριβώς την ίδια εικόνα με την προηγούμενη φορά; Αυτό συμβαίνει γιατί ο φυσικός δορυφόρος της Γης περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του σε 27 ημέρες 7 ώρες και 43 λεπτά, ακριβώς στον ίδιο χρόνο που διαρκεί η τροχιακή περιφορά του γύρω από τη Γη. Έτσι, έχει στραμμένη προς εμάς πάντα την ίδια πλευρά του, ενώ η άλλη παραμένει αθέατη. Πολλούς έχει εντυπωσιάσει, παραξενεύσει ή γοητεύσει αυτό το γεγονός. Οι θρυλικοί Pink Floyd, για παράδειγμα, εμπνεύστηκαν από εκεί τον τίτλο του κορυφαίου δίσκου τους, του "The Dark Side of the Moon".

Κανείς, λοιπόν, δεν είχε δει με τα μάτια του ή μέσα από εικόνες αυτή τη δεύτερη, αθέατη ή "σκοτεινή", όπως έχει επικρατήσει λανθασμένα να λέγεται, πλευρά του φεγγαριού μέχρι πριν από ακριβώς 60 χρόνια. Τότε ήταν που η Σοβιετική Ένωση, το πρώτο εργατικό κράτος στον κόσμο, έφτασε σε ένα ακόμα τεράστιο επίτευγμα. Με το διαστημόπλοιο "Luna 3" προέκτεινε το "βλέμμα" της ανθρωπότητας μέχρι εκεί.



Ένα πρωτοποριακό ταξίδι

Το "Luna 3" εκτοξεύθηκε στις 4 Οκτώβρη 1959 από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν. Δύο μέρες μετά πέρασε σε απόσταση 6.200 χλμ από τον νότιο πόλο της Σελήνης και συνέχισε το ταξίδι του προς την αθέατη πλευρά της. Στις 7 Οκτώβρη το φωτοκύτταρο του πάνω μέρος του διαστημοπλοίου ανίχνευσε την ηλιόλουστη, αθέατη από τη Γη πλευρά και η λήψη φωτογραφιών ξεκίνησε. Συνολικά λήφθηκαν 29 εικόνες σε ένα χρονικό διάστημα 40 λεπτών.

Αφού γύρισε μία φορά γύρω από τη σελήνη, το "Luna 3" ξεκίνησε να επιστρέφει προς τη Γη. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η "μανούβρα", οι σοβιετικοί επιστήμονες εφάρμοσαν για πρώτη φορά στην ιστορία τη μέθοδο της βαρυτικής υποστήριξης. Αξιοποίησαν, δηλαδή, με πολύ ακριβείς μαθηματικούς υπολογισμούς τη βαρυτική έλξη της Σελήνης, ώστε να δώσουν στο διαστημόπλοιο την επιθυμητή τροχιά κατά την επιστροφή. Μάλιστα, αυτή υπολογίστηκε έτσι ώστε να περάσει πάνω από το Βόρειο ημισφαίριο της Γης, όπου βρίσκονταν οι σοβιετικοί επίγειοι σταθμοί.

Οι πρώτες εικόνες

Μετά από την εμφάνιση του φιλμ, που έγινε αυτόματα στον θαλαμίσκο, οι εικόνες μεταβιβάστηκαν στη Γη, που βρίσκονταν ακόμα 40.000 χλμ μακριά. Ήταν η πρώτη φορά που μεταδίδονταν εικόνες ενός ουράνιου σώματος με τέτοιο τρόπο. Μετά την απαραίτητη επεξεργασία για τη βελτίωση της ποιότητας και της σύνθεσης των εικόνων, δημιουργήθηκε ο Άτλας της Αθέατης Πλευράς της Σελήνης, που απεικόνιζε ένα ορεινό

έδαφος, πολύ διαφορετικό από την ορατή πλευρά και μόνο δύο σκοτεινές πεδινές περιοχές που ονομάστηκαν "Θάλασσα της Μόσχας" και "Θάλασσα της Επιθυμίας".

Από την "κούρσα" του διαστήματος στον ανταγωνισμό των καπιταλιστών

Η πετυχημένη αποστολή του "Luna 3" έδωσε μια ακόμα απόδειξη για τις τεράστιες δυνατότητες που μπορούν να απελευθερώσουν οι κομμουνιστικές σχέσεις παραγωγής. Λιγότερο από έναν μήνα πριν, το "Luna 2" είχε γίνει το πρώτο ανθρώπινο κατασκεύασμα που προσεδαφίστηκε σε ένα άλλο ουράνιο σώμα, και πάλι το φεγγάρι. Αυτές οι επιτυχίες, εκτός από τον ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα και στους λαούς του κόσμου, έσπερναν και τον πανικό στα ιμπεριαλιστικά



Η "αθέατη" πλευρά της Σελήνης, όπως την αποτύπωσε για πρώτη φορά το "Luna 3".

επιτελεία, που έβλεπαν τη Σοβιετική Ένωση, στα 42 χρόνια ζωής της να πρωτοπορεί στην εξερεύνηση του Διαστήματος αν και ξεκινούσε από δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τις καπιταλιστικές χώρες.

Η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει πια. Σήμερα το Διάστημα γίνεται πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών, αλλά και των ίδιων των μονοπωλίων για τα κέρδη τους. Μάλιστα, λόγω της έλλειψης του αντίπαλου δέους αυτός ο ανταγωνισμός δεν... υπολογίζει τίποτα. Κάνουν κουρελόχαρτο ακόμα και τη Συνθήκη για το Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα που υπογράφηκε το 1967 ανάμεσα στην ΕΣΣΔ και τις ΗΠΑ και προέβλεπε ότι η διαστημική εξερεύνηση πρέπει να γίνεται ειρηνικά και για το καλό όλων των εθνών και ότι κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει περιοχές σε άλλο ουράνιο σώμα. Η υπόθεση των επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων ξαναθερμαίνεται, καθώς πέντε χώρες και αρκετές εταιρείες έχουν ανακοινωμένα προγράμματα αποστολών στη Σελήνη, που θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον. Προειδοποιούν, μάλιστα, η μία την άλλη ότι αν φτάσουν πρώτες δεν πρόκειται να δεχθούν... επισκέψεις. Ο σίδηρος, το τιτάνιο, το ήλιο-3, το θόριο και κυρίως το νερό που υπάρχουν στη Σελήνη φαίνεται να αποτελούν τους κύριους στόχους.

Σήμερα, 60 χρόνια μετά την πρώτη "ματιά" της ανθρωπότητας στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, αντί η εξερεύνηση και αξιοποίηση του Διαστήματος να προχωρά προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας, οι καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις τους έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα για να βρωμίσουν και τα άλλα ουράνια σώματα με τον απάνθρωπο και καταστροφικό τρόπο οργάνωσης της καπιταλιστικής παραγωγής.

Με αφορμή την καθιέρωση από την Ιερά Σύνοδο της ημέρας “αγέννητου παιδιού”

Με αφορμή την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας να καθιερώσει ως μέρα για την “προστασία της ζωής του αγέννητου παιδιού” την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα, άνοιξε συζήτηση σχετικά με το δικαίωμα και την επιλογή της γυναίκας στην άμβλωση, δηλαδή στη διακοπή της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον νόμο εδώ και 33 χρόνια, η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, με τη συναίνεση της εγκύου, μπορεί να γίνει όταν η κύηση δεν υπερβαίνει τις 12 εβδομάδες. Στην περίπτωση βιασμού ή αιμομιξίας, η άμβλωση μπορεί να γίνει μέχρι την 19^η εβδομάδα κύησης, ενώ σε περίπτωση ανωμαλιών στο έμβρυο τότε μπορεί να γίνει μέχρι την 24^η εβδομάδα κύησης. Σε περίπτωση αναπόφευκτου κινδύνου για τη ζωή της εγκύου ή εάν ενέχεται κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του εμβρύου, η διακοπή της κύησης είναι νόμιμη οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη γέννηση.

Η συζήτηση για την αλλαγή της νομοθεσίας και την απαγόρευση των αμβλώσεων είχε επανέλθει και στο παρελθόν στο προσκήνιο, με αφορμή τους απαράδεκτους νομικούς περιορισμούς που ισχύουν σε άλλες χώρες του καπιταλιστικού κόσμου. Αποτελεί σοβαρό πλήγμα στα δικαιώματα των γυναικών, κυρίως της μεγάλης πλειοψηφίας των νέων γυναικών που προέρχονται από εργατικές, λαϊκές οικογένειες. Μια γυναίκα που έχει τα οικονομικά μέσα, μπορεί να παρακάμψει τον νόμο. Για παράδειγμα, μπορεί να πάει σε μια άλλη χώρα ή σε ιδιωτική κλινική και να κάνει έκτρωση. Οι εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες, όμως, θα αναγκαστούν να καταφύγουν σε παράνομες εκτρώσεις, βάζοντας σε τεράστιο κίνδυνο την υγεία τους, την ίδια τους τη ζωή. Ακόμα και στην Ελλάδα, η νομιμοποίηση των αμβλώσεων από μόνη της δεν εξασφαλίζει σε όλες τις γυναίκες τη δυνατότητα για ασφαλή άμβλωση.

Αναχρονιστικές και επικίνδυνες αντιλήψεις

Η εκκλησία και όσοι υποστηρίζουν σήμερα την απαγόρευση ή τον περιορισμό του δικαιώματος της γυναίκας να προχωρήσει σε διακοπή της εγκυμοσύνης της, **αναπαράγουν την αναχρονιστική αντίληψη πως ο πρωταρχικός ρόλος της γυναίκας είναι η αναπαραγωγή, η δημιουργία οικογένειας, η μητρότητα.** Δεν είναι τυχαίο πως η σχετική απόφαση της εκκλη-

σίας ήρθε μετά από αίτημα της οργάνωσης “Αφήστε με να ζήσω”. Οργάνωση που αυτοχαρακτηρίζεται ως ένα «κίνημα υπέρ της ζωής και εναντίον των εκτρώσεων», στο οποίο συμμετέχουν “19 ορθόδοξα χριστιανικά σωματεία Αθηνών” και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. Ανάμεσα σε άλλα, η συγκεκριμένη οργάνωση χαρακτηρίζει την έκτρωση ως “έγκλημα” και “φόνος”. Τα σχετικά... επιχειρήματα δε σταματούν ούτε καν μπροστά στις περιπτώσεις εμβρύων με σοβαρές ασθένειες ή σε κυήσεις που είναι αποτέλεσμα βιασμού της γυναίκας.

Ανάμεσα στις δικαιολογημένες αντιδράσεις, υπήρχαν και ορισμένοι που στο όνομα της “αυτοδιάθεσης του σώματος” παρουσιάζουν ως ζήτημα ατομικής ευθύνης της κοπέλας τη δυνατότητα να προχωρήσει σε άμβλωση, κρύβοντας κάτω από το χαλί τα σημερινά εμπόδια που συναντά.

Αλήθεια, είναι άραγε ελεύθερη επιλογή για τη γυναίκα σήμερα να προχωρήσει ή όχι στην άμβλωση, αφού δεν υπάρχει η παραμικρή μέριμνα από το κράτος, από τις δομές υγείας, ώστε να της παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες της όποιας απόφασης, πλήρης στήριξη και προστασία, κοινωνική και οικονομική; Πώς γίνεται να μιλάμε για ελευθερία την ώρα που δεν υπάρχει μέριμνα για σεξουαλική αγωγή και διαπαιδαγώγηση από μικρές ηλικίες στο σχολείο; Τελικά, είναι ελεύθερη μια γυναίκα να επιλέξει τότε και αν θα κάνει οικογένεια

όταν οι οικονομικές δυσκολίες είναι τεράστιες, όταν δεν έχει μόνιμη και σταθερή δουλειά, όταν δουλεύει με ακανόνιστα ωράρια, όταν η δουλειά λάστιχο σημαίνει και ζωή λάστιχο; Τα βάρη της ανατροφής των παιδιών πέφτουν στους ώμους τους δικούς της ή και των δύο γονιών. Πόσο ελεύθερο νιώθει ένα νέο ζευγάρι να κάνει οικογένεια την ώρα που δεν έχει ούτε σπίτι να μείνει; Ακόμα και όταν το αποφασίσει, οι απαραίτητες εξετάσεις, ο προγεννητικός έλεγχος, τα φάρμακα, όλη η διαδικασία μέχρι να γεννηθεί το παιδί αναγκάζουν τους νέους γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Βέβαια, πέρα από τους οικονομικούς, κοινωνικούς παράγοντες, στην απόφαση μιας κοπέλας πίεση μπορεί να ασκήσει και το οικογενειακό, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, κάτω και από την επιβίωση αναχρονιστικών απόψεων για τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, σύμφωνα με τις οποίες οι σεξουαλικές σχέσεις πριν τον γάμο είναι καταδικαστέες.

Ο κοινός παρονομαστής του διπόλου των αντιδραστικών αντιλήψεων, είτε των παραδοσιακά συντηρητικών είτε των ψευτο-προοδευτικών είναι ένας: **θεωρούν πως η μητρότητα, η δημιουργία οικογένειας και η ανατροφή των παιδιών πρέπει να είναι αποκλειστικά ατομική-οικογενειακή υπόθεση,** αντί για κοινωνικό δικαίωμα και ευθύνη. Άρα η πραγματική ελευθερία επιλογής μιας νέας γυναίκας, ενός νέου ζευγαριού για το αν θα κάνει οικογένεια ή όχι δεν περιορίζεται μόνο στη νομοθεσία για τις αμβλώσεις.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, έχουν συγκεκριμένες προτάσεις για τα σύγχρονα δικαιώματα της γυναίκας στην εργασία, στην κοινωνική στήριξη της μητρότητας, της οικογένειας, ιδιαίτερα της μονογονεϊκής. Προτάσεις ώστε να είναι πραγματικά ελεύθερη η επιλογή ενός νέου ζευγαριού για το αν και πότε θα κάνει παιδιά και πόσα θα είναι αυτά. **Όστε η επιλογή αυτή να είναι στηριγμένη στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των δύο φύλων και αποκλειστικά στη σωματική, πνευματική, ψυχική έλξη, χωρίς να περιορίζεται από οικονομικούς, κοινωνικούς παράγοντες.**



Οι νέοι κομμουνιστές στο Μεξικό, μπροστάρηδες στον αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματα της νεολαίας!

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε το Μεξικό μέσα από τα εξωτικά του τοπία ή από γνωστές τηλεοπτικές “ναρκωσειρές”. Οι πιο “διαβασμένοι” ίσως γνωρίζουν τα πολλά αρχαία μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς που διαθέτει. Όμως και η νεότερη ιστορία της χώρας είναι εξίσου πλούσια και σημαντική, στιγματισμένη από σημαντικούς αγώνες της εργατικής τάξης και του λαού. Πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αφού η καπιταλιστική εκμετάλλευση ζει και βασιλεύει; Όπως και σε άλλες αμερικάνικες χώρες, μεγάλα τείχη χωρίζουν τις παράγκες από τις βίλλες, τον πλούτο από τη φτώχεια.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Μεξικού και η Νεολαία του, η Ομοσπονδία Νέων Κομμουνιστών (FJC) δρουν σε δύσκολες συνθήκες, έχοντας να αντιμετωπίσουν την καταστολή του αστικού κράτους, αλλά και μισθοφορικούς στρατούς καπιταλιστών. Ο “Οδηγητής” συνάντησε τον **Ισμαέλ Αλεχάντρο Χιμένες Λόπες**, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της FJC, που βρισκόταν στην Ελλάδα για να εκπροσωπήσει την Οργάνωσή του στο 45^ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-“Οδηγητή” και μίλησε μαζί του για τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι κομμουνιστές του Μεξικού να οργανώσουν την πάλη του λαού και της νεολαίας.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

“Οδηγητής”: Ποια είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι εργαζόμενοι, οι φοιτητές και οι μαθητές στη χώρα σας; Πώς παρεμβαίνετε σε κάθε τμήμα νεολαίας για να τους κινητοποιήσετε ενάντια σε αυτά;

Χιμένες: Τα προβλήματα για τους νέους εργαζόμενους είναι η **ανεργία και η ανασφάλεια**, καθώς πολλοί νέοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά και εκείνοι που καταφέρνουν να βρουν, δουλεύουν με πολύ χαμηλούς μισθούς, σε εργασιακούς χώρους με άσχημες συνθήκες, χωρίς παροχές ή εργασιακή εξασφάλιση, εξαιτίας των σημερινών ελαστικών σχέσεων απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με πολλές ώρες εργασίας. Οι νέοι έρχονται επίσης αντιμέτωποι με τις αλλαγές στους όρους εργασίας που έχουν φέρει οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές π.χ. στους κλάδους της παράδοσης φαγητού (ντελίβερι), των μεταφορών και του εμπορίου, που ενώ οι συνθήκες της εργασίας παραμένουν ίδιες, τώρα τους δίνουν την ψευδαίσθηση ότι

είναι αφεντικά του εαυτού τους και ιδιοκτήτες του χρόνου τους, με μια αίσθηση ότι είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες, ενώ στην πραγματικότητα αποδεικνύεται το αντίθετο.

Όσον αφορά τους σπουδαστές, πολλοί σταματάνε τις σπουδές τους λόγω της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης των οικογενειών τους, ενώ κάποιοι από αυτούς που τις ολοκληρώνουν θα πρέπει να προσφέρουν κοινωνική εργασία (σ.σ. προϋπόθεση για την απόκτηση επαγγελματικού τίτλου), σε συνθήκες παρόμοιες με τους εργαζόμενους, αλλά χωρίς καμία αμοιβή. Επιπλέον, αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, δεν υπάρχει εργασιακή εξασφάλιση, ενώ οι δουλειές που βρίσκουν δεν πληρούν ούτε τις ελάχιστες προσδοκίες που είχαν όσο ήταν φοιτητές. Ταυτόχρονα τα πανεπιστήμια βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω της εγκατάλειψης των εγκαταστάσεων, που “τρέχει” παράλληλα με τη διαφθορά στη διαχείριση κονδυλίων αστική ιδεολογία διαπερνά όλο και περισσότερο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, πράγμα που εκφράζεται στους στόχους για παραγωγή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για τα μονοπώλια. Η αυξανόμενη αυτή ανασφάλεια επηρεάζει τόσο τους νέους εργαζόμενους όσο και τους σπουδαστές.

Η FJC επιδιώκει να παρέμβει σε κάθε ένα από τα τμήματα της νεολαίας με τις πολιτικές της θέσεις σχετικά με τα αιτήματα των νέων, δουλεύοντας μέσα στη μάζα των φοιτητών για να καταπολεμήσει την (ιστορικά διαμορφωμένη) αποδιοργάνωση του φοιτητικού κινήματος στο Μεξικό και να δημιουργήσει συνδικαλιστικές οργανώσεις φοιτητών (μέτωπα, συλλόγους κ.λπ.) σε κάθε σχολή, προκειμένου να συγκλίνουν σε μια ενιαία φοιτητική οργάνωση σε εθνικό επίπεδο. Δουλεύει επίσης για να οργανώσει χώρους για την ψυχαγωγία και έτσι να μπορεί να παρέμβει σε νέους ανθρώπους από

τα λαϊκά στρώματα, επιδιώκει επίσης να τους προετοιμάσει με κύκλους σπουδών, παρουσιάσεις και συζητήσεις με θέματα που ενδιαφέρουν τη νεολαία.

“Ο”: Στο Μεξικό σχηματίστηκε πρόσφατα μια νέα σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση με επικεφαλής τον Ομπραδόρ. Πώς οργανώνετε τον αγώνα κατά της αντιλαϊκής πολιτικής;

Χ.: Από το ξεκίνημα της κυβέρνησης του Λόπες Ομπραδόρ (επίσημα από πέρσι την 1^η Δεκεμβρίου, ουσιαστικά από τον Ιούλιο), διάφορες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί ενάντια στα μέτρα και την πολιτική της κυβέρνησής του: από τις κινητοποιήσεις ενάντια στα μέτρα που αφορούν το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο της Πόλης του Μεξικού μέχρι το ζήτημα της Εθνικής Φρουράς. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διακρίνουμε τις διαφορετικές θέσεις που εκφράζονται στην αντιπολίτευση. Από τη μία μεριά, υπάρχουν διάφορες πολιτικές ομάδες που αντιπροσωπεύονται από το Κόμμα Εθνικής Δράσης (PAN), ομάδες του Επαναστατικού Θεσμικού Κόμματος (PRI) και κάποια επαγγελματικά επιμελητήρια που έχουν προχωρήσει σε μικρές κινητοποιήσεις και συνεντεύξεις τύπου ενάντια στην κυβέρνηση Ομπραδόρ για δευτερεύοντα ζητήματα, ιδίως δημόσια έργα, αλλαγές στον προϋπολογισμό, με περιορισμένα αιτήματα. **Ο ανταγωνισμός τους με την κυβέρνηση βασίζεται σε μια ενδομονοπωλιακή διαμάχη εξαιτίας διαφορών που αφορούν την οικονομική διαχείριση.**

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν διάφορες λαϊκές οργανώσεις και τμήματα του λαού που αγωνίζονται ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα της καινούργιας κυβέρνησης. Κυρίως οι αυτόχθονες λαοί και οι αγροτικές κοινότητες νοτιοανατολικά της χώρας που θα επηρεαστούν από



τα μεγαλεπήβολα σχέδια της παρούσας κυβέρνησης ("Τραίνο των Μάγια", Υπερ-ίσθμιο Τραίνο, Πρόγραμμα "Σπορά Ζωής"). Μεταξύ αυτών των λαϊκών αγωνιστών ενάντια στην κυβέρνηση υπάρχουν ορισμένοι που έχουν δολοφονηθεί από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις του κράτους, όπως η περίπτωση του Σαμίρ Φλόρες στην πολιτεία του Μορέλος και του Νόε Χιμένες στην Τσιάπας.

Η Ομοσπονδία Νέων Κομμουνιστών του Μεξικού (FJC), μαζί με το ΚΚ Μεξικού, προσπαθούν να παρέμβουν σε όλους τους χώρους που φτάνουν με τις δυνάμεις που διαθέτουν, προσπαθώντας να αποκαλύψουν τον ταξικό χαρακτήρα των μέτρων της καινούργιας κυβέρνησης, που ουσιαστικά δεν έχουν καμία διαφορά από τα μέτρα προηγούμενων κυβερνήσεων, απλά ωραιοποιούνται από την κυβερνητική προπαγάνδα ώστε να φαίνονται ωφέλιμα για την εργατική τάξη. Καταδικάζουμε τη δημαγωγία της σημερινής κυβέρνησης μέσα από τα ΜΜΕ που διαθέτουμε, πραγματοποιούμε παραστάσεις διαμαρτυρίας, παρεμβαίνουμε στην εργατική τάξη για να προειδοποιήσουμε για τους κινδύνους της αντιλαϊκής πολιτικής που θέλουν να μάς επιβάλλουν με τις νέες πολιτικές μεταρρυθμίσεις και για να υπερασπιστούμε τα δίκαια αιτήματα. Για την νεολαία είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα της Εθνικής Φρουράς και το Πρόγραμμα "Οι νέοι δημιουργούν το μέλλον". Σταδιακά συσπειρώνουμε δυνάμεις τμημάτων της νεολαίας "από τα κάτω" για να αποκαλύψουμε και να διαμαρτυρηθούμε ενάντια σε αυτά τα μέτρα.

"Ο": Πολλές φορές, η χώρα σας βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω των μεταναστευτικών ροών προς τις ΗΠΑ από φτωχούς ανθρώπους που αναζητούν καλύτερη τύχη μακριά από τη χώρα τους.

Χ.: Αρχικά, αντιμετωπίζουμε τις θέσεις που ντύνονται με τον μανδύα του "εθνικού", εξηγώντας πως για τις άσχημες εργασιακές συνθήκες δεν έχουν την ευθύνη οι μετανάστες, αλλά είναι συνέπεια της επισφάλειας που δημιουργεί ο καπιταλισμός (κυρίως στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής). Επομένως, δεν είναι πρόβλημα εθνικής καταγωγής, αλλά ταξικό, το οποίο προσπάθησαν να αξιοποιήσουν η νέα κυβέρνηση με τα μονοπώλια που βρίσκονται κοντά της μέσω της εκστρατείας της "εθνικής ενότητας" και που με τον έναν ή τον άλλον

τρόπο προσπαθούν να διαπεράσει τη χώρα.

Ομοίως, καταγγείλαμε το κυνήγι των μεταναστών από την Κεντρική Αμερική που πραγματοποιείται από την κυβέρνηση του Κόμματος Εθνικής Αναγέννησης (MORENA) μέσω της νεοσύστατης Εθνικής Φρουράς. Αυτή η κυβέρνηση αύξησε τις απελάσεις, μείωσε το δημοκρατικό δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης και διώκει με τις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις τις οργανώσεις που προσφέρουν ανθρωπιστικό καταφύγιο στους μετανάστες ("Σπίτια των μεταναστών"). **Η κατάσταση αυτή οφείλεται στη συμφωνία που υπεγράφη με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια των μονοπωλιακών διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της USMCA (σ.σ. Συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά).**

Επίσης, συνεργαστήκαμε με Κομμουνιστικές Νεολαίες της Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και δημοσιεύσαμε μια κοινή διακήρυξη για τη μεταναστευτική κρίση στη Βόρεια Αμερική. Καταδικάσαμε την αντιμεταναστευτική πολιτική των κυβερνήσεων του Τραμπ και του Ομπράδορ, όπως επίσης και τις θέσεις που στηρίζουν τις κυβερνήσεις της Κεντρικής Αμερικής. Επίσης, αντιπαλέψαμε τις ξενοφοβικές και εθνικιστικές θέσεις που τμήματα της αστικής τάξης προσπάθησαν να καλλιεργήσουν στην εργατική τάξη στις χώρες μας.

"Ο": Μπορείτε να μας πείτε για τις πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει και θα αναπτύξετε μαζί με άλλες ΚΝ της περιοχής σας;

Χ.: Ως μέρος της πολιτικής ισχυροποίησης και της οργανωτικής ανάπτυξης της FJC, ενισχύσαμε τη συμμετοχή μας στο διεθνές κίνημα, κυρίως στην ήπειρό μας. Από το 5^ο Συνέδριο του ΚΚ Μεξικού, ένας από τους προσανατολισμούς ήταν η στρατηγικής σημασίας δουλειά στους μετανάστες, τόσο τους Μεξικανούς μετανάστες που πάνε στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όσο και τους μετανάστες από την Κεντρική Αμερική που περνάνε από το Μεξικό. Γι' αυτόν τον λόγο, έχουμε προσπαθήσει να ενισχύσουμε τη δουλειά μας με τις Κομμουνιστικές Νεολαίες στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική για να αναπτύξουμε κοινές πρωτοβουλίες σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα και τις ιμπεριαλιστικές συμφωνίες, όπως η USMCA ή η CAFTA (Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Δομινικανής Δημοκρατίας-Κεντρικής

Αμερικής). Πραγματοποιήσαμε τον Μάρτιο ένα ταξίδι στο Ελ Σαλβαδόρ, στο περιθώριο της Συνάντησης των Κομμουνιστικών Κομμάτων Κεντρικής Αμερικής και Μεξικού, όπου καταφέραμε να αποκτήσουμε δεσμούς με τις Κομμουνιστικές Νεολαίες τους. Ξεκινώντας από αυτήν τη δουλειά, πραγματοποιήθηκε η Σχολή Στελεχών "Κάρμεν Λίρα" στην Κόστα Ρίκα με Κομμουνιστικές Νεολαίες και τμήματα νεολαίας των Κομμουνιστικών Κομμάτων της Κεντρικής Αμερικής. **Σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Αμερικής, όπως και στο Μεξικό, ήρθαμε αντιμέτωποι πριν από δεκαετίες με τη διάλυση των Κομμάτων μας και γι' αυτό θεωρούμε ότι η ανταλλαγή πείρας αποτελεί κομμάτι του προλεταριακού διεθνισμού για την ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κινήματος και την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων.**

Επιπλέον, καταφέραμε να παραβρεθούμε στις συναντήσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΔΝ τον Απρίλιο και στην τελευταία Περιφερειακή Συνάντηση τον Αύγουστο, πριν τη Γενική Συνέλευση της ΠΟΔΝ (Δεκέμβρης 2019), που πραγματοποιήθηκαν στο Καράκας. Εκεί, καταφέραμε να διευρύνουμε τις σχέσεις μας με τις Κομμουνιστικές Νεολαίες που ανήκουν στην ΠΟΔΝ στη Νότια Αμερική.

Για τον επόμενο χρόνο, που θα διεξαχθεί το 3^ο Συνέδριο της FJC, προγραμματίζουμε την πραγματοποίηση της **Σχολής Στελεχών Κομμουνιστικών Νεολαίων**, που θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση, τον συντονισμό και τη διεύρυνση σχέσεων των ΚΝ, κυρίως στην αμερικανική ήπειρο.

Στη Σμύρνη η 21^η Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Στην Σμύρνη της Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί η 21η Διεθνής Συνάντηση των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων (ΔΣΚΕΚ) στις 18-20 Οκτώβρη. Η 21η ΔΣΚΕΚ διοργανώνεται από κοινού από το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το θέμα της 21ης ΔΣΚΕΚ είναι το εξής: «100 χρόνια από την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Η πάλη για την ειρήνη και το σοσιαλισμό συνεχίζεται!».



**Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί
και όχι τα ψηφίσματα...**

Δεν είμ' εγώ σπορά της τύχης
ο πλαστοργός της νιας ζωής.
Εγώ 'μαι τέκνο της ανάγκης
κι ώριμο τέκνο της οργής

Κ. Βάρναλης

οδηγητής

#1070 | ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2019 | 2 ευρώ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

www.odigitis.gr

